

Silo, 29 dec 2019 Wat doen we met het kerstkind?
Overdenking door ds. Arie de Boer

Lezing: Matth. 2: 13-18

Wat doen wij met het kind? Het kerstkind. Het is er nu eenmaal. Daar kun je niet omheen! Dat willen wij ook niet zeggen de herders. Regelrecht er naar toe! Naar dat stalletje in Bethlehem! Wat wij doen wij met het kind Jezus? Aanbidden natuurlijk zeggen zij resoluut en ook die werkelijk wijze mannen uit het oosten, die zijn ster hebben gezien. Door de knieën en aanbidden! Klein willen zijn voor Hem! En Hem aanbieden wat wij Hem te bieden hebben.

Vermoorden natuurlijk zegt koning Herodes eveneens resoluut. Het kind is een bedreiging voor zijn machtspositie. Het kind stoort vreselijk! Dat is zo! Herodes heeft zich niet vergist. Hij heeft het scherp gezien: Bij dit kind Jezus gaat het erom, -Hij op de troon of ik.

Bedreigend is Jezus voor iedereen, die zijn ster niet ziet. Zijn ster is dat Hij niet gekomen is om te heersen, als Herodus, maar om te dienen. Zijn ster is het Koninkrijk van de hemel, een andere, goddelijke werkelijkheid brengen, Bedreigend is Hij voor ieder die daar niets van moet hebben, voor ieder die meer van het kwaad houdt dan van het goede.

Anders gezegd: Voor ieder die het kwade niet kan zien.

In zijn licht zien wij het licht lees ik en worden ons ervan bewust dat Hij onze redding is!

Ik hoor nòg een antwoord op mijn vraag. Dat komt van een eerwaardig geleerd theologisch gezelschap. Hen wordt gevraagd antwoord te geven op de vraag waar de messias geboren zou worden. Het antwoord komt onmiddellijk: In Bethlehem in Judea natuurlijk! En zij komen enthousiast met bijbelteksten aanzetten, niet in de laatste plaats verrukt vanwege hun bijbelkennis!

Maar ja wat doen zij daar dan mee? Nou, heel veel erover praten. Ze komen niet in beweging. Ze wijzen de weg maar gaan hem zelf niet!! Die wijze mannen die van ver moesten komen kennen de weg niet. Daarom laten zij zich de weg wijzen door de kenners van de weg!

Bethlehem daar moet je zijn. Zij gaan, omdat ze een ster hebben gezien die een sterk verlangen in hun hart heeft gewekt. En dat nemen zij serieus. Later zal Jezus zeggen: Wie zoekt zal vinden! De Heer zal zich laten vinden, want wij dwalen wat af!

Zowel de eenvoudige herders als de geleerde wijzen hebben iets heel kinderlijks, zo eenvoudig gelovend op pad gaan en dan zich klein makend knielen voor het kind in de kribbe. Zij hebben het geheim intuïtief gezien!

En later Jezus: Het hoort bij de kinderen om het geheim van het koninkrijk van de hemel te kennen: En het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is als de kinderen (Matt 19:14)

Hoe anders is dat voor de Herodesen en hun volgelingen, verslaafd aan macht en geld. Alsof zij nooit kind zijn geweest. In ieder geval zijn zij het kostbare kind in zich kwijt geraakt

Zij zien niet wat de herders en wijzen uit het oosten wel zien: Dat dit kind hun redding zou zijn van die machten die hen beheersen en wat daar allemaal aan kwaads uit voort komt.

Zij houden meer van het kwaad dan van het goede.

Wat is onze redding? Dat is wat we 'opnieuw geboren worden' noemen. Noem het zoals ik ergens las: 'baby-zwakheid'.

Wat wij vieren met kerst is dat wat daar gebeurde in Bethlehem ook gebeurt in het leven van ieder mens die opnieuw geboren wordt. 'Maria' staat voor het natuurlijke leven van ieder mens in wie Christus wordt geboren. Maria is dat buurmeisje Marietje die in dezelfde straat woont, waar wij ook wonen en leven. Wij zijn het zelf over wie het gaat in het kerstverhaal!

In ons immers mag de Zoon van God geboren worden en opgroeien en gestalte krijgen. Daarom heten wij ook kinderen van God die God Abba Vader noemen. Gal 4, 6

Wij weten dat misschien allang, maar soms lijkt het erop dat we iedere keer opnieuw geboren moeten worden. Ik moest wat grinneken toen ik Paulus' woorden las Galaten 4, 19: Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt doorsta ik telkens weer barensweeën om u.

Het is wel de bedoeling dat wij groeien i.p.v. baby in het geloof te blijven, die nog aangewezen zijn op melk i.p.v. vast voedsel. Hebr. 5,12

De vraag: 'Wat doen wij met het kerstkind' wordt 'wat mag het kerstkind bij ons teweeg brengen?!' Niet de deur van het stalletje van Bethlehem op slot! Wij moeten ons ontsluiten. En hem als de mannen uit het oosten, 3 koningen, aanbieden wat wij hebben aan rijkdommen : Ons lichaam, want de Heer zegt dat Hij er een tempel van de Geest van wil maken.

Onze handen en voeten, zodat het Zijn handen en voeten worden. Ons verstand en ons gevoel, Hem toegewijd. Onze beperkte krachten, bedenkend dat in onze beperkte krachten en zwakheid zijn kracht openbaar wordt.

Merken dat je zelfs maar een klein beetje groeit in je geloof is een grote vreugde!

Hij belooft, goed ook om aan het begin van 2020 te zeggen, dat Hij met ons zal zijn alle dagen tot aan de voleinding van de wereld!

Zonder Hem beginnen wij niets en kan er ook geen groei zijn.

En pas op voor, zeg maar 'Herodes' en de schrifgeleerden.

Het leven met het kerstkind, onze Heer Jezus Christus is één groot avontuur !

Amen