

Silo, 1-12-2019 1^e Adventszondag Thema: Leven van wat komt / Overdenking door Ingeborg Janssen

Teksten:

- Romeinen 13:8-14
- Psalm 122
- Jesaja 2:1-5
- Matteus 24:32-44

Leven van wat komt

Dia 1. Zaterdag ochtend in de stilte vanuit SKA bos en park in, stil, in onszelf, wandelen, niet rennen, zien wat er te zien is. Telefoons vliegtuigstand. Kijken: wat zie ik? Wat merk ik op? Wat hoor ik? In die stilte, aandacht zoveel meer....

Dat is ook waar de teksten van vandaag om gaan: opmerkzaam zijn: zien we wat er om ons heen gebeurt? En hoe duiden we dit? Worden we bang? Houden we hoop?

We leven snel, gefocust: zoveel te doen. Of afgeleid: zoveel wat op ons af komt, zoveel indrukken, door de bomen het bos niet meer zien. Verward. In wat voor tijd leven we? De vraag is actueel met enerzijds zoveel burn outs, zoveel eenzaamheid, zoveel overleven.... Anderzijds zoveel geweld, zoveel klimaatcrisis, zoveel Black Friday. We zijn opgeleefd. En we rennen door, want wat als we ons tempo verlagen... En in de tussentijd: merken we de ander, merken we onszelf, merken we God nog op?

Dan is daar dat verhaal van Jezus over de vijgeboom – ongemakkelijk verhaal, schuurt aan alle kanten. Mensen leven hun leven, doen hun ding op de automatische piloot, in de sleur van het leven. Waar is de opmerkzaamheid? Wat gebeurt er om hen heen? En opeens verdwijnen er mensen om hen heen. Wie zijn de gelukkigen? De mensen die gered worden? De mensen die blijven? De mensen die achterblijven? De tekst is er niet duidelijk over. Als we de vergelijking van Noach en de ark doortrekken zijn de mensen die blijven de gelukkigen...

- Dit weten we niet en hoeven we ook niet te weten. De kern van weten is niet weten. Hoe meer je weet, hoe bewuster je bent dat je heel weinig weet, zeker als het over God gaat.
- En gaat het hier wel over wie de gelukkige is?
- Gaat het niet over opmerkzaam zijn? Zien wat er om je heen gebeurt? Open te staan voor het leven zelf?

Een oproep om opmerkzaam, bewust te leven, te doen waar het echt om gaat. Op een open en ontdekkende manier. Leven van wat komt. Erik Borgman heeft een boek geschreven met deze titel. Daar komt dit thema ook vandaan, ik pak het hier iets anders... Leven vanuit eschatologische

verwachting dat het goed komt. Niet alleen later, in tijden die wij niet kennen. Ook in het leven nu. Dan is nu.

Dia 2. Leef met aandacht, zie wat er om je heen gebeurt, wat er in jezelf gebeurt. Sta stil. Kijk! Zoals in die stiltewandeling... Zie je wat bloeit midden in de winter? Als je je zintuigen open zet, als je je hart open zet, komt alles meer binnen. Het raakt. Geraakt door schoonheid wat vreugde geeft, geraakt door situaties die pijn doen. Dicht bij elkaar. Naast elkaar. Door elkaar. Leven van wat er is.

Dia 3 En dan toch die vraag: wat zie je? Zie je ook iets anders in die gebrokenheid, in die pijn en schoonheid naast elkaar? Dit beeld. Een afgebroken tak en het raam van een kapel. Gebrokenheid en hoop ineen. Leven van wat komt. Dan is Nu.

Daarin helpt nog steeds het beeld van Jesaja: eens zal... eens zal het goed zijn, vrede zal er zijn, recht zal er zijn. Zwaarden worden ploegijzers, speren snoeimessen, wapens tuintools. Zie je het al?

Dia 4 Een van de mooie voorbeelden hierin is het verhaal van Shane Claiborne, die het verhaal uit Jesaja praktisch maakt in het nu. Wapens omsmeedt tot tuintools. Mensen die zelf geweld zijn aangedaan door wapens smeden ze om tot tuintools. Hoe helend!

Dia 5 Dit verhaal lijkt ver weg. Druppel op een gloeiende plaat. En toch is het een teken. Van hoop. Van verwachting. Het komt goed. Zo zijn er ook van deze kleine tekens om jou heen. Tekens die jij ontvangt: door te kijken, door te zien, in mensen die je ontmoet. Tekens die jij geeft: in het zien van iemand, aandacht hebben, luisteren. In een gesprek wat omgebogen wordt: van een vervelende discussie naar opeens toch een open gesprek. Wees elkaar niets schuldig behalve de liefde. Een teken van liefde wat jij ontvangt, wat jij geeft. Zo worden wapens tuintools. Het komt goed. Ooit! Amen.

Avondmaal:

Welkom aan de tafel: wie wil mee bedienen? Plus Ovd

Kom naar de tafel, niet omdat je moet, maar omdat je mag
niet omdat je heel bent, wel omdat je geheeld wil worden.

Kom, met je hoop en wanhoop, omdat God je hoop wil geven.

Kom, met lege handen en een leeg hart,
de Geest zal je handen en hart vullen.

Kom omdat je van de Heer houdt en Hem meer wilt liefhebben

Kom omdat Hij van je houdt en zichzelf gegeven heeft voor jou.

Kom en ontmoet de opgestane Christus, want wij zijn zijn lichaam.

Welkom om mee te doen, als je hier ja op kan zeggen!

Nieuw lid verwelkomen door ouderling

Bij de uitnodiging tot het avondmaal noemt u de namen van hen, die voor het eerst deelnemen.

Zingen Ubi Caritas

Lezen instellingswoorden: 1 Kor 11:23 -26

De apostel Paulus vertelt ons van de instelling van het avondmaal: Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: 'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam Jezus na de maaltijd ook de beker, en hij zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.' Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

Brood breken en wijn schenken

- Danken: gebed voor het brood door ouderling
- Danken: Gebed voor de beker door ouderling

Ronddelen van brood en wijn

Zingen: Opw 558 Voor uw grote naam

Intussen Avondmaalscollecte: gemeente uitnodigen naar voren te komen.

Open gebed voor mensen, voor de wereld. Afsluiten met Onze Vader

Gebedskaars (met mededeling over gebed na de dienst) voorganger