

Silo, 14 juli 2019 Vernieuw onze dagen

Overdenking door Jaap Boeschoten en Arie de Boer

Teksten: Joh. 15: 1-8 en Fil. 3: 7-11

‘Vernieuw onze dagen’ is de titel van een wat minder bekend dagboek van Oswald Chambers.

Fil 3, (1)7 -11: Ik acht zelfs alles schade (alles beschouw ik als verlies). Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid

Wonderlijke tekst zou je toch zeggen! Waarom zou het een tegenstelling moeten zijn. De kennis van Christus en vele goede dingen in het leven waar we blij mee zijn en God voor danken. Wat bijvoorbeeld te denken van onze gaven en talenten. Ik ben bereid alles, inclusief mijzelf, op te offeren voor Christus, hoor ik Chambers ergens zeggen. Dat kan iemand alleen zeggen als hij de Heer heeft ‘gezien’. Chambers geeft blijk van zijn liefde voor de Heer!

Alles in ons leven draait volledig om het kennen van Christus en méér kennen van Christus, nooit ook maar een beetje om mij. Dat leidt af van Hem.

Chambers over deze tekst: Ik ben hier op aarde maar voor één zaak, namelijk dat de Heer Jezus zich in mij kan openbaren en in en door mij voor anderen zichtbaar wordt.

Daartoe moet ik terugtreden! God moet Zijn werk zonder belemmering door ons heen kunnen doen zoals Hij het door Jezus deed.

Hoe de Vader zich openbaarde in Zijn Zoon lees ik in Johannes 5, 19: *Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen en wat de Vader doet, dat doet de zoon evenzo. De Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet.*

M.a.w. Jezus ziet in zijn geest dat de Vader zijn handen op mensen legt en hoort in Zijn geest de woorden die de Vader spreekt. In elk

opzicht gaat de Vader Hem vóór! Jezus legt zijn handen op die van de Vader en spreekt de woorden die hij hoort.

Nu wij! Ook wij mogen God zien. Dat gebeurt niet zomaar
Wij moeten worden geheiligd voor wij God kunnen zien.!. Je kunt jezelf niet heilig maken!

Wat geheiligd worden betekent lees ik in Hebreeën 12 God behandelt ons en voedt ons op als een vader en moeder hun kinderen dus als zijn grote zoon Jezus. Het doel van die opvoeding is dat wij werkelijk ook gevormd worden tot wat we ook reeds zijn: Kind van God en herkenbaar als kind van God.

Dat betekent: Als mensen naar óns kijken, zullen ze Jezus in ons herkennen! Dáárvóór leven wij: Dat Jezus in ons herkenbaar wordt. Alles wat wij hebben en wat ons tot de mens gemaakt heeft die wij zijn kan die herkenbaarheid in de weg staan

Geheiligd worden betekent dat wij deel krijgen aan Christus natuur. Daar is de heilige Geest in ons op uit. Het is een proces dat natuurlijk niet buiten ons om gaat en onze overgave en ons gebed !

Chambers leefde met een geweldige hartstocht om meer en meer te zien van God's werk met hem. Hij wilde zo graag alles begrijpen van dat proces van heiliging en zocht altijd de overgave daaraan.

Hij zocht volhardend naar Gods bedoelingen met zijn leven en wat de 'volgende' stap in zijn leven zou zijn. Waar God met hem wilde zijn! Hij hield een eigen dagboek bij. Ik las in de biografie van zijn leven vele indrukwekkende gebeden uit zijn dagboek

Alles had hij er voor over om Christus te kennen!

Een leven van gebed. Een biddend leven, voor hem een natuurlijk onderdeel van zijn dagelijks leven.

Het gebed verbindt je met God en doet je Zijn aanwezigheid beleven. Dan wordt bidden iets heel bijzonders. Hij beschrijft wat het bij hem te weeg brengt en waarom hij er geen moment zonder kan.

Waarom bidden veel mensen (ook christenen) niet vraagt hij zich af. Dat is simpel: Omdat ze gewoon niet voelen dat het nodig is.

In 'Vernieuw onze Dagen' 8 januari Johannes 15, 7 Vraag wat je maar wilt. Wat willen wij dan? Wij kunnen niets anders willen dan wat God's wil is voor ons leven.

Johannes 15, het verhaal van de wijnstok en de ranken is helpend: Wat we zijn en wat we niet zijn. Wij zijn ranken afhankelijk van de wijnstok Christus. Hij is weer afhankelijk van de wijnbouwer, zijn Vader. Dat gegeven bepaalt je gebed!

Blijf in mij zegt de Heer zeer dringend. Blijf altijd met mij in een open verbinding. Ik moet tot je door kunnen dringen. Ik moet kunnen stromen in jouw leven. Dán wordt je leven vruchtbaar! Dan kan ik mij in jou openbaren! En een openbaring zal het zijn voor je!

Je herkent steeds meer je afkomst als kind van God en je beleeft wat dat te weeg brengt. Wat is dat vreugdevol!!

Tegelijk gezegd: Wat Gods Geest te weeg brengt is niet alleen vreugde!

Als je je leeg en onrustig voelt kan dat ook het werk van de heilige Geest zijn, of als je je bezwaard voelt of besluiteloos.

Bidden is: Bij de Heer blijven. Hij belooft dat je zult ontvangen wat je nodig hebt. Je zult ontvangen in je persoonlijk gebed of het herkennen wat de Heer je geeft via een ander mens maar ook in tal van andere wijzen.

Je zult in Gods nabijheid altijd zoeken naar zijn wil voor jou en de stap of stappen die iedere dag genomen moeten worden ongeacht de gevolgen. Daar zul je in groeien en steeds meer ervaren dat God's wil van dag tot dag het allermooiste is dat bestaat!!

Van die vreugde was het leven van Oswald Chambers doortrokken.

Amen