

Lezingen: Psalm 104 en Kolossenzen 1

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
geliefde broeders en zusters, beste mensen van goede wil,

We leven tussen Hemelvaart en Pinksteren: tussen de kroning van de Heer als Koning en de uitstorting van Gods Geest op alle vlees. Dit laatste staat vandaag centraal. De Heer zegt voor Zijn heengaan: "Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Mc 16:15 | HSV). Als de apostel Paulus spreekt over 'het leven door de Geest' zegt hij: "Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God" (Romeinen 8:19| HSV). Ook inspireert hij ons niet te laten "... afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is ..." (Kolossenzen 1:23). Is het Evangelie dus voor al wat leeft (Psalm 104)? Indien ja, wat betekent dit voor ons?"

Zo is de inleiding op vandaag, zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief. En wellicht zegt u: "Jazeker, de hoop van het Evangelie is zeker voor de hele schepping die onder de hemel is, en wel bij de voleinding van de tijd: als onze Heer Jezus Christus wederkomt. Dan wordt alles nieuw: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft Hij ons in Openbaring 21 beloofd. Dus wat betekent het? Nu dit: blijven bidden, "Maranatha, Heer, kom spoedig".

Lieve gemeente, dit bovenstaande zou heel goed kunnen, maar er zijn dan wel enkele vragen die een dringend urgent antwoord verlangen.

- 1) Want ten eerste openbaart de Heer in Openbaring 21 een belofte van, zoals de vertaling het weergeeft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus als alles dan pas nieuw wordt, waarom schrijft de apostel Paulus dan over "de hele schepping die onder de hemel is"? The Expositor Greek Testament (Nico Robertson e.a., 1976) geeft aan dat Paulus hier spreekt van een beperking, namelijk "die onder de hemel is", terwijl de Heer in Openbaring 21 de hele kosmos op het oog heeft. Hoe zit dit dan?
- 2) Verder, als het in Kolossenzen 1:23 daadwerkelijk zou gaan om 'de voleinding van de tijd', dan had de apostel Paulus mijns inziens eerder geschreven in de trant van Filippienzen 2, het ultieme loflied op het uiteindelijke verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus, waar staat:

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Ook hier gaat het dus om de schepping, maar dan om de schepping zonder enige beperking. In Kolossenzen 1:23 is dit niet het geval. Hoe dienen we dit dan te zien?

- 3) Verder maakt de vertaling van de belofte van de Heer iets merkwaardigs. Er staat niet: "neos", nieuw. Maar er staat "kainos", vernieuwd. Als we de gedachte van Openbaring 21 dan toepassen op Kolossenzen 1:23, "de hele schepping die onder de hemel is", dan dienen we er ernstig rekening meer te houden, dat het 100% waar is wat we in het Votum & Groet hebben beleden "dat onze hulp in de Naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid **en nooit loslaat het werk dat Zijn hand eenmaal begonnen is**". Niet dus zoals wij mensen geneigd zijn te doen: denk aan het werk van onze handen, zoals de plastic soep. Nee, God houdt vast, Hij blijft erbij! Wat betekent dit dan dus voor ons anno nu in onze keuzes?

Ik betoog dus vandaag, geliefde broeders en zusters, dat de Heer **onze** concrete aarde op het oog heeft, met al wat daarin is. Flora en fauna, mensen, volkeren, u en ik, wij allen worden *vernieuwd*.

Dit inzicht leerde ik tijdens het Ecologisch College, georganiseerd door o.a. de christelijke organisaties A Rocha en Micha in de EO-kapel, vorige maand. Ik had het nooit zo gehoord noch zelf ontdekt. Het was de theoloog Dave Bookless die me op dit mijns inziens zeer interessante en heden ten dage hoogst belangwekkende spoor bracht. Lees zijn boek: [Het groene hart van het geloof](#) En in de tijd voorafgaande aan deze complete heilige radicale transformatie wordt de hoop van het goede nieuws overal op aarde geproclameerd, rondgebazuind (Grieks: kèrusso) zoals een heraut met trompetgeschal de aandacht opeist. Tenminste, daar roept onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, ons in Marcus 16:15 toe op!

Of zoals u op Pasen heeft gehoord: **het gaat om de proclamatie van de hoop van de nieuwe gestalte van God: de Gewonde,**

Hij dus die met alle lijden kan meevoelen, alle lijden van al Zijn schepselen: jazeker, het lijden van u en mij en van alle mensen en volkeren, maar Gods hart gaat in het bijzonder uit naar de schepselen waarmee Hij Zijn scheppingswerk is begonnen en die door de mens maar al te gemakkelijk wordt vergeten, omdat wij mensen menen dat het heelal om ons draait, dat wij mensen het centrum zijn van de kosmos en Gods liefde.

Wij mensen zijn dan wel bijna goddelijk gemaakt (Psalm 8), maar Psalm 150:6 zegt wel heel duidelijk: "Alles wat adem heeft, love ... de HERE!". M.a.w.: het gaat om Gods eer en Zijn glorie en wij mensen zijn slechts schakels in Zijn immense plan voor Zijn schepping.

Hij dus die met alle lijden kan meevoelen, alle lijden van al Zijn schepselen: de aarde, de flora, de ontbossing en verwoesting, de kaalslag. Weet u dat bomen o.a. via hun wortelgestel met elkaar communiceren en zo bedreigende parasieten te lijf kunnen gaan door zich ertegen te wapenen? Wat een wonder van God!

Hij dus die met alle lijden kan meevoelen, alle lijden van al Zijn schepselen: de aarde, de oceanen, de plastic soep en de desastreuze massale verwoesting in en van het zeeleven. Weet u dat de oceanen vol zijn van gezang en zeer gecompliceerde klanken en talen met zich steeds verder uitbreidende grammatica's en dat elke dolfijn en orka een eigen naam heeft? Wederom wonderen van God!

Hij dus die met alle lijden kan meevoelen, alle lijden van al Zijn schepselen: de aarde, de fauna, het in onze tijd massale uitsterven van biodiversiteit. Geen linkse politieke uitvinding of hobby, deze uitdrukking, maar Gods allereerste veelkleurige liefde, nog voordat Hij op dezelfde 6^{de} dag de mens schiep.

Als wij, kinderen van God, Hem dan sinds Pasen mogen kennen in een nieuwe gestalte, de Gewonde, dan is het volgens mij ook logisch als wij de Heer navolgen in 'het meevoelen met alle lijdenden' en dat we een zo compassievol mogelijk leven (willen) leiden. Het kan toch immers niet zo zijn, dat we bidden: "Maranatha, Heer, kom spoedig" en dan gewoon onachtzaam voortleven zoals we gewend zijn, de hele schepping aan haar lijden overlatende, denk dus nog weer even aan de plastic soep. En dan als we de Heer mogen begroeten bij Zijn wederkomst zeggen: "Dank U, Heer, dat U er weer bent, hier op aarde. We hebben er een chaos van gemaakt, de schepping is helaas niet meer wat het ooit was met het teveel aan CO², de ontbossing, de leeggeviste oceanen, alle unieke persoonlijkheden (nefesz, zielen, dieren) die we massaal hebben gefokt, vetgemest en gegeten plus alle nare effecten ervan op de wereldvoedsel-verdeling. Maar gelukkig, U bent er weer. We laten de hele aarde nu graag aan U over. Van harte veel succes & zegen ermee".

Wellicht zegt u: "Ja, maar Sandra, wacht eens even! Zo spreken over de Heer is hoogst onheilig!" En ik begrijp u, u heeft een punt. Maar dan stel ik u een vraag: "Waarom leven we als welvarende mensen dan wel op zo'n wijze en doen we net of we de wederkomst van de Heer nog lang niet verwachten?"

Trouwens, even een stapje terug, over dieren gesproken: laten we een klein experiment doen. Als u een smartphone bij u heeft, wilt u het even aan doen en gaan naar de site: [THE PHOTO ARK | Gallery | Joel Sartore](#)

Opvallend dat Sartore voornamelijk in het wild levende dieren fotografeert. En vaak hebben wij daar wel sympathie voor: "Ja, schitterend! Dàt is waarlijk Gods schepping!". Maar ik geloof met heel mijn hart dat God nog verder gaat dan wij mensen. Want Zijn belofte: "Alles wat adem heeft, love MIJ" (Psalm 150:6) kan toch nooit betekenen dat ook God Zijn wonderlijke schepselen (eenieder gezegend met een nefesj, Hebreeuws: unieke persoonlijkheid, ziel) degradeert tot grondstoffen voor producten, ongedefinieerd vlees, of zoals de filosoof René Descartes inde tijd van de Verlichting het ooit uitdrukte: niet veel meer dan machines, bestemd voor het gebruik voor ons mensen, een redeloze soort van machines die wel geluid kunnen maken, maar zoals een klok geluid maakt als het de tijd weergeeft.

Ik laat u enkele andere foto's zien, met aan u de vraag: zou de nieuwe gestalte van God: de Gewonde volgens u ook *voor hen* hoop hebben? Zou de Trooster die de Vader zal zenden in de Naam van Jezus, ook *hun* troost zijn? Zou onze Heer Jezus Christus het werkelijk *menen* dat Zijn volbrachte verlossingswerk op Golgotha en Zijn overwinning op de machten van dood *voor al Gods schepselen is* en dat Hij daadwerkelijk ons die in Zijn Naam geloven en willen leven tot Gods eer en glorie de opdracht geeft: bazuïnt het rond *in de hele schepping*, zoals het Grieks dit in zowel Kolossenzen 1:23 als in Marcus 16:15 aangeeft, nl. DE DOOD IS OVERWONNEN VOOR AL WAT LEEFT!? Zou de apostel Paulus echt *menen* dat de hele schepping zucht in barensweeën en met reikhalzend verlangen uitziet wie oh wie dit Evangelie van harte aanneemt en ervoor staat (Romeinen 8:19)?

LAAT FOTO'S ZIEN | *N.B. tijdens deze kerkdienst heb ik ervoor gekozen om dit toch niet te doen, want eenieder weet vast wel hoe het er in slachthuizen aan toegaat ...*

Lieve mensen, ik geloof met heel mijn hart en voor de volle 100% dat de Heilige Geest Zich niet vergiste, toen "de hoop van het Evangelie dat gepredikt is aan alle schepselen" werd geopenbaard. Hoewel de Statenvertaling zich haast om de Heilige Geest te corrigeren in de aantekeningen op dit vers, "dat het natuurlijk gaat om alle mensen, alle volkeren", geloof ik niet dat de Heilige Geest zulke correcties nodig heeft. En ook geloof ik 100% dat de Heer, voordat Hij deze aarde verliet en opging naar de hemelse gewesten om daar gekroond te worden tot Heer der heren en Koning der koningen, Zich niet vergiste, toen Hij de opdracht gaf om het Evangelie te prediken, rond te bazuïnen, van de daken te schreeuwen *aan alle schepselen, mensen en dieren, dus. Ja, zelfs aan de gehele aarde*. Niks dus linkse politiek van een stelletje idealistische klimaatdrammers: het hoort bij het hart van het Evangelie om Gods bevrijding voor al wat Hij geschapen heeft op te eisen.

"Het Evangelie dus aan alle schepselen. We leven tussen Hemelvaart en Pinksteren: tussen de kroning van de Heer als Koning en de uitstorting van Gods Geest op alle vlees. Dit laatste staat vandaag centraal. De Heer zegt voor Zijn heengaan: "Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Mc 16:15). Als de apostel Paulus spreekt over 'het leven door de Geest' zegt hij: "Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God" (Rom. 8:19). Ook inspireert hij ons niet te laten "... afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is ..." (Kol. 1:23). Is het Evangelie dus voor al wat leeft (Psalm 104)? Indien ja, wat betekent dit voor ons?"

Lieve gemeente van Christus, ik ga u niet het antwoord geven wat u dient te doen. Want ik geloof dat de Heilige Geest de ware Naprediker is van wat wij vandaag met elkaar mogen delen en dat het u zeer zeker helder zal worden, welke stappen bij u past. Mijn weg van vegan lifestyle is mijn weg, uw weg is de uwe! Moge de Heer u zegenen in de keuzes die u maakt.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
AMEN