

BG Utrecht Silo Zondag 10 maart 2019, 1^e zondag Veertigdagentijd
Thema: Goed voorbeeld doet ... Lezingen: Lucas 4:1-13; Romeinen 10:8-13
Spreker: Kirsten Timmer-Groeneweg

Introductie

Dinsdag hoorde ik op Radio4 een nieuwsbericht dat bijna alle topsporters coaches hebben, die hen helpen bij de mentale, fysieke en andere obstakels in hun sport. Vaak maakt deze begeleiding een groot verschil in de resultaten, die topsporters behalen. Het bericht vertelde verder dat slechts enkele professionele musici coaches hebben, terwijl zo'n 40% van deze professionals zelfs na jaren last heeft van plankenkoorts. Velen van hen zouden tot ieders verrassing met de juiste coaching, wellicht wel tot volledige muzikale ontplooiing kunnen komen.

In deze Veertigdagentijd is het overkoepelende thema Tot Ieders Verrassing! Vanuit puur menselijk oogpunt was het een verrassing, dat Jezus standhield toen Satan hem op de proef stelde in de wildernis. In plaats van het negeren van de verzoeken, hield Jezus actief stand door Gods Woord tegenover de verzoeken te stellen. Christus is voor ons hierin een voorbeeld, een coach zou je kunnen zeggen. Geen coach die slechts een handleiding over coaching heeft gelezen. Nee, hij is de Heer over wie in de Hebreeën brief geschreven staat: "Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan" (Hebr 2:18); en verderop: "Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde" (Hebr 4:15). Als goede voorbeeld doet Jezus ons voor hoe we om kunnen gaan met verleidingen in ons leven. ...

Context

Als baby wordt Jezus al erkend als de Messias; als 12-jarige geeft hij onderwijs in de tempel; rond zijn 32^e levensjaar wordt hij gedoopt door Johannes. Op dat moment vervult de Heilige Geest hem en klinken de woorden "Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde." Vol van de Geest, gaat Jezus daarna de wildernis in om zich innerlijk voor te bereiden op Gods plan voor zijn leven. Het gebeuren in de wildernis zet Jezus neer als degene, die aan het begin van zijn bediening de duivel weerstaat; de duivel, die er alles aan doet om Gods koninkrijk te dwarsbomen.

Verzoeking

Het is niet toevallig, dat Jezus tijdens zijn 40 dagen in de wildernis de verleidingen van Satan beantwoordt met teksten uit het boek Deuteronomium. Dit boek vertelt over de 40 jaar die het volk Israël in de woestijn doorbracht, waarbij het volk God op de proef stelde en God het volk. Het volk slaagde er vaak niet in op God te vertrouwen. Jezus laat zien dat het ook anders kan. Satans doel, nl. de relatie tussen Jezus de Zoon en God de Vader verbreken, blijkt kansloos! Jezus weerstaat de verleidingen actief door vast te houden aan Gods Woord.

#1: De eerste verleiding: Satan probeert een wig te drijven tussen de Zoon en de Vader door Jezus te verleiden met eten. 40 Dagen lang had Jezus niet gegeten, hij had honger; fysiek en mentaal had hij voedsel nodig. "Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen." Hij wil dat Jezus een wonder doet om te bewijzen dat hij Gods Zoon is. En als het wonder dan niet zou geschieden, zou Jezus zelf kunnen gaan twijfelen aan zijn relatie met God de Vader. Christus gaat niet in op zijn Zoonschap, maar citeert Gods Woord, "De mens leeft niet van brood alleen." Zijn antwoord heeft dus ook betrekking op elk ander mens, niet alleen op de Zoon van God. Jezus identificeert zich hier met ons. God kan elk mens onderhouden, met of zonder voedsel. We mogen hierop vertrouwen; we hoeven God niet te testen en daarmee onze relatie met hem op de proef te stellen. Ook de verleiding van onmiddellijke bevrediging komt hier naar voren: je hebt honger, je wilt eten, verander de steen in brood. Onmiddellijke bevrediging van wat we willen is iets waarmee we allemaal te maken hebben. Reclames vliegen ons om de oren met als boodschap: je kunt niet zonder het aangeprezen product. Consumenten doen we meer en meer. ... En als je geen lid bent van de verschillende sociale media, tel je niet mee; je wordt niet gezien en niet geliked. De vraag om aandacht wordt groter. Jezus laat zien, dat we ook kunnen trappen op de rem van consuminderen en stil worden. Tot je verrassing merk je dan dat je echt niet zoveel nodig hebt als de reclame je wil doen geloven; tot je verrassing merk je dan dat je je bewuster wordt van Gods blik op jou en Zijn bedoeling voor jouw leven. Op welke wijze mindert u deze Veertigdagentijd? ...

#2: De tweede aanval: Satan probeert de relatie wederom op scherp te zetten door Jezus bloot te stellen aan de verleiding van macht en heerschappij. Zou Jezus door de knieën gaan, ja, zelfs op de knieën gaan? Zou hij zwichten voor een snelle en pijnloze route naar koningschap om zo te ontkomen aan zijn lijden

en sterven als onderdeel van Gods plan voor zijn koninkrijk? Jezus reageert op de prijs die hij zou moeten betalen voor de snelle route; hij citeert opnieuw Gods Woord dat betrekking heeft op zijn en onze relatie met God: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem." Jezus weet, dat God de Heer is van het heelal; Hem alleen komt toe lof en eer. In hoeverre vormen verlangen naar geld en macht een obstakel in onze relatie met God? Zijn we op zoek naar meer en meer waarover we kunnen heersen en stellen we onszelf i.p.v. God op als heerser? Deze periode in het kerkelijk jaar is bij uitstek geschikt om bij onszelf te rade te gaan. Op welke gebieden moeten we onszelf weer ondergeschikt maken aan God?

#3: De derde verleiding: zoek het gevaar op om je relatie met God te testen:

"Gooi jezelf naar beneden, Jezus." Satan doet er een schepje bovenop door zelf ook een bijbeltekst te citeren en wel uit Psalm 91: "Als jij echt de Zoon van God bent, dan zullen Gods engelen je wel opvangen. Ze zullen je op handen dragen, zodat je jouw voet niet zal stoten aan een steen."

Wat doe je als iemand jou probeert te verleiden en daarvoor een bijbeltekst gebruikt? Maakt het gebruik van een bijbeltekst het oké om toe te geven aan verleiding? Maakt het gebruik van een bijbeltekst dat de ander sowieso gelijk heeft, ook als het geen beproeving betreft? Ik denk hierbij aan de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring, die in januari is uitgekomen. Zijn de gedane beweringen over transgenderisme en homoseksualiteit waar, omdat er bijbelteksten gebruikt worden, die de beweringen lijken te bevestigen? ... In zijn antwoord laat Jezus zien, dat we bijbelteksten alleen in hun context mogen gebruiken. Teksten uit hun verband rukken is een vorm van misbruik van Gods Woord. Satan wil met de tekst, die hij uit zijn verband rukt, aangeven dat het oké is om God in deze mate op de proef te stellen. Jezus antwoordt dan ook terecht met een bijbeltekst in context: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef." Vertrouw erop, dat jouw relatie met God niet verbroken kan worden. Immers, Christus is voor jou gestorven en uit de dood opgestaan! Gods Woord staat vol van die zekerheid. "Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit" lezen we vandaag in Romeinen.

Tot Satans verrassing blijft Jezus standhouden, zijn oog gericht op God de Vader, op zijn plan en koningschap. Jezus houdt vol door Gods Woord als basis in zijn leven te hebben en eraan vast te houden in tijden van verleiding. Daarmee is Jezus ons goede voorbeeld, dat we mogen navolgen. Met vallen en opstaan kunnen ook wij, tot ieders verrassing, standhouden wanneer we het goede voorbeeld nadoen. Amen.