

Marcus 10, 17-31 Marc 9, 36-37, Ef 3, 14-19

Thema: De koning te rijk!

Als je heel gelukkig bent kun je dat zo zeggen: Ik ben de koning te rijk!

Een rijke jonge zakenman gaat het gesprek aan met Jezus! Het gaat hem zeer voor de wind.

Tegelijk is hij , al vanaf zijn jeugd, heel godsdienstig, maar.. ook vaak onrustig en tobberig!

Zijn vele bezittingen zijn niet toereikend om hem werkelijk gelukkig te maken.

De vraag waarover hij loopt te tobben is: Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven?! Zijn godsdienstigheid heeft hem tot nu toe niet wezenlijk geholpen om tot een antwoord te komen!

Het adres voor zijn vraag is Jezus! Waarom? Misschien omdat alle antwoorden die hij tot nu toe te horen kreeg op zijn grote vraag, ook van de geestelijkheid van zijn gemeente, hem toch niet bevredigen.

Nu heeft hij gehoord dat die Jezus bijzondere dingen te melden heeft. Velen hangen aan zijn lippen en lopen, soms wel een dag of zelfs dagen met hem mee. Misschien heeft Jezus voor hem een antwoord op de vraag die hem kwelt!

Hij krijgt een antwoord van Jezus! Nadrukkelijk vermeld Marcus, dat Jezus liefdevol naar hem kijkt!

Helaas! Wat Jezus hem heeft te zeggen stemt hem zo verdrietig dat hij zich onmiddellijk omdraait en bedrukt wegloopt. Gelijk gaan bij hem de gordijnen dicht. Hij is helemaal weg! Zoveel goede moed had hij gevat om met zijn belangrijke vraag te komen en nu is hij gelijk weg!

Wat een drama vindt hier plaats!! Wat gebeurt hier ??

Ik denk dat het geheim zit in dat tussenzinnetje: Jezus keek hem liefdevol aan! De jonge man staat daar in het licht van de liefde van de Heer! Hij weet zich gezien en gekend zoals hij in elkaar zit.

En Jezus is bewogen met hem, omdat Hij de man ziet in zijn nood en de zwaarte van zijn leven. Jezus lijdt onder die nood en in het gesprek met zijn leerlingen verzucht Hij:

Verdikkeme, er gaat toch ook eerder een kameel door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God!!

De man heeft bij Jezus zichzelf in de spiegel gezien. In een helder en tegelijk liefdevol licht ziet en overziet hij wie hij is en waarmee hij zijn leven vult. Helaas (!! ) vlucht hij voor de confrontatie met zichzelf, hoofdschuddend, de handen voor zijn ogen.

Wat gaat het er op dat moment heftig aan toe in zijn hart. Wat een strijdige krachtenvelden! De rijkdommen van zijn wereld herbergen even zovele afgoden die door hem worden vereerd en die hebben een grote bindende invloed op zijn leven.

Het is een voor hem zeer verontrustende spiegel die de man wordt voorgehouden! Hij heeft in een diepe afgrond gekeken en de leegte van zijn bestaan gezien. Maar de laatste stap die genomen moet worden is voor hem te groot en te zwaar. Hij is zo bang om los te laten en volgeling van Jezus te worden dat hij terug vlucht in zijn bekende wereld van zichtbare zekerheden. Hij vlucht terug in de controle over zijn leven!

Zij die dit drama met ingehouden adem hebben meebeleefd hebben zeer te doen met de jonge man. Ze begrijpen hem zo goed en voelen zich zeker niet boven hem verheven.

Wie kan dan nog gered worden als dat zo moeilijk is als een kameel door het oog van een naald, is hun angstige vraag.

Een terechte vraag zegt Jezus: voor mensen is dat inderdaad onmogelijk maar niet voor God. Ze praten er nog lang over door

Het ging allemaal zo snel. Als zij de kans hadden gekregen van de man dan hadden zij hem graag verteld wat hij zou missen door niet met Jezus en evenmin met hen mee te gaan.

Johannes: Keer op keer raakt het mij diep als ik zie hoe liefdevol Hij is, mensen ziét en raakt!

Ja, zegt Petrus, zeker! Mij heeft Hij geloof geleerd en vertrouwen. Voor mij was dat net zo iets onmogelijks als, ik noem maar wat, wandelen op het viswater!

Ik wist niet wat bidden was zei Jacobus. Ik heb het aan Hem gezien! God Zijn Vader en Moeder tegelijk! Zo compleet! Wij zijn zonen en dochters. Wat een avontuur om met Hem te gaan. Je vergeet gewoon wat je achter laat. Het speelt geen rol meer!

Als hij zichzelf de kans had gegeven. Wat zouden wij hebben gezegd?! En zij delen langdurig met elkaar, gretig hartstochtelijk, I wat Zijn liefde voor hen betekent! Die grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde! ...in alle soorten en maten, lengte, breedte, hoogte diepte.

Al pratend groeide hun vreugde en zij barsten uit in gejubel en ze zongen een lied en nog één, zelfs liederen met nieuwe melodieën, zonder woorden, omdat woorden te klein waren en melodieën te oud. De koning te rijk!

Ja, zeggen ze vrolijk, is het niet zo, dat wij als een klein kind met Hem zijn meegegaan, vol vertrouwen, hand in hand?!

En dat is nooit beschaamd! Ik denk, zegt Petrus, dat ik meer kind ben geworden. Ik was het kind in mij wat uit het oog verloren!

De rijke jonge man zijn zij niet vergeten. De Heer vergat hem ook niet. Als zij samen baden werd hij nooit overgeslagen!

Hoe zou het verder kunnen gaan met de jonge man? Zal hij zijn ontmoeting met Jezus vergeten? Nog steeds te rijk voor deze Koning? Zal hij vergeten hoe liefdevol hij is gezien en gekend? Hij heeft toch zich zélf in de spiegel gezien.

Hij weet nu tenminste bij wie hij moet zijn om antwoorden te krijgen! Hij heeft kennis gemaakt met een liefde die niet veroordelend is, een liefde die hem met alles wat zwaar, leeg en moeilijk en ingewikkeld is, kan dragen. Een liefde die altijd opnieuw nodigend is. De kennismaking met Jezus is niet ongedaan te maken. Is die liefde dan ook niet onvergetelijk?

Dat is het gebed dat in de gemeenschap rondom Jezus wordt gebeden voor deze jonge zakenman. Dat de liefde van Jezus voor hem onvergetelijk zal blijken te zijn!

Amen