

Maaïke Landman

*Zo sterk en stevig als ze daar staat in haar uniform. Misschien dat iemand van u er wel is geweest en het in levenden lijve heeft meegemaakt. Ik heb het gezien vanaf mijn beeldscherm. En de woorden die ze sprak raakten me, dwars door het scherm heen. Maar misschien is ze deze morgen wel met lood in haar schoenen vertrokken, gieren van binnen de zenuwen door haar lijf. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ze zich heel goed voorbereid heeft op haar taak. Spreken tijdens The Justice Conference van Tear. Haar intro, ze boeit direct, de verhalen die ze vertelt. Dit heeft haar vele uren gekost. Ze staat daar stevig en sterk.*

Vanmorgen lezen we ook sterke woorden, een stevige taal. Trek de wapenuitrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de duivel. In een gebiedende wijs. Het klinkt nog een keer; 'Neem de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden tegen het kwaad'.

De geestelijke wapenuitrusting. Het is een bekend beeld, en wanneer je het intypt bij google en zoekt op afbeeldingen verschijnen er allerlei romeinse soldaten op je beeldscherm. Erg krijgshaftig allemaal. Wetend dat Paulus zelf meerdere malen is opgepakt door Romeinse machthebbers, met alle wapens en schilden die daarbij horen, is die geharnaste taal van hem wel te begrijpen. Maar het roept wel een bepaalde sfeer op. Er zijn vast mensen die het aanspreekt het beeld van een strijdlustig christen. Welkom in de strijd... Maar mij staat deze taal van aanval en verdediging me tegen. Kan het niet iets gematigder, Paulus?

En ik ontquam de afgelopen week ook niet aan beelden van gordels en wapens door mensen handen gemaakt. Niet de gordel van waarachtigheid, maar een andere gordel, 'draag gerechtigheid' als een pantser om uw borst. Met die beelden in mijn hoofd kunnen het opeens griezelige woorden worden. Waar breng je ons Paulus? Helemaal in de actualiteit, dat valt niet te ontkennen. Ook deze week weer in Melbourne. Maar er staat werkelijk iets heel anders, dit zijn verre van griezelige woorden. Ja, dat kunnen wij mensen er wel van maken, met al die voorstellingen erbij. Dat realiseerde ik mij deze week maar weer al te goed.

Maar wat doet Paulus hier? Paulus kijkt, hij kijkt ook het kwaad in de ogen (dat is nodig om het kwaad te ontmantelen) en stelt er iets tegenover.

Wat hij doet is **empowerment. Sterk maken, stevig staan, hij wil juist ons zelfvertrouwen voeden: 'ga in je kracht staan'. Na alles wat jullie gelezen hebben en hierover gehoord. Empowerment in geloofszaken. – Houdt stand, Zoek u kracht in de Heer. In de kracht van Zijn macht.**

Om je te beschermen, om je te verdedigen tegen alles wat op je afkomt. Kwaad waar we dagelijks mee worden geconfronteerd, ver weg of dichtbij. Trek de wapenrusting aan om weerstand te bieden tegen leugens. Wapen je tegen de macht van de duisternis.

Maar en wat? Nog een keer kijkend naar de tekst.

De waarheid als gordel – die gordel had een belangrijke functie. Namelijk het gaf je bewegingsvrijheid. De lange mantel belemmerde het lopen. De gordel was nodig om te klaar te staan. Omgord je met de waarheid – de waarheid maakt vrij.

De gerechtigheid als harnas om uw borst – dit lezen we ook in Jesaja 59. Daar bekleedt God zich met gerechtigheid als een pantser. Het gaat hier om gerechtigheid die gelovigen moeten doen – het licht brengen op plekken waar het donker is.

Al veel jaren bezoek ik met een aantal andere vrouwen prostituees in Eindhoven. Een plaats voor gelegaliseerde prostituees, vlakbij ons huis. We willen daar aanwezig zijn, om te horen wie ze zijn en wat hen bezighoudt. In alle eenvoud met een kan chocolademelk en zelfgebakken cake. Soms zijn we stil, dan weer lachen we, er zijn ook tranen om leed wat hier is. En altijd geven we de zegen van God, omdat God een schild is voor deze vrouwen.

Ja, het is de verpletterende kracht van mensen die waarachtig en onbaatzuchtig staan en durven te staan voor gerechtigheid, de liefde in praktijk brengen. Dat is geloof! Dat is kracht omdat er geen pantser aan te pas komt. De gerechtigheid doen. Daartoe worden we opgeroepen.

Er zijn veel voorbeelden te noemen, op velerlei manieren zetten mensen zich in. Om zich te verzetten tegen onrechtvaardigheid. We denken aan de situatie in Den Haag. Ook onder u zijn er mensen naartoe gegaan om zich in te zetten. Inzet voor de ander, zodat mensen niet worden uitgezet zonder uitzicht. Mooi hoe een kerk een schuilplaats kan worden. Straks horen we er meer over.

En geschoeid met de bereidwilligheid om de boodschap van vrede te brengen. Om de vredetijd te brengen.

*Zie hij komt de vreugdebode... de bringer van hoop. Hij komt aangesnel, over de heuvels, goed nieuws! Goed nieuws voor iedereen. Zo profeteert Jesaja, je God is Koning. En deze God brengt redding. De Heer ontbloot zijn heilige arm. Een sterk beeld. Stuur elkaar vooral appjes met de ontblote arm. Empowerment. Bemoedig elkaar. Zet je helm weer recht, en ga, ga in Zijn naam. Met andere woorden, omkleed u met de liefde van Christus. Dat is de bron. En laat die stromen.*

Maar na dit gezegd hebbende, blijft dat heldhaftige, strijdlustige, toch een beetje knagen. Omdat ik mij zelf niet zo herken in dat beeld van een harnas en schild. Maar meer in een dun jasje. Een jasje dat gemaakt is van kwetsbare stoffen. Van waarachtigheid en die kwetsbare standvastigheid waar gerechtigheid en vrede volgens mij om vragen. Maar nu weet ik dat dat jasje een schild is, dat ook bescherming en geborgenheid biedt. Want het is Paulus bij uitstek die weet hoezeer kracht juist in zwakheid kan worden volbracht.

*2 kor 12:9 - kracht wordt zichtbaar in zwakheid.*

Gesterkt in kracht. Ze staat daar heel stevig, goed voorbereid in uniform. Ine Voorham, al 45 jaar zeer actief bij het Leger des Heils. Een vrouw waar ik veel van kan leren. Ze vertelt over brandende pijlen in haar leven die haar zeer doen. Wanneer ze opmerkingen hoorde; waar is je collectebus? Een hoongelach klinkt. Het is niet altijd makkelijk, maar zij moedigt ons aan. Trek je uniform aan en verkondig de boodschap van vrede. Met een groot geloof of een dus jasje. Ga, houd vol, houd moed gesterkt in Zijn kracht. Amen.

*Er is kracht voor wie hopen op de Heer,  
wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer.  
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer;  
wij hopen op de Heer.  
Ja, wij hopen op de Heer.*

*De God die troont voor eeuwig, de hoop die onze redding is.*

*U bent de God die eeuwig leeft.  
De God die eeuwig leeft.  
U raakt niet moe of uitgeput,  
Heer. U bent de zwakke tot*

*een schild. U sterkt en troost  
wie lijdt. U tilt ons met  
arendsvleugels.*