

ONNASPEURLIJKE RIJKDOM IN CHRISTUS – EFEZIËRS 1

Paul Egberts

23 september 2018

Vers 3 t/m 14 is in de grondtekst één lange doorlopende zin. De apostel haalt als het ware diep adem om in één lang relaas God te zegenen vanwege de grote rijkdom die hij in Christus heeft geschonken. Talloze keren gebruikt de apostel hier de uitdrukking 'in Christus', of 'in Hem' (Christus). Christus is om zo te zeggen de hemelse schatkamer waarin alle rijkdommen van genade zijn besloten.

Zo spreekt de apostel over het voornemen en verlangen van God om zich mensen te verzamelen die 'heilig en zuiver' zouden zijn in zijn nabijheid. Dit maakte Hij mogelijk door het offer van zijn Zoon, door wiens bloed mensen worden verlost. In Christus ontvangen mensen vergeving van zonden en worden als zijn kinderen aangenomen.

De belangrijkste vraag is dan hoe een mens deze hemelse schatkamer kan binnengaan, oftewel wat er nodig is om 'in Christus' te zijn. Daarvoor is nodig dat iemand het evangelie van Gods verlossingsplan hoort en gelovig aanvaardt. Wanneer iemand in geloof 'amen' zegt op het evangelie, dan zegt God 'amen' op diens geloof en als bewijs van zijn amen drukt Hij de heilige Geest als een zegel op zijn leven. Hierdoor wordt een gelovige het eigendom van God.

Zo iemand is dan 'gemarkt met het stempel van de heilige Geest', die aan gelovigen geschonken wordt 'als voorschot op onze erfenis'. De erfenis bepaalt ons bij de overweldigende rijkdom van Gods genade die hij in de toekomst zal laten zien (2:7). De zegeningen die we nu mogen ervaren zijn al een voorsmaak van straks. Het smaakt naar meer...

Na die lange lofprijzing van vers 3 t/m 14 gaat de apostel in gebed. Hij bidt voor de gelovigen om 'een geest van inzicht in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen'. De gelovigen weten amper hoe rijk zij in Christus zijn. Het inzicht betreft niet zozeer het doorgronden van allerlei leerstellingen, maar het meer en meer kennen van Christus. Het gaat hierbij om 'verlichting van uw hart'. Als ons hart door de heilige Geest wordt verlicht zullen we meer en meer gaan 'zien waarop we hopen mogen'.

Zo is de rijkdom van Gods genade *buiten* ons in Christus geschonken, maar komt door de heilige Geest *binnen* in ons bestaan.

Aan het einde van het hoofdstuk lezen we dat Christus is 'aangesteld als hoofd over alles'. Zijn heerschappij omvat het gehele universum. Jezus zei zelf na zijn opstanding: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde'. Als Albeheerser is Christus nu al hoofd over de kerk, die 'zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult'. In Christus zijn we verbonden met alle gelovigen. Om de volheid van de rijkdom in Christus te ervaren hebben we dan ook elkaar nodig: 'samen met alle heiligen' (vgl. 3:18).