

Overdenking 16 september 2018
Tjeerd de Graaf

Wortels vertellen hun eigen verhaal
Ruth 1, 15-17 en Lucas 3, 21-38

Wortels ... wortels van Silo en uiteraard dan ook onze persoonlijke wortels als mensen van Silo. De mensen die hier en nu deze geloofsgemeenschap vorm, inhoud en identiteit geven. In navolging van de generaties van mensen van Silo voor ons!

Als je het groot bekijkt gaan onze wortels helemaal terug, 'grote stappen snel thuis'... via Jezus naar Abraham, via Abraham naar Noach, via Noach naar Adam... naar onze diepste oorsprong leem uit de aarde en adem/Geest van God.

Grote stappen snel thuis, maar de lange lijst in Lucas laat zien dat van Adam naar Jezus een lange, lange weg is.

Een lange weg van een groepje Nomaden uit Ur,

en een volk van slaven uit Egypte...

en een volk in Ballingschap in Babylonië...

Een lange weg door de woestijn van de tijd. Gaande die weg kreeg het volk van God, het Joodse volk haar vorm, inhoud en Identiteit.

Onderweg door die lange tijd waren er ook 'zij-instromers', mensen uit andere culturen met totaal andere wortels soms. Voor mij is Ruth daarvan een boegbeeld! Zij-instromer uit een ander volk, Moab, aardsvijanden van Israël zelfs. Met andere Goden, andere gebruiken, andere rituelen.

Zij maakt door Noömi kennis met de God van Israël, keert om en voegt zich bij het volk van God en samen met Boaz haar Joodse man in de lijn van Jezus. En haar wortels gaan met haar mee.

Net als de wortels van al die andere instromers. Zo kreeg het Joodse volk vorm, inhoud, kleur, tradities; door al die generaties van Oer-Israëlieten en instromers. Zo kreeg ook Silo door de jaren heen inhoud, kleur, identiteit door Oer-Baptisten, soms terug tot de eerste generatie en ook door zij-instromers...

samen vormen wij het Silo van nu en de toekomst van Silo.

even tussendoor..... hoe zit dat hier in de kerk vandaag

wie zijn hier de instromers uit andere achtergrond 1^e generatie?

2^e generatie?

En nog verder terug? Iemand van helemaal uit het begin?

tot 15 mei 1845 Gasselternijveen...

In de christelijke traditie, wortels gaan wij allemaal helemaal terug tot Jezus. En zeker als Baptisten ook naar dat moment in de Jordaan. De doop van Jezus, waarin hij zich openlijk toewijdt en verbindt aan God.

Welke wortels je ook hebt een eigen keuze is noodzakelijk. Nieuwgeboren toegewijd en verbonden aan je oorsprong, God. **en ook Jezus wordt gedoopt, de hemel wordt geopend**

de heilige geestesadem daalt in lijfelijke gedaante

als een duif op hem neer

en er geschiedt een stem uit de hemel:

jij bent mijn zoon, mijn lieve jongen, ik ben zo wijs met jou!

Je hoort en ziet dat terug in de Spiritual 'Wade in the water', iedereen moet door het water, welke kleur je ook draagt, waar je ook vandaan komt. Als jij de keus maakt gedoopt te worden, het water in te gaan 'beweegt God het water', God troubles the water'. De Geest zweeft over het water, raakt het water aan, raakt jou aan, raakt jouw leven aan.

Baptistenwortels, gaan over deze doop en over veel meer dan de doop en ze zijn ook zo veel veelkleuriger door de instromers en de invloed van tijd en plaats. Daar is, uiteraard, veel meer over te zeggen en te delen. Vandaag begint het bij elkaar en Silo leren kennen in onze wortels. Onze veelkleurigheid herkennen en erkennen. Aangeraakt worden in ieders oorsprong.

In het nagesprek gaan we verder, over die persoonlijke wortels, over Baptistenwortels en ontmoeten we elkaar op de weg die je hebt afgelegd en die je in Baptisten geloofsgemeenschap Silo bracht.