

# REGELRECHT

40-  
dagen  
tijd



Ezechiël van James Tissot,

Op weg  
met  
Ezechiël,  
de  
veranderaar

In dit nummer o.a.

- Gods volk op weg naar Pasen
- Op de koffie bij de raad
- Samen werken aan een betere wereld
- Schaatsen! Heerlijk of niet?

pag 2

pag 12

pag 17

pag 20

## VAN DE REDACTIE

Door RB

### *Wat als ...*

Wat het leven ons biedt is niet altijd mooi of plezierig. Vaak zouden we willen dat het anders was. "Wat als ik nu eens niet ontslagen was. Of ziek. Of oud. Wat als de burens eens wat minder lawaai maakten. En als we geen recessie zouden hebben. En als alles in Silo nou eens perfect geregeld was, zodat alles op rolletjes loopt. Wat als we nou eens allemaal veel meer tijd hadden. Wat als die ander nou eens zou doen wat ik vind dat hij moet doen. Dan zou ik, dan zouden we..."

Het zit niet altijd mee. Soms zit het gewoon gigantisch tegen. Maar het laatste wat we willen is bij de pakken neerzitten, toch? In de 40-dagetijs kijken we naar wat er anders kan. Wat kunnen we zelf doen om de wereld mooier te maken, ook al is de wereld niet zo mooi? Hoe dragen we eraan bij dat het meevalt, ook als het tegenzit? Misschien is het voor jou ook een tegenvaller dat Regelrecht nu minder vaak verschijnt en dat er geen roosters meer in staan. Maar je bent misschien ook wel blij met de nieuwe wekelijkse nieuwsbrief die onze secretaris zo trouw opstelt en verstuurt. Dan valt het ook weer mee. En de informatie is nu wel actueel.

Wij, als redactie, moeten ook even wennen. Opeens zijn we uit onze routine en komt Regelrecht zomaar een week te laat, terwijl we veel meer tijd hadden! Wat als wij nu eens goed planden (en dan met name ondergetekende) dan zou dat niet gebeuren. Hopelijk doet het niets af aan uw leesplezier. We zijn weer zeer dankbaar voor alle inspirerende bijdragen van de verschillende schrijvers. Wat als we die nu eens niet zouden hebben...?



## OVERWEGING

# *Gods volk op weg naar Pasen*



door Arjan Noordhoek

De weg die door het slavenvolk moest worden genomen in de richting van vrijheid: zijn die stappen van hen toen zo anders dan die van ons nu?

### **Bevrijding**

We lezen in de weken naar Pasen met elkaar hoe Jezus zichzelf verstond en hoe Hij mensen verstond en begreep wat er allemaal in hen omgaat: aan angst en schaamte, verlangen en verwachtingen. Als gemeente hoeven we ons dan niet beter voor te doen dan we zijn, maar we proberen vanuit ons verlangen naar heelheid en vrijheid ons met God te verbinden. En met de buitenwereld waar zoveel verlangen is naar het goede leven, om 'bevrijd' te kunnen leven. Dan zullen we in de eerste plaats onze eigen verslavingen onder ogen moeten zien. En de waarheid die de verslaafden bevrijdt. Natuurlijk gaat het hier niet om drugs of drank alleen. In het boek van Larry Crabb, 'De ideale kerk', zegt hij het zo: 'Verslaving aan iets dat minder is dan God is altijd geworteld in de leugen'.

Daarom willen we ook in Silo stappen zetten op de weg naar de vrijheid met het verhaal van Israel als leidraad. Zodat we niet onderweg stoppen omdat we menen dat we in Silo al heel wat bereikt hebben. Zodat we schaamte, schuld en angst durven te benoemen en weten dat we nog heel wat stappen moeten zetten als 'mensen van de Weg'.

### **De veranderaar**

Laten we in deze weken nadenken over verandering, samen met een 'veranderaar'. Hoe vaak geven mensen ons een stimulans om te veranderen en krijgen we voorbeelden van hoe het anders kan? In de diensten zullen we lezen over de profeet Ezechiël en de weg van Jezus:

- Ezechiël wordt voorbereid op zijn taak als profeet: hij wordt 'net zo koppig' gemaakt als de mensen waar hij naar toe moet. Ook Jezus bereidt zich voor op de weg die voor hem ligt, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld.
- Ezechiël praat niet namens zichzelf; hij vertelt het verhaal van God. Ook Jezus' levensweg staat niet op zichzelf. Op de berg ontmoet hij Mozes en Elia, zijn leven staat in de lijn van Thora en Profeten.
- Ezechiël moet de mensen vertellen dat ze zich niet kunnen verschuilen achter anderen. Zelfs Noach, Daniël en Job zouden niet in staat zijn om anderen te

redden; iedereen moet zelf zijn leven veranderen en leven zoals God het wil. Ook Jezus maakt duidelijk dat je je niet kunt verschuilen achter de vroomheid van een ander. Hij gooit de tafels van de geldwisselaars omver; dat is niet de manier om God te dienen.

- Ezechiël vertelt een verhaal over een wijnstok die zijn takken uitstrekt naar een overvliegende adelaar. Jezus deelt vijf broden en twee vissen met duizenden mensen.
- Ezechiël wordt als wachter aangesteld. Jezus vertelt over de weg die voor hem ligt: Hij zal sterven, als een graankorrel die in de aarde sterft en vrucht draagt.
- Ezechiël zal merken dat er veel mensen naar hem komen luisteren. Maar horen ze wel echt wat hij zegt? Jezus wordt als een koning binnengehaald in Jeruzalem. Wat verwachten de mensen van hem?
- Ezechiël vertelt hoe God hem liet zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Maria komt bij het graf, maar daar is Jezus niet. God maakt alles anders, wat wij gewend waren (gewoontes en verslaafdheden) gaat niet meer op.

Zijn opstanding kan het sluitstuk zijn van ons nadenken en schrijven over 'verandering', of misschien is het juist een echt begin van samen-veranderen met de Opgestane als 'veranderaar'.

---

### *De veranderaar*

Het blad Kind op Zondag is onze inspiratiebron voor het thema van deze 40-dagentijd. Zoals u in de overweging van Arjan Noordhoek leest, kijken we naar verandering aan de hand van de "veranderaar", de profeet Ezechiël. Bij elke zondag in de 40-dagentijd heeft Ezechiël ons iets te vertellen. Zijn gedachten vindt u verspreid in Regelrecht. Het is voor kinderen geschreven, maar is evenzo waardevol voor volwassenen.

Om elke week even te lezen en bij stil te staan.

## DIENSTEN VAN DE AFGELOPEN MAANDEN

27 NOVEMBER BIJ WIE MOET IK ZIJN?

door OV

Voorganger : drs. Piet Brongers

Schriftlezingen : Rechters 5:1-13, 1Samuël 8:6-20, Micha 4:1-7

Vandaag is de eerste Advent zondag en in de dienst wordt de eerste adventskaars aangestoken met de woorden: opdat de mens niet zou verdwalen.

De drie Wijzen uit Matteüs komen even in beeld. Ze waren op zoek naar een Koning en vormen de rode draad in de overdenking. Ze zijn op zoek naar een koning, iemand die de weg wijst, iemand die leiding geeft. Israël wilde graag zo'n koning en drong er bij Samuël op aan om een koning aan te stellen, net zo als alle andere volkeren. Waarom toch altijd maar weer die zoektocht naar een koning, die zoektocht naar een leider? En wat verwachten we van een koning? Het zijn vragen van het verleden en van het heden. Willen we wel een koning als het ons goed gaat? Hoe goed is het om vrij te zijn, geen leider boven je te hebben? "Ik red me wel en heb geen koning nodig" en dan is advent uit beeld.

Maar als er weer ellende komt is er weer die behoefte aan een koning. "Bij wie moet ik dan zijn?" Het is ook een vraag van alle tijden en die vraag wordt beantwoord in advent. Advent is het verhaal van God, dwars door alle duisternis heen. God wil koning zijn. Drie wijze mannen waren op zoek naar een koning en vonden die koning als een klein kind in een stal. Ze ontdekten dat ze gevonden hadden wat ze zochten. Hij was de God van de vrede, hun koning. En met deze gedachte gingen zij vol vertrouwen op weg naar de toekomst. Ja, bij wie moet ik zijn....

---

4 DECEMBER MIDDEN ONDER U STAAT HIJ

door HK

Voorganger : ds. Arjan Noordhoek

Schriftlezingen : Rechters 9:7-15 en Johannes 1: 19-28

Advent is voor mij een bijzondere tijd waar ik graag van geniet. Daarom loop ik dit jaar helemaal op schema. De boom stond er al in november. De lichten hangen al buiten en als sinterklaas achter de rug is, staat het geheel in lichterlaaie en krijg ik klachten van Schiphol dat de piloten door mijn enthousiast verlichte tuin, in verwarring raken. Ik vindt het prettig om al zo ver vooruit te lopen omdat ik dan niet op het laatste

moment alles nog moet regelen. Liever voor de zaken uitlopen dan het gevoel hebben dat je de hele tijd achter dingen aan moet hollen. Dat geeft me rust en zo breng ik het liefst de Advent door. Arjan heeft een geweldige voordracht gehouden in het kader van het op zoek zijn naar de Koning. De zoektocht naar de Koning is voor een ieder een andere weg maar is ook voor iedereen al snel een zoeken naar jezelf. Dat kan ik bevestigen. Dat is ook mijn ervaring. Leren wat God voor mij betekent is ook leren wat ik kan betekenen voor God.

Gelukkig sta ik er niet alleen voor. God helpt me die weg te vinden en daar waar ik hem niet kan horen of zien kom ik mijn broeders en zusters tegen die voor de nodige reflectie en een referentiekader zorgen. Niet altijd de mijne, maar misschien is dat wel goed. Ik kan tenslotte alleen maar leren van de mensen die het niet met me eens zijn. Maar dan realiseer ik me dat het niet de alleen de overeenkomsten maar juist de verschillen zijn die we moeten vieren! Het zijn de anders denkenden die ons iets bij kunnen brengen. Niet altijd leuk of makkelijk maar wel belangrijk om mijn weg te vinden naar de Koning.

Zoals Arjan het in zijn preek aangeeft: "Het is de blijvende ervaring van gelovigen dat ze gaandeweg ontdekken, dat God al met hen op weg was gegaan, en dat Hij de weg al vrij gemaakt heeft." Wij roepen om God als wij problemen hebben, ziek zijn of ons machteloos voelen. Vinden wij God in onze ellende? Nee daar hoeven we God niet te zoeken. Daar hoort hij ook niet thuis. God vinden wij in de verlossing. In de vergeving en in elkaar. Het is niet wat ons overkomt, wat ons geloof bepaalt, maar wat we er achteraf over kunnen getuigen.

---

### 11 DECEMBER      KAN KLEIN OOK GROOT ZIJN?

door OV

Voorgangers:      dr. Olof de Vries en ds. Willemijn Bakkes  
Schriftlezing:      Johannes 3:22-30

Hij, Jezus, moet groter worden en ik, Johannes, moet kleiner worden. Dit was de getuigenis van Johannes de Doper. Johannes wilde het ware licht openbaren. Hij was niet het licht. Johannes was een advent-mens, hij keek van zichzelf naar Jezus, daar, aan de overkant. Johannes zegt van zichzelf, ik ben de Messias niet, maar ik mag de komst van de ware Messias verkondigen en de ware Messias is al onder ons. Hij is daar aan de overkant. Johannes vindt het dan ook niet vreemd als hij er op geattendeerd wordt, dat er veel van zijn toehoorders naar Jezus gaan. Hij wist dat hij de mensen mocht voorbereiden op de komst van de Messias, dat was zijn taak.

Dat doet Johannes dan ook met volle overtuiging. Ik ben de Messias niet, maar Hij daar, aan de overkant. Dat is Hij die zou komen en Hij is in uw midden.

Johannes had geen eigen belangen en de gemeente van nu mag dan ook geen eigen gerichte gemeenschap zijn, mag geen gemeenschap zijn die geregeerd wordt door

allerlei reglementen. Maar de gemeente van nu mag een Johannes de Doper zijn, een advent-gemeente. Wijzend op de wederkomst van Jezus.

Dan pas zullen we zijn, die we in Jezus Christus mogen zijn en zullen we ons klein voelen, zoals ook Johannes zich klein voelde.

---

### 18 DECEMBER EEN PLEK WAAR HIJ WONEN KAN

door KB

Voorganger: ds. Arie de Boer

Schriftlezingen: 2 Samuël 7:4-16, 1 Korinthiërs 3:16 en 17, Lukas 1:26-38

De kerkzaal is stijlvol voor kerst versierd. De vier adventskaarsen worden aangestoken door de aanwezige kinderen. De Cantorij o.l.v. Jaap Boeschoten begint de dienst met een afrikaanse ritual. Leuk dat ze als eenheid gekleed zijn in zwart en paars.

"Op zoek naar de koning" was het thema de afgelopen adventsweken. In de laatste van de reeks draait Arie het om: God zoekt ook! Hij zoekt een huis om in te wonen.

David geneert zich dat hij in zo'n mooi paleis woont en daarom wil hij iets terug doen voor God maar Nathan bekritiseert dit. Liefdevol zegt hij dat God voor hém een huis zal bouwen en het huis van David zal een eeuwigdurend koningshuis zijn. Maria staat symbool voor ons allemaal, een eenvoudig meisje waar niets bijzonders mee is. Net als het onopvallende en onbewoonbare schuurtje waarin Jezus is geboren. Maria geeft de Heer toestemming om "binnen" te komen.

Arie vertelt over een uitstapje waarbij hij uitkeek op een bouwval aan de overkant. Er had brand gewoed, de muren waren half ingestort en in het dak zaten grote gaten. Maar ook een bouwval is ooit een goede woning geweest waar mensen hebben liefgehad en waar veel is gebeurd. Maar na een brand wordt het onbewoonbaar verklaard! Het raakte hem. Je kunt jezelf ook als bouwval zien; een dak dat lekt en het heeft in brand gestaan. God wil van ons allemaal een bewoonbaar huis maken en Hij wil in dat huis wonen. Als Hij aanklopt, moet je wel zelf de deur opendoen. Hij wil ons inspireren en het huis van binnenuit bewoonbaar maken.

De Cantorij zingt "God rest you, merry, gentlemen" en "Ding Dong! Merrily on high". Twee bekende kerstliederen die voor kippenvel zorgen, zeker als ze de "volumeknop" ver open zetten.

Na afloop van de dienst wordt iedereen gevraagd een mand met plant mee te nemen voor een ziek, eenzaam of bejaard gemeentelid en deze de komende week bij hen te bezorgen. Op deze manier worden er vele bezoeken afgelegd.

---

## 1 JANUARI DE NAAMDAG VAN JEZUS

door IB

Voorganger: ds. Willemijn Bakkes

Het nieuwe jaar begon ik met een dienst in Silo. Dat vond ik een mooie ervaring. Te meer omdat we samen ook de maaltijd met Jezus vierden. Op deze zondagochtend stonden we stil bij de naamdag van Jezus. Op de 8ste dag na zijn geboorte werd zoals dat gebruikelijk is in het Jodendom, Jezus in de gemeenschap gebracht om besneden te worden. Bij de besnijdenis krijgt een joods jongetje zijn naam. Willemijn begon met de vraag wie er iets kon vertellen over de betekenis van zijn of haar naam. Ruim een week daarvoor had mijn moeder het verhaal van mijn naam nog eens uit de doeken gedaan. Een Deense naam, Ingeborg Christine, omdat ze dat zo mooi vonden. Maar het duurde even voordat ze deze naam weg konden geven. Mijn zussen werden volgens traditie eerst vernoemd. Gelukkig kwam er nog een meisje en konden ze deze naam weggeven. Ik ben blij met mijn naam.

Willemijn wijst er op dat een naam een teken is. Door ouders vaak lang van te voren bedacht voor het kindje dat komen gaat. Maria mocht niet kiezen. De naam die haar zoon zou dragen stond al vast: Joshua. Hij die gaat in de naam van de Heer, hij die redt. Zo is Jezus' naam een hoeksteen, de grotere steen dan de andere steen omdat juist deze steen de hele muur kan dragen. Wij mogen rusten op deze hoeksteen in de betekenis van zijn naam: God redt. In de priesterzegen wordt de naam over het volk uitgesproken. Zo mogen we als een zegen de naam over elkaar uitspreken: God redt. Ook in 2012. En dat vieren we, met elkaar in de kring, met brood en wijn.

Het brengt me terug bij mijn eigen herinnering. Als kind al was ik gefascineerd toen ik begreep dat namen betekenissen hebben. Grapjes over mijn achternaam kende ik al lang, maar wat zou mijn voornaam betekenen? Toen ik in groep 6 van de basisschool zat legde mijn juf daarom uit wat mijn naam betekende. Ingeborg verwees enerzijds naar een Germaanse god (alternatieve naam voor de Noordse god Freyer) en anderzijds naar een burcht. Gelukkig maakte ze er nog iets veel mooiers van waar ik sindsdien maar aan heb vastgehouden: God is mijn burcht!

---

## 8 JANUARI DOMME WIJZEN EN MACHTELOZE KONINGEN

door MvL

Voorganger: ds. Arjan Noordhoek  
Schriftlezingen: Psalm 72, Jesaja 60:1-12, Matteüs 2:1-12

Het is de 1e zondag van de Epifanie. Arjan vertelt ons aan het begin van de dienst wat Epifanie betekent, en nu, terwijl ik dit schrijf heb ik er ook nog even naar gezocht op internet. Het eerste wat je te zien krijgt is Wikipedia en die vertelt dat Epifanie kan verwijzen naar Driekoningen of een religieuze openbaring.



Deze zondag staat voor de verschijning (openbaring) die laat zien wie Jezus is. We kijken vandaag terug naar kerst, naar het mysterie van Kerst (Paulus) en de rol van de drie wijzen. Maar waren ze wel zo wijs? Ze zijn immer eerst naar de verkeerde stad gereisd. Jezus is geboren in Bethlehem maar de wijzen reizen eerst naar Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van koningen. De stad waar de koningen, de wijzen, de Koning willen komen eren. Als ze hem niet aantreffen vragen ze aan Herodes waar ze hem dan kunnen vinden. Zij reizen door naar Bethlehem om daar Jezus eer te brengen. Ze vertegenwoordigen eigenlijk hele volkeren, volkeren die Jezus willen navolgen. Het is het begin van veranderingen, Jezus die zoveel zal veranderen. Machtigen zullen van hun troon gestoten worden en kleinen rechtopgezet.

---

### 15 JANUARI EEN GOEDHEID, NIET VOOR BRAVE BORSTEN.

door OV

Voorganger: Dr. Olof de Vries  
Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Deze dienst stond in het teken van de VRUCHT van de GEEST. Het was een hele schaal vol, die vruchten, waar we van mogen nemen, maar als we maar één van de vruchten nemen, zijn we al goed bezig. Eén van de vruchten van de Geest is goedheid. Deze vrucht stond centraal in de overdenking van deze morgen. Wat is goedheid, waar uit zich dat in, wat moet ik doen om een goed christelijk leven te leiden? Jezus zegt zelf: er is maar één die goed is en dat is God. Mijn goedheid zal dan ook in overeenstemming moeten zijn met de goedheid van God. We gaan dan een spannende tijd tegemoet. Want het is nogal wat, om de goedheid van God uit te dragen. Dat is geen kleinigheid. Want als je de goedheid van God uitdraagt, ben je niet uit op eigen belang. De goedheid van God uitdragen is adembenemend. Je komt dan uit een andere omgeving, die vreemd is voor deze wereld. Echt goed doen is vreemd voor deze wereld, het druist soms in tegen onze menselijke natuur. Maar denk aan de barmhartige Samaritaan. Die riskeerde zijn leven, om een vreemdeling te helpen die in nood verkeerde. Het was een hemels verhaal van Jezus, om ons te leren wat God bedoelt met goedheid. Goed doen aan onze naaste, doet ons groeien door de Geest. Het zal dan ook eeuwigheidswaarde hebben.

---

29 JANUARI

GEZAG, WAAR EN HOE

door KB

Voorganger: ds. Arie de Boer  
Schriftlezingen: Psalm 111, Marcus 1:21-28

Er is een verschil tussen gezag en macht. Macht is "de baas" zijn. Dat wil nog niet zeggen dat je gezag hebt. Gezag is iets wat je uitstraalt, je hebt iets te zeggen.

Jezus gaat in Kafarnaüm naar de synagoge en neemt ongevraagd het woord en onderwijst de mensen daar. Hij spreekt op een manier waar de mensen diep van onder de indruk zijn. Maar wat was er zo bijzonder aan zijn verkondiging? De mensen staan versteld van wat zijn woorden teweeg brengen. Er gaat een geweldige kracht uit van zijn hele persoon. Het is nieuw en vreemd tegelijk, ze worden diep in hun hart geraakt en aangesproken.

Maar er zijn ook telkens weerstanden als Jezus ergens aanwezig is. Zijn optreden werd niet door iedereen als bevrijdend ervaren. Eigenlijk is het nog steeds zo. God is al 2000 jaar dezelfde. Het ligt aan onszelf als wij dat niet voelen of merken. Nog steeds mogen wij zijn krachtige invloed ontvangen. Niet minder dan destijds in Kafarnaüm.

De collectanten hadden "hulp" van 2 jonge kinderen, wat erg vertederend was om te zien.

---

1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

Wat vindt Ezechiël?

### *Eig en w ijs*

*God stuurde mij naar de Israëlieten. Ik moest hen vertellen dat ze hun leven moesten veranderen. Kon ik dat zomaar doen? Zouden ze wel naar mij luisteren? Wat had ik nodig om een goede profeet te kunnen zijn?*

*God zei tegen me: "Ik zorg ervoor dat je niet zo eigenwijs bent als zij. Misschien zullen de mensen je uitlachen of uitschelden. Maar ik maak je sterk, Ezechiël. Zo sterk als een stuk steen of ijzer". Toen bracht God me weg. Ik zat zeven dagen verdoofd op de grond. Toen was ik er klaar VOOR.*

# REGELRECHT UIT DE RAAD

Regelrecht is vanaf dit jaar een tweemaandelijks blad geworden. Dit betekent dat er intussen twee raadsvergaderingen zijn geweest. Over veel van de zaken waar de raad op dit moment mee bezig is, bent u al geïnformeerd op de koffie bij de raad (zondag 29 januari zie elders in deze Regelrecht).

Nu we als Raad weer op volle sterkte zijn, kunnen we ook doelmatiger werken. Om die reden gaan we werken met een integrale jaarplanning voor het hele jaar. Daarop staan niet alleen de data van diensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten. Want ook de voornemens op de verschillende aandachtsgebieden (pastoraat, diaconie, catechese, communicatie, exploitatie etc) worden vermeld. Plus de daarbij behorende budgetten. Zo houden we beter zicht op de uitgaven. Maar minstens zo belangrijk is dat we zo in de loop van het jaar beter vaststellen of onze voornemens ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. En zo niet, dan kunnen we eerder bijsturen. We verwachten dat we hiermee doelmatiger omgaan met de schaarse middelen in tijd en geld die we tot onze beschikking hebben. En dat komt de hele gemeente ten goede.

Een ander punt van aandacht is het onderzoek naar een fusie van de Unie met de ABC gemeenten, Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten (Christian and Missionary Alliance). De raad vindt een samenwerking op gebieden waar dat kan een goed idee, maar de raad verwacht echter bij een fusie ('samensmelting' in het Unie-jargon) verlies aan autonomie en identiteit van afzonderlijke baptistengemeenten. Wij blijven de ontwikkelingen positief-kritisch volgen.

Verwant aan dit onderwerp is het punt van de identiteit van Silo zelf. Hoe zien wij onszelf, hoe worden wij gezien. En: hoe willen wij gezien en gekend worden en hoe profileren wij onszelf dus, te midden van andere kerken en genootschappen in stad en land, maar ook bijvoorbeeld op internet. Om dit goed te kunnen, werken we aan een formulering die Silo kenmerkend typeert en aantrekkelijke positioneert.

In de Credo in Silogesprekken is onder andere van gedachten gewisseld over de huidige voorwaarden van lidmaatschap. Uit die gesprekken is gebleken dat de meningen daarover intussen zijn veranderd. Velen hebben er moeite mee dat wij broeders en zusters die we volledig als zodanig herkennen en erkennen, het lidmaatschap onthouden omdat zij als kind gedoopt zijn en een volwassen doop nu als een wederdoop zouden ervaren. Zij zouden gewoon lid moeten kunnen worden, zoals dat ook al het geval is in veel ander baptistengemeenten in binnen- en buitenland. Dit vraagt wel een wijziging van onze Statuten en Huishoudelijk reglement. Andere vragen zich af of dit een goede stap is, omdat daarmee iets verloren zou gaan dat zij als wezenlijk baptist beschouwen. Voordat we de weg op gaan naar een reglementaire wijziging, willen we als gemeente eerst inhoudelijk met elkaar van gedachten wisselen. Daarvoor beleggen we een gemeentevergadering op zondag 19 februari, na de dienst.

Namens de raad  
Harryet Eijkman, Secretaris

# GEMEENTEVERGADERING

## Zondag 19 februari 2012 in aansluiting op de dienst

Moet het lidmaatschap zoals we het nu kennen, veranderen? De Credo-gesprekken van het afgelopen jaar wezen wel in die richting. Toen is gebleken dat velen moeite hebben met het feit dat wij op grond van onze statuten bepaalde broeders en zusters het lidmaatschap van de gemeente moeten onthouden, omdat in de statuten een doop op belijdenis door onderdompeling vereist wordt. Dit stuit bij sommige kandidaat-leden op gewetensbezwaren; zij zijn als kind gedoopt en willen niet 'opnieuw gedoopt worden'. De Raad heeft een voorstel ontwikkeld om de statuten zodanig te wijzigen dat zo'n broeder of zuster - op verzoek en na aanvaarding door de gemeente - wel als volwaardig lid opgenomen kan worden. Voordat we dit voorstel in stemming brengen, willen we het in alle rust met elkaar bespreken. Vandaar deze gemeentevergadering. Het voorstel is het enige agendapunt. Het betreft een bespreekvergadering. Er vallen de 19e dus geen besluiten. Na de vergadering zal de Raad bepalen of we een formeel voorstel voor statutenwijziging aan de gemeente zullen voorleggen. Besluitvorming daarover door de gemeente volgt dan later dit (voor)jaar. Leden, huisgenoten en vrienden worden van harte uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen. U ontvangt de uitnodiging met conceptvoorstel en toelichting, per mail of per post.

Harryet Rengers, secretaris

2e zondag 40-dagentijd

Wat vindt Ezechiël?

*Het gaat niet om mij*

*Ik wilde de Israëlieten veranderen. En ik dacht dat alles van mij afhing. Als er iets zou veranderen, deed ik het goed; als er niks veranderde, deed ik het fout. Maar toen kwam God. Hij stuurde me naar binnen en ik mocht niks meer zeggen. Later zou hij me weer roepen. Dan moest ik tegen de mensen zeggen dat ik niet namens mezelf sprak, maar namens God. Toen wist ik: dit verhaal gaat niet alleen over mij. Het gaat over God. En het gaat over alle mensen die naar zijn woord willen luisteren.*

## *Op de koffie bij de raad*



Zondag 29 januari was het bijpraatmoment met de raad. Geen gemeentevergadering, maar in ongedwongen sfeer bijpraten met een kopje koffie. Allereerst informeerde voorzitter Henk Boeschoten ons over het vervolg op de Credo in Silo-gesprekken. In die gesprekken is onder meer gebleken dat een statutenwijziging rondom het lidmaatschap van de gemeente wenselijk is. Om die reden organiseren we in de loop van februari een speciale gemeenteavond rond dit onderwerp (zie elders in deze Regelrecht). Daarna kan de voorgeschreven procedure van statutenwijziging van start gaan. Een ander punt betreft het onderzoek dat Jaap van Vliet t.b.v. zijn afstuderen in Silo heeft gedaan. Eind vorige jaar heeft hij daarvan een korte presentatie gegeven; nu is ook zijn eindschiptie binnen. De Raad bestudeert zijn bevindingen en conclusies, en zullen er in de nabije toekomst op terugkomen. Als u geïnteresseerd bent in de scriptie, kunt u deze als pdf opvragen bij het secretariaat. De volgende Jannes Reilinglezing wordt verzorgd door drs. Piet Brongers, co-referent is drs. Teun van der Leer, rector van het Baptistenseminarium. Als datum is gekozen voor zondagmiddag 22 april.

Zoals eerder gemeld onderzoekt de Unie de mogelijkheid tot fusie of 'samensmelting' met de ABC gemeenten. Het standpunt dat de raad namens Silo heeft ingenomen, is dat wij vooralsnog gereserveerd staan tegenover dit initiatief en tegenover de projectgroep die de mogelijkheden onderzoekt.

Ook werden de aanwezigen geïnformeerd over de time-out die Alyde Touwen genomen heeft als dirigent van de Silo Cantorij.

Over een paar onderwerpen werden vragen gesteld en er ontstond een levendige discussie, precies zoals dat gaat bij de zondagochtendkoffie. Ook waren er vragen, aandachtspunten en suggesties. Zo is er gesproken over de nieuwe opzet van communicatiemiddelen (de maandelijkse Regelrecht heeft plaats gemaakt voor een wekelijkse digitale Nieuwsbrief en een tweemaandelijks Regelrecht). Er is gevraagd naar een actuele ledenlijst (komt!), de informatie op de website (steeds vollediger, steeds actueler, wordt steeds vaker geraadpleegd) en het bespelen van het orgel (graag wat frequenter).

Ook is gevraagd naar de besteding van bijzondere collectes. En de suggestie is gedaan de welstand van de organisatie waarvoor geïncollecteerd wordt, nadrukkelijker mee te laten wegen (deze suggestie nemen we zeker mee bij het vaststellen van het volgende collecterooster). De eerstvolgende 'Op de koffie bij de Raad' vindt plaats in juni.

Namens de raad  
Harryet Eijkman, secretaris.



## *Silo Cantorij dit voorjaar*

De vaste dirigent van de Cantorij, Alyde Touwen, heeft sinds begin oktober een time-out tot aan de zomer. Of zij daarna het dirigerestokje weer oppakt, is nog onzeker. Het dirigentschap wordt waargenomen door Peter Spreeuwers.

Dit voorjaar verleent de Cantorij verschillende keren medewerking aan onze diensten, onder meer op Goede Vrijdag en Pasen. Data, thematiek en repertoire zijn in nauwe samenspraak tussen Peter, pianist Nico Lok en voorganger Arjan Noordhoek tot stand gekomen. Het repertoire is zoals altijd weer heel veelzijdig, van Bach, via Oomen en Oosterhuis, tot en met delen uit de Jazz Mass van Bob Chilcott. Voor de fijnproevers: Chilcott is een voormalig lid van de vermaarde Kings Singers.



Data waarop de Silo Cantorij te horen is:

- 11 maart, voorganger: Jaap Boeschoten
- 6 april (Goede Vrijdag), voorganger ds. Arjan Noordhoek
- 8 april (Pasen), voorgangers ds. Willemijn Bakkes en ds. Arjan Noordhoek
- 10 juni, voorganger ds. Piet Brongers

---

3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

Wat vindt Ezechiël?

### *Superhelden*

*God zei tegen mij: "Stel dat de mensen in een land er een puinhoop van maken, zo erg dat ik ze moet straffen. En stel nu eens dat er in dat land drie super-goede mensen wonen, bijvoorbeeld Noach, Daniël en Job. Dan zeggen de mensen vast: "Ons kan niks gebeuren, want wij hebben drie superhelden. Die redden ons wel." Maar zo werkt het dus niet! Als je wilt dat er iets verandert, moet je niet om je heen kijken of er nog ergens een superheld is die je kan redden. Dan moet je zelf veranderen. Het gaat om jou!"*



## Gea Wolters

### *Tien jaar geleden*

door JB

Vorige maand op 6 januari was het 10 jaar geleden dat Gea Wolters (1921-2002) overleed. Velen zullen zeggen? Tien jaar al? Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij haar elke zondag in de kerk zagen en dat wij bij haar thuis kwamen. Gea was een moeder, een vriendin en bovenal een zuster van veel Silogangers. Het was niet moeilijk om van haar te houden. Zij had een open en blij karakter en een warm hart voor alle mensen om haar heen. Zij had van jongs af aan haar hoop op Christus gericht.

Gea heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. In haar jongvolwassen jaren verloor ze haar verloofde Jan Olyslager aan hersenvliesontsteking. Later gaf zij aan dat ze God toen dankte dat Hij hem thuisgehaald had en hem verlost had van de pijn. Daarna zag ze het als roeping om 'zuster' te worden en is de verpleging in gegaan. In de jaren 60 ging ze samenwonen met Ida Roosendaal. Zij bleven samen tot Ida's overlijden in de jaren 90. Ida's ziekte en overlijden was een zware tijd voor Gea.

Zij heeft veel werk in Silo gedaan onder andere als lid van de Raad. Echter, het meest blijft zij in onze gedachten voortleven als iemand die er altijd voor je was. Niet iemand van grote gewichtige woorden maar van geloof, hoop en liefde. In de laatste jaren van haar leven kampte ze vaak met haar gezondheid. Haar burens waren in die tijd ook een grote steun voor haar. In september 2001 raakte ze in coma en werd er door haar broeders en zusters van Silo 24 uur per dag en 7 dagen in de week bij haar gewaakt. Velen van ons zijn er toen bij geweest. Op 6 januari 2002 is ze in het bijzijn van één van ons, Alyde Touwen, overleden.

We zijn dankbaar dat wij Gea mochten kennen.

---

## FINANCIËN

### *Tekort resultaat 2011*

door JB

In november 2011 stond er in Regelrecht een bericht over tegenvallende inkomsten uit vrijwillige bijdragen. Als de trend zich zou voortzetten zouden we 10.000 Euro te kort komen. Gelukkig is er sprake van een eindsprint geweest. Iedereen die hieraan een steen(tje) bijgedragen heeft, hartelijk dank! Echter het tekort is niet weggewerkt. Zoals het zich nu laat aanzien komt dat tekort op ongeveer 4.500 Euro uit. Nog steeds te veel en er is dus werk aan de winkel! De raad is er druk mee bezig en alle goede ideeën vanuit de gemeente zijn welkom.

## ‘Tets’

door CWV

Het nieuwe jaar ligt voor me. In de planning van de Metterdaadreizen zie ik 10 keer mijn naam voorbij komen. Ik schrijf de data in potlood in mijn agenda. De ervaring leert dat daar nog van alles aan kan verschuiven. Wat ik in ieder geval al wel weet is dat ik niet naar het grote feest van mijn zwager kan, hij wordt 60 jaar. Dat ik niet thuis ben op de verjaardag van Tjeerd en ook niet op die van mijn moeder. Tot slot zal ik in ieder geval niet met Pinksteren in Silo zijn. Zo aan het begin van het jaar is dat wel even slikken. Dan vliegt de vraag me aan;

“Waarom doe ik dit, waarom wil ik me zo druk maken over mensen in nood? Waarom deze offers?” Gelukkig blijft zo’n gedachte niet lang hangen. Ik kan niet anders, dit is wat er op dit moment op mijn pad komt. In januari maakte ik mijn eerste reis van dit jaar naar Liberia. De mensen daar hebben decennia van oorlog en ellende achter de rug. Iedereen is getraumatiseerd door dreiging en gruwelijke acties van rebellenlegers. Ik was op bezoek bij een Nederlands echtpaar die een bush kliniekje runnen. Geen stromend water, geen elektra, geen medicijnen. Ja, wat pillen en poeders, daar moeten ze het mee doen. Op de laatste dag ligt er een meisje aan mijn voeten, gewoon op de koude harde grond. Gevallen in een epilepsie aanval. Ze ligt er al meer dan een kwartier. Wanhopig vraag ik Jacob of hier geen medicijn voor is. ‘Ja

er is een medicijn wat ik haar zou kunnen geven.” Zegt hij, “Maar dat spul kan alleen in een koelkast bewaard worden en die heb ik niet. Dus ik kan haar nu niet helpen.” Om gek van te worden. Het enige wat ik kon doen was haar hoofd vasthouden en heel hard voor haar bidden.



De minuten kropen voorbij... na meer dan een half uur kwam ze heel langzaam weer bij. Die middag moest ze 2,5 uur lopend terug naar haar huis. De kliniek heeft nog geen bedden om patienten een nacht te kunnen laten slapen.

Metterdaad haalt geld op voor de bouw van een slaapunit en de aanleg van electra. Die koelkast moet er komen. Kijk, daar doe ik het nou voor, er is nog steeds zoveel te doen en te verbeteren in de wereld.

Wij gaan de 40 dagen tijd in. De vraag die op ons afkomt; “Wat kunnen we doen aan de dingen in het leven waar we verdrietig van worden? Wat kunnen we er zelf aan doen om de wereld wat mooier te maken?” Ik denk dat we allemaal geroepen zijn om iets te doen. Iets groots, iets kleins. Iets zichtbaars, iets onzichtbaars. Iets ver weg, iets dichtbij. Als we allemaal ons eigen deel oppakken, dan kan het niet anders dan dat Gods Koninkrijk dichterbij komt. Soms vraagt dat offers en iets inleveren van ons, maar Jezus zelf is daarin toch ons grote voorbeeld?



4e zondag 40-dagentijd

Wat vindt Ezechiël?

### *De struik die hogerop wilde*

God vertelde mij een verhaal. Het ging over een wijnstok, een soort boom. De wijnstok stond in goede grond met zijn wortels stevig in de aarde. Maar toen kwam er een adelaar aanvliegen, een hele mooie vogel, met veel veren. De wijnstok vond de adelaar zo mooi, dat hij zijn takken uitstreekte naar de lucht. Hij wilde bij de vogel horen! En weet je wat er toen gebeurde? De wijnstok rekte zichzelf zo ver uit, dat zijn wortels loskwamen van de grond. Toen kon hij geen water meer drinken. Na een tijdje verdorde de wijnstok.

“Op een dag” zei God, “zal ik zelf een klein takje planten op een hoge berg. Dat takje zal uitgroeien tot een stevige boom, waar de volgens in kunnen schuilen.”

Ik vond het een mooi verhaal. En ik dacht bij mezelf: Mensen moeten niet zo doen als die wijnstok. Ze moeten zichzelf niet te groot willen maken. En niet altijd maar meer willen hebben. Wees liever tevreden met wat je wél hebt.



The Vision of the Prophet Ezekiel  
Shebuev, Vasili

## *Samen werken aan een betere wereld*

Door Victor (Musana) H.A. Wildeman



*"In de wereld om ons heen zien we veel dingen die we liever anders zouden zien. Dingen waar je verdrietig van wordt, dingen die het leven in de weg staan. We zouden willen dat het anders was. In de veertigdagentijd denken we met elkaar over de vraag of het niet anders kan. Kan er iets veranderen? En hoe dan? Wat kunnen wij zelf doen om de wereld anders, mooier te maken? En wat hopen we dat er verder nog gebeurt?"*

Ik ga u niet verklappen wie mij een e-mail stuurde met bovenstaande tekst. Ik ga u wel verklappen dat ik twee dagen niet wist wat ik hiermee moest. Deze tekst kwam binnen als een mokerslag. Deze tekst omvat mijn verdriet over wat ik meemaak, mijn ongeloof over wat ik om mij heen zie, mijn boosheid, mijn onmacht, mijn vragen, de hoop die ik soms verlies... Althans zo keek ik er eerst tegenaan.



Toen ging ik de tekst herlezen met de ogen van 'onze jongens' in de gevangnissen in Uganda. Met de ogen van Yusuf de bestuurder van de huurbrommer die mij vrijwel dagelijks van gevangenis naar gevangenis rijdt en met wie ik dan uitgebreide discussies voer. Met de ogen van Walter de bewaker die

mij in zijn huis uitnodigt, voor zover je zijn gammele, smerige, lekke, kippenhokachtige dienstwoning een huis kan noemen. Ja, ook buiten de gevangenis is het dagelijks overleven voor een bromfietsbestuurder en een gevangenisbewaker. Zoals ik steeds zeg: "...het leven ontdaan van alle franje..." en "...een groep kansarme medemensen in een uitzichtloze situatie..." Ik, de Muzungu uit het rijke Nederland en zij, Afrikanen uit het arme Uganda. Voor zover ik sowieso, met decennia leven in een rijk Europa, in staat ben om door hun ogen te kunnen kijken. Wat zouden wij in Uganda blij zijn met die financiële crisis van Europa; wat zou dat een verbetering zijn! Als ik weer eens gehurkt tegen een muur de Boma - het binnenterrein - zit te



bekijken, komt er altijd wel een van 'de jongens' bij mij zitten. "Musana, wat wordt het mooi hè, kijk eens wat we vandaag allemaal weer gedaan hebben!" Ik kijk in een paar ogen die lachen en trots uitstralen. Zo blij en dankbaar over weer een stukje verbetering in deze poel van ellende die we gevangenis noemen. In Nederland zou niemand het opmerken; hier hebben we de hele dag bekijks van



gedetineerden en bewakers en als we alle handen zouden schudden, zouden we niet meer aan werken toekomen. Waarvoor? Voor schoolstoelen, een nieuwe deur, een gemetseld muurtje, voor een kraan. Als er helemaal niets is, is alles, ook iets heel kleins, een verbetering. En dan mag bij mij de moed regelmatig in mijn sandalen zakken, bij alles wat zij zien verbeteren stijgt hun hoop vanuit hun plastic teenslippers tot grote hoogte. Gedetineerden in door de gevangenis tweedehands gekochte vodden, bij gebrek aan voldoende boevenpakken, bewakers in versleten uniformen, muren die al jaren geen lijk verf meer hebben gezien. Vanaf de kalender van Uganda Prisons Service kijkt president Museveni naar wat ik op mijn laptop zit te typen. Ja, echte democratie, zonder corruptie, echte mensenrechten, enz. dát zou iets veranderen. Maar dat gaat niet lukken en zeker niet in veertig dagen. Heeft het dan wel nut wat we doen? Heel goed om je ook dat zo af en toe af te vragen!



We begonnen aan deze klus met 'niets doen is geen optie' en dat staat nog steeds. Het alternatief is dat we zo'n dikke duizend medemensen afschrijven en weg laten rotten in de vergetelheid van Kigo Prison. Maar er is meer. Medemensen in

gevangenis laten zien dat er, ook ver weg, mensen zijn die om hen geven. De hoop die weer gloort met iedere streek verf, met iedere spijker is goud waard. "Een druppel op een gloeiende plaat", is een uitspraak van hen die nog nooit een blik binnenin Kigo Prison hebben geworpen. Het stukje beroepsopleiding, het eindelijk weer stromende water in de gevangenis, het gevangenisziekenhuisje, de gevangenschool, allemaal verbeteringen waar meer dan duizend medemensen zo blij mee zijn. Hier kan je nog echt 'een verschil maken'. Niet alleen, maar wel met Supporters in Nederland. Hele gewone mensen die niet eerst naar een ander kijken, maar gewoon

zelf iets doen. Hele gewone mensen van Silo. Mensen op grote afstand ver weg in Nederland. Mensen die niet 'de jongens' zelf in de ogen kijken, zoals ik. Mensen die niet weten hoe een overvolle gevangenis in Afrika ruikt. Mensen die niet gezien hebben hoe de dagelijkse praktijk feitelijk varkensvoer is. Mensen die niet alleen maar praten, maar ook doen. Van 'de jongens' krijg ik weer hoop, van jullie ook. Samen deze klus klaren, niet veertig dagen, maar maand na maand. Fantastisch dat ik dit samen met jullie mag doen!

PS nog veertig dagen en dan kom ik weer even naar mijn Bea en naar Nederland!

---

5e zondag 40-dagentijd

Wat vindt Ezechiël?

### *De wachter*

*God heeft mij aangesteld om mensen te waarschuwen. Hij zei: "Ezechiël, jij lijkt op een wachter op een uitkijktoren. Als er gevaar dreigt, blaast de wachter op de ramshoorn. Dan kan iedereen het horen". Ik zie dat het de verkeerde kant op gaat. De mensen leven niet zoals God het wil. Daarom waarschuw ik ze, net als een wachter op een uitkijktoren. Ik roep tegen de mensen: "Jullie moeten veranderen!" Ze moeten de weg van God gaan, in plaats van hun eigen weg.*

## *Schaatsen!* *Heerlijk of niet?*

Door Willemijn Bakkes



Vallen en opstaan horen erbij, maar gelukkig is het niet altijd kommer en kwel. In het eerste weekend van februari konden door velen de schaatsen weer ondergebonden worden en de schaatspret weer beginnen. Vlak bij mijn huis is een grote vijver en als het even mogelijk is, wordt er 's winters op geschaatst door jong en oud. Opa's en oma's staan langs de kant te kijken naar hun kleinkinderen en het is een komen en gaan van beginnende en ervaren schaatsers. Mijn kinderen hebben

ook op die vijver geschaatst, lekker dicht bij huis. Ze gingen door tot ze bijna niets meer konden zien en het te koud werd. Maar het mooist was het als we met z'n drieën naar de plassen gingen bv bij Ankerveen en een grote tocht gingen schaatsen. Nu mogen zij hun kinderen leren schaatsen en mag oma toekijken en genieten. 'Kom op , mam, doe niet zo flauw. Doe nou lekker mee!'

Is het niet prachtig om zo in die mooie winterse natuur actief bezig te zijn met je kinderen of vrienden en heerlijk te genieten, ondanks het vallen en weer opstaan. Je bent onderweg met gelijkgestemden. Het gaat om het schaatsen op natuurijs om daarna 's avonds moe, met spierpijn in de benen, maar heel voldaan met een gloeiend gezicht, na te liggen genieten op de bank. Vanzelf gaat het niet, je moet er wat voor doen, maar na alle inspanning word je rijkelijk beloond. We leven alweer in de



maand februari. Bent u ook zo benieuwd wat de komende maanden ons gaan brengen. Krijgen we nu de verwachte zeer strenge winter met nog meer sneeuw?

Waar we ook naar toegaan is de veertigdagentijd. Weet u nog dat we vorig jaar als gemeente ieder op zijn eigen manier hebben gevast en het geld dat we daardoor uitspaarden in een groot spaarvarken hebben gestopt? Het geld dat we bijeenbrachten ging naar een goed doel. De periode van 40 dagen is bedoeld om je op één of andere manier in deze periode intenser op God te richten. Een periode waarin je bepaalde dingen opzij zet om ruimte en tijd te maken voor de Heer. 40 dagen met God verkeren

verandert mensen. Mozes verbleef 40 dagen met God op de berg Sinaï en hij kwam stralend de berg af. Jezus Christus verbleef 40 dagen in de woestijn om voorbereid te worden op het doel dat zijn Vader, de Here God, met Hem had.

Misschien is deze komende tijd een goede tijd voor bezinning. Stilstaan en ontdekken welk doel de Heer met jouw leven hier op aarde heeft. Stel je een doel voor deze tijd, neem tijd voor gebed en het lezen van de Bijbel. Zonder doel houd je het niet vol. Als je mee gaat doen met een toertocht op de schaats heb je ook een doel voor ogen, anders haak je al snel af. Raak niet teleurgesteld als het een keer niet lukt (of als je valt) maar pak de draad weer op, sta op en ga door. Probeer anderen ook enthousiast te krijgen zodat je het samen kunt doen en elkaar kunt ondersteunen en motiveren. Op staan met de hulp van een ander gaat meestal veel gemakkelijker.

Moge de komende periode van veertig dagen jou en de gemeente tot zegen zijn.

Misschien kom je ook net als Mozes, stralend de berg af vervuld van genade en zegen van de Here God.

---

6e zondag 40-dagertijd

Wat vindt Ezechiël

### *Mopperprofeet*

*Weet je wat God tegen mij zei? Dat de mensen met niet serieus nemen.*

*Ze vinden wel dat ik mooi kan vertellen. En dat ik een mooie stem heb.*

*Maar ze trekken zich geen barst aan van wat ik allemaal zeg. "O, dat is die profeet," zeggen ze tegen elkaar, "altijd leuk om even naar hem te luistern" En daarna gaan ze gewoon verder met slechte dingen doen.*

*Ja, zo verandert er dus nooit iets!*

## AWAB

### *Baptisten die niet bang zijn voor diversiteit*

*“Because we follow the life and teaching of Jesus, we...  
Experience that God is love without violence or vengeance  
Reject the less than Christ-like parts of the Bible.  
Are convinced that we, not God, create Hell.  
Believe that God speaks directly to everyone.  
Understand that we are all divine beings on a human journey.  
Accept that everyone will eventually awaken to God’s love.  
Cherish the work of the Spirit in everyone.  
Address God as both Father and Mother.  
Need and support one another.  
Learn, grow, and risk as a church.  
Love and welcome diversity.  
Respect the beliefs of other traditions.  
Embrace the Spirit breaking through our barriers of love”*

Deze tekst is een verklaring uit 2001 van de Broadway Church in Kansas City, Missouri. Deze gemeente is er één van de nu bijna 100 aangesloten baptistengemeenten in de Association of Welcoming and Affirming Baptist (AWAB). De baptistengemeenten die aangesloten zijn bij AWAB spreken daarmee uit dat zij een inclusieve gemeente willen zijn. Dat wil zeggen: een gemeente die geen onderscheid maakt, waar iedereen – ongeacht zijn of haar verleden, maatschappelijke positie, ras, seksuele identiteit – welkom is.

Met name dat laatste aspect – het omarmen van seksuele diversiteit binnen de gemeente – riep veel weerstand op. Zo werden veel van de baptistengemeenten die zich aansloten bij de AWAB buiten de Conventie gezet. Ook binnen de Broadway Church riep het een spannend proces op van samen zoeken, samen bijbellezen en luisteren naar elkaar.

Een soortgelijk proces deed zich voor in Silo in de jaren 80 van de vorige eeuw. We zijn al een heel eind gekomen, maar zullen we er nog eens over praten met elkaar? Zoals in de Silo-activiteitenfolder voor 2011-2012 is aangekondigd, gaan we bijeenkomsten houden over relaties en bijbel. Steeds op het eind van de zondagmiddag (we denken aan 17.00 uur) en afsluitend samen eten in Silo.

- Op 12 februari zullen we ingaan op de vraag of Silo een AWAB, dus een inclusieve gemeente is.
- Op 11 maart zullen we met elkaar in gesprek gaan over omgaan met verschillen en veranderingen in ons dagelijks leven, maar ook in de gemeente.
- Op 15 april zal het gaan over de vraag hoe wij de bijbel lezen, en dan met name teksten over man/vrouwverhoudingen en diversiteit.
- Op 13 mei zullen we dieper ingaan op bijbelteksten over relaties en huwelijk.

Allen van harte uitgenodigd om aan deze gesprekken deel te nemen! Diversiteit binnen de gemeente van Christus: daar hoort iedereen bij!  
Graag tot ziens op zondag 12 februari: graag even opgeven bij Inge Boef en/of Arjan Noordhoek.

---



*De profeet Ezechiël, door Michelangelo*



# *Schola Davidica*

## *roept uit de diepte om genade*

door Jaap Boeschoten

Choral Evensong op 26 februari, 17.00 uur in de Utrechtse Janskerk met psalm 130 en 51

Rond 1630 liet paus Urbanus VIII een bewerking maken van psalm 51, het 'Miserere' voor nachtdiensten in de Sixtijnse kapel tijdens de woensdag en vrijdag van de Goede Week. Dit werk werd zo populair, dat het verboden werd de muziek over te schrijven en na een uitvoering achter slot en grendel ging. Alleen in die speciale diensten in de Sixtijnse kapel werd het tevoorschijn gehaald en mocht het worden uitgevoerd. Het verhaal gaat dat de 14-jarige Mozart in 1770 op bezoek in Rome het werk op woensdagnacht hoorde en later die dag helemaal uit zijn hoofd opschreef. In de vrijdagdienst kwam hij nog een keer terug om een paar kleine wijzigingen aan te brengen.

Aan het begin van de 40-dagentijd zingt de Schola Davidica de roep om genade en hulp in vele verschillende koorwerken, waaronder ook deze psalm 51. Echter de prachtige koorzetting van Allegri wordt nu gebruikt voor het Magnificat, terwijl de tekst van psalm 51 wel wordt gezongen, maar dan op de Geneefse melodie. Deze melodie is een van de sterkste en diep doorvoelde van het gehele psalter. Zelfs éénstemmig gezongen spreekt er een enorm sterk verlangen uit, die roep om genade van David

nadat hij door Natan was terechtgewezen in verband met zijn affaire met Batseba. Henk Badings schreef de bewerking van psalm 51 die de mannen van de Schola Davidica zullen laten horen: Pseaume Huguenot. Eerst zingen zij een eenstemmig couplet, dan twee polyfone driestemmige coupletten en tenslotte het laatste couplet vierstemmig in een prachtige sonore zetting. Misschien dat hij de sfeer zo goed kon treffen omdat zijn eigen leven al vroeg door verdriet werd overschaduwd. Badings is in 1907 geboren in Nederlands-Indië en toen hij 8 jaar was overleed zijn vader. Samen met zijn moeder verhuisde hij naar Nederland en binnen een jaar overleed ook zij. Badings groeide op in een pleeggezin met de continue dreiging van een weeshuis als er iets op zijn gedrag was aan te merken.

Ook die andere bekende psalm die stem geeft aan de menselijke noodroep naar God, psalm 130 'De



Henk Banning

profundus', wordt gezongen en wel liefst in twee verschillende moderne bewerkingen: een van de Belgische componist Vic Nees, die met haast mathematische precisie de noodroep met wringende toonsafstanden weergeeft, en het diep-warme 'Out of the deep' van John Rutter.

De diepte van al deze muziek wordt nog extra versterkt doordat aan deze Choral Evensong een speciale gast meedoet: celliste Nelleke Hoekstra geeft aan de meeste werken een warme basis en krijgt in 'Out of the deep' en het gezongen gebed 'O Lord, hear my prayer' zelfs een prachtige solistenrol.

Als koorgebed klinkt 'Hear my prayer, o Lord' van Purcell en als slotlied zingen we met de gemeente het welbekende 'Abide with me.'

Kortom: roep, zing, fluister of luister mee in deze Choral Evensong op 26 februari in de Utrechtse Janskerk waarmee de 40-dagentijd een waardig begin kent, want in deze wrede wereld kunnen we niet genoeg roepen om Gods aanwezigheid.

Het koor staat onder leiding van Lisette Bernt, het orgel wordt bespeeld door Jan Hage, als speciale gast speelt de Nelleke Hoekstra op cello mee.

Toegang is gratis en bij de uitgang is een collecte. De deuren gaan open om 16.30 uur.

40-dagentijd

## Pasen

Wat vindt Ezechiël

*Het komt goed!*

*Ik dacht dat het nooit meer goed zou komen. Maar het zit anders! God liet mij een dal zien waar dode mensen lagen. "Wat denk je" zei hij, "wordt het nog wat met deze mensen? Komt het weer goed met ze?" Ik wist het niet. Maar toen... voor mijn eigen ogen zag ik hoe de dode mensen weer gingen leven. Het waren er wel honderd, nee duizend, nee, nog veel meer. "Vertel dit aan iedereen die het horen wil," zei God. "Zeg dat ik altijd een nieuw begin maak met mensen. Het kan anders!"*



## *Economische crisis... laat het geen menselijke crisis worden!*

Een miljoen Nederlanders vraagt zich af hoe zij financieel het einde van de maand halen. Daarnaast redden vier van de tien gezinnen het daadwerkelijk niet met hun budget. En nog eens een half miljoen Nederlanders komt in de problemen, als het financiële plaatje opeens verandert door een persoonlijk drama. Denk aan echtscheiding, ontslag of ziekte.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerkelijke organisaties in Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). Dit vrijwilligersproject is hun gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak richt zich erop dat mensen leren hoe zij een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

SchuldHulpMaatjes zijn onbaatzuchtig, zij doen hun werk uit betrokkenheid met hun medemens.

Met hulp van een maatje zijn mensen succesvoller bij het oplossen van hun financiële problemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulp van een maatje ertoe doet. Dankzij hun hulp lossen mensen met meer succes hun financiële problemen op.

Praktisch houdt dit bijvoorbeeld in dat de schulden samen met de hulpvrager in kaart gebracht worden, en dat er een begroting wordt opgesteld. Maar ook gewoon samen

een kopje koffie drinken hoort er zeker bij. Een maatje kan eventueel meegaan naar instanties, als daar behoefte aan is.

Uit het rapport "Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening" (Regioplan beleidsonderzoek, december 2011) blijkt dat

SchuldHulpMaatje ook maatschappelijk veel oplevert. Elke euro die de gemeente Delft in het SchuldHulpMaatje-project investeerde, leverde 3 euro op. Verder wordt de kans op terugval door de extra aandacht die het maatje kan geven sterk verminderd.

Ook in Utrecht is Schuldhulpmaatje nu actief en zijn er inmiddels 16 maatjes opgeleid. Bent u, of kent u zelf, iemand met schulden, dan willen wij er graag zijn voor u!

Voor meer informatie: [www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl) of [www.uitdeschulden.nu](http://www.uitdeschulden.nu)

Of neem telefonisch contact op met de coördinator van SchuldHulpMaatje-Utrecht.

Mw. Jacqueline van Dop

Telefoon: 06-21967860

Mailen kan ook: [schuldhulpmaatje.utrecht@gmail.com](mailto:schuldhulpmaatje.utrecht@gmail.com)

---



*De profeet Ezechiël van Lotto Lorenzino (fresco)*

# VANUIT DE UNIE

### Grote gebedsactie in 2013

In de periode tussen Pasen en Pinksteren 2013 zal een grote gebedsactie in Nederland worden gehouden, met als titel '50 dagen op weg met God - het gebed als een ontdekkingsreis'. Doel hiervan is om christenen de waarde van het gebed meer te laten ontdekken als middel om God dieper te leren kennen. De actie wordt gedragen door het Evangelisch Werkverband en de Evangelische Alliantie, waar ook de Baptistenunie bij is aangesloten. In 2012 wordt in drie kerken een proef gedaan met deze actie. Bij de actie komen verschillende werkmaterialen beschikbaar, zoals een dagboek, een handleiding voor gespreks- en gebedsbijeenkomsten, materiaal voor kinderen en jongeren en preekschetsen. Wilt u voor deze actie bidden? Meer informatie vindt u op de website van de Unie.

### Missionaire dagen

Ook dit voorjaar is er weer een aantal missionaire dagen. Dit jaar heeft de Unie ervoor gekozen een aantal gemeenten 'Open Huis' te laten zijn. Sneek, Hoogezand-West en Veenendaal zetten in maart hun deuren open en laten belangstellenden delen en kijken in hun (missionaire) activiteiten. In het najaar volgen drie andere gemeenten. De achterliggende gedachte is om als gemeenten van elkaar te leren en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast staan er workshops, studies en een viering op het programma. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. Kijk op de website voor meer informatie en aanmelding.  
Veenendaal, 10 maart: Jongerenwerk 3.0-relaties  
Hoogezand-West, 31 maart: Kerk in de buurt  
Sneek, 31 maart: Missionaire vieringen

### Data Unie-activiteiten

Voorjaar	Tweedaagse training over samenkomst en muziek in Zoetermeer
18 maart	Missionaire Open Dag in Veenendaal: Jongerenwerk 3.0- relaties!
31 maart	Missionaire Open Dag in Hoogezand-West: Kerk in de buurt
31 maart	Missionaire Open Dag in Sneek: Missionaire vieringen
9 jun	Algemene Vergadering in Appingedam

Meer informatie: [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl). Wilt u het werk van de Unie ook meenemen in uw gebeden?

## INFORMATIE

**Eetgroep (wijkavond Noord West)** Eens per 4 weken op dinsdagavond

**Wijkavond Zuid Oost** Eens per 4 weken op woensdagavond.

**Wijkavond Noord Oost** Eens per 4 weken.

**Silo Cantorij** Eens per twee weken op dinsdagavond.

## KOPIJ

Uw bijdrage aan Regelrecht is van harte welkom.

Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk woensdag 21 maart 2012.

De volgende Regelrecht komt uit op zondag 1 april 2012.

Emailadres: [regelrecht@silogemeente.nl](mailto:regelrecht@silogemeente.nl).

## GIRONUMMER VAN DE GEMEENTE

Giro 101892 t.n.v. Baptistengemeente Silo te Culemborg

---



## Baptistengemeente Silo

Herenstraat 34  
3512 KD Utrecht

030 - 2 31 49 37  
secretariaat@silogemeente.nl  
[www.silogemeente.nl](http://www.silogemeente.nl)