

Drukwerk

Baptistengemeente Silo

# REGELRECHT

*De Heer is waarlijk opgestaan!*



"Christ Risen" - Arthur Dooley

*In dit nummer o.a.*

- Overdenking: Zit God achter de blunders van de kerk?
- Pastoraal moment: Weet ú wat vrede brengt?
- Zendingsdag 2010 - een verslag

Baptistengemeente Silo

Herenstraat 34  
3512 KD Utrecht

030 231 49 37  
secretariaat@silogemeente.nl  
www.silogemeente.nl

*Zit God achter de blunders van de kerk?*

*Onder deze titel schreef ds Suurmond onlangs in Trouw zijn column. In de 40 dagen voor Pasen, een tijd van paarse kleuren in de kerk, tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest, lezen we de blunders van een kerk. Die kerk is misschien niet de onze, maar we worden als christenen toch erop aangesproken.*

*Verlangen als geloof*

*Misbruik van jongetjes, geen hostie voor homoseksuelen, vrijzinnigen die weg worden gekeken, liederen van Huub Oosterhuis die worden afgekeurd omdat ze niet 'goed genoeg' zijn. Dat wrijft er voor mij in dat de kerk God niet is. Een goede zaak, omdat mensen geneigd zijn die twee door elkaar te halen. Ongelovigen zeggen naar aanleiding van die misstanden zelfs: zie je wel, de kerk is het beste bewijs dat God niet bestaat.*

*Als in mijn werk in de bajes iemand zegt: ik kom niet naar de kerkdienst, want ik geloof niet, blijkt hij meestal te bedoelen: ik heb geen kerkelijk verleden. Geloof, dat is een andere zaak... Vaak zeg ik dan, dat het verlangen om te geloven al geloof is.*

*Je kunt het hun niet kwalijk nemen dat ze de apostolische geloofsbelijdenis niet kennen. Die heeft het over geloven in God de Vader en in Jezus Christus en ook in de heilige Geest, maar beslist niet in de kerk. Geloven doe je in God, niet in de kerk.*

*Toch weten wij als Baptisten, dat geloven niet een zaak is van een enkeling en dat er in en met de kerk (wij zeggen dan 'gemeente') samen geloofd wordt. Binnen de kerk komt geloof heus wel voor, al is het zeker niet zo dat je moet geloven om naar de kerk te gaan.*

*Wie in iemand of iets gelooft, verbindt zich daarmee, gaat een relatie aan. 'Ik geloof in hem', zeggen we, wat betekent dat we die persoon vertrouwen en vast overtuigd zijn van diens kwaliteiten. Dat vertrouwen heeft hij op de een of andere manier - God mag weten hoe, en Die weet het ook- bij je opgeroepen.*

*Afgoderij*

*Volgens de oude geloofsbelijdenis geloven christenen 'een heilige, katholieke (=algemene), christelijke kerk'. Dat is dus geloven sec, zonder 'in'. Je neemt aan dat het zo is. Zal wel, kun je daarbij denken. De kerk is een geloofsartikel, net als de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Vaak echter geloven mensen niet de kerk, maar in de kerk. Dan krijgt die een sacraal gezag en schuift tussen de mensen en God in. Dat heet afgoderij.*

*Het zou me niet verbazen als op mysterieuze wijze God zelf achter al die*

*kerkelijke blunders zit. Elk bericht daarover in de media is een kritische profetische verkondiging: 'de kerk is God niet'. Daardoor kunnen mensen genezen van hun geloof in de kerk.*

*Ze worden vrij om echt in God te gaan geloven en antwoord te geven op diens roep. Of op zijn minst om daarnaar te verlangen, zoals die gedetineerde die zegt dat hij niet gelooft.*

*Blunders en zondaren*

*Het koninkrijk der hemelen breekt zich baan met blunders. Jezus zocht opzettelijk het gajes op, zoals straatmeiden, sjoemelaars en collaborateurs. Dat werd het begin van de kerk en we moeten niet denken dat die zondaars ineens ophielden zondaars te zijn. Wie zichzelf kent, weet zelf het beste dat een beetje zondaar zo niet in elkaar zit.*

*Als wat later de apostel Paulus aan de kerk in Korinthe schrijft, zegt hij dat er onder hen niet velen geleerd zijn of machtig of van voorname afkomst. In die kerk, die niet veel meer dan tachtig leden kan hebben geteld, wordt incest gepleegd, gunnen concurrerende groepjes elkaar het licht in de ogen niet en schransen de rijken aan het avondmaal terwijl ze hun hongerige medegelovigen niet zien staan. De kerk is een zootje ongeregeld en verkondigt daardoor luid en duidelijk dat niet zij, maar God God is.*

*De ware kerk is een rare kerk. Daarom noemt Paulus die incestplegers en kerkscheurders 'geheiligden in Christus Jezus'. Een heilige is een zondaar die God God laat zijn.*

*Pasen 2010: Hij staat op waar wij (aan vast) blijven zitten.*

*Arjan Noordhoek*

## Afgelopen maand

Zondag 28 februari tweede zondag 40-dagentijd

'Arie ging weer goed tekeer!' Dat was de enthousiaste reactie van mijn buurman na afloop van de dienst van vanochtend. Geen frequente kerkganger, maar voor een preek van Arie de Boer is hij altijd te porren. En inderdaad, zoals we van hem gewend zijn gaf Arie zich weer volledig. Daarom, maar ook vanwege de bijdrages van de Cantorij (waaronder het wonderschone 'The Lord bless you and keep you' van Rutter) en de goede opkomst was het een ochtend die ik niet graag had willen missen.

De preek ging over Mozes en het brandende braambos. Het brandende braambos: dat is dichtelijke taal, ingedikt als limonadesiroop. Je moet het verdunnen met de dagen van het leven, wil het te drinken dus te begrijpen zijn. Aldus Arie, op zijn beurt in dichtelijke taal.

Zo bezien staat het brandende braambos voor het rijpingsproces van Mozes' leven tot dan toe en voor wat God daarmee te maken heeft gehad. God zegt tegen Mozes: Ik was er en Ik ben en Ik zal er zijn. Altijd als de levende, in jouw leven, aanwezig als licht, als vuur. In mijn Licht zul jij het licht zien (Ps 36:10). Ik ben altijd de komende naar jou toe.

We zien in dit verhaal dat wij altijd al zijn gezien, met al onze hartstochten, worstelingen, angsten. De stem van God dringt langzaam tot ons door. Wij maken ons leven niet! Wij vinden het langzaam uit. Wij ontdekken het. We komen er achter wie wij zijn en hoe wij zijn gemaakt. De betekenis van het vuur is tweërlei:

1. Het vuurwonder van de doornstruik is dat wij met onze ongelooflijke kleinheid en beperkingen in vuur en vlam worden gezet als wij het wagen God te naderen. Dan zien wij onszelf met Gods ogen. En kunnen blij zijn met de mens die wij zijn en wat we willen en waar we zin in hebben en wij weten ook, naarmate wij zelf meer 'ik ben' weten te zeggen, wat onze opdracht is. We krijgen het als gave en onze opgave is wat we ontvangen hebben ook te leven.
2. Gods vuur is een louterend vuur: In een levenslang proces van ons blootstellen aan zijn vuur verbranden wij niet, maar veranderen langzaam in goud: Niet het leven verandert ons zomaar, maar het vuur van Gods geest, dat is Gods invloed in ons leven. Dat geeft ons ook een andere visie op Gods oordelen. Niet wij branden weg (in de hel, AW). Maar alles wat niet goed voor ons is moet het vuur in. Heilig vuur over alles wat maar in ons blijft zitten en kleven, soms een leven lang het leven belemmerend en remmend.

Na deze diepzinnige en troostrijke woorden, terwijl Arie neerzeeg op de daarvoor bestemde stoel, speelde Peter een sprankelende improvisatie op de piano, vol licht en vuur.

*Algert*

Zondag 7 Maart derde zondag 40-dagentijd

Aan deze dienst werkten mee Arjan, Willem Jan en Miranda. Harryet heette ons allen welkom en had enkele bestuurlijke mededelingen voor ons en wenste ons een goede dienst toe. Miranda las voor ons, twee gedeeltes uit de Bijbel en wel uit Exodus 34 en Lukas. Twee schriftgedeelten, die veel gemeenschappelijk hadden. De berg, ontmoetingsplaats met God en de zichtbare uitstraling hiervan. Als Arjan dan ook de vraag stelt, wie heeft er wel eens een ontmoeting gehad met God zodat je straalde, mochten Lenie en Eva Marie daar van getuigen, even de berg op, even het stralende licht van God ervaren. Horen in de mist mocht de rode draad zijn, in de overdenking van deze morgen.

Petrus, Johannes en Jacobus mochten een bijzondere beleving mee maken. Samen met Jezus, gingen ze een berg op en daar op die berg kwamen ze even in een andere wereld te staan. Het is dan ook een wereld, die vreemd voor ons is, maar ook weer niet vreemd hoeft te zijn, als Jezus ons ook vandaag of morgen even mee neemt de berg op, waar Lenie en Eva Marie van mochten getuigen. Wel horen maar niet zien. Het kan zo verwarmend zijn, even die hemelpoort open en je wilt dat zo graag vast houden, maar je moet weer naar beneden, met al zijn dagelijkse beslommingen, waar soms het onrecht zegeviert. Dan komt de angst en kunnen we dan nog wel horen naar de stem in de mist, de stem die wijst op Jezus en die zegt hoort naar Hem? Toch mag het de Goddelijke stem zijn die ons verder wil leiden, door al die aardse beslommingen heen,

Deze morgen mogen we ook het Avondmaal vieren. Als gemeente mogen we de lijdensweg van Jezus gedenken, een weg die voor ons zo ondoorgankelijk is. Toch mochten die bekende woorden tot ons komen, doe dit tot Mijn gedachtenis. Zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. (Johannes 1:29)

Na het dankgebed en de zegenbede zongen we nog het oude vertrouwde lied. *Des Heren getrouwe genade.*

*Oeds*

zondag 14 maart vierde zondag van de 40-dagentijd  
 Voorganger Willemijn Bakkes  
 Medewerking silo combo

We beginnen met de schritlezing over de verwoesting van de stad Jeruzalem, maar waarom lezen we dat in de 40 dagen tijd, de lijdenstijd? Het gaat om het verlies, het lijden. De Israëlieten waren... tja misschien wel losgeslagen en verloren daardoor hun vrijheid en hun stad. Ze lijdin ballingschap maar na de ballingschap krijgen ze de mogelijkheid en de middelen om opnieuw te beginnen een 2e kans.

In heel veel gezinnen zijn er wel problemen, kinderen die een andere weg kiezen als wat je als ouders hoopt, misschien wel een weg die we gaan betitelen met ze zijn "ontspoort". Kinderen die een andere weg kiezen. Als we kijken in Lucas dan kennen we het verhaal wel, een zoon die bij zijn vader komt en vraagt om zijn deel. Met zijn deel gaat hij de wijde wereld in maar komt er daar achter dat het zo niet werkt, uiteindelijk keert hij terug en vraagt om een baan bij zijn vader. De zoon keert terug en de vader ontvangt hem met open armen en geeft hem meer als waar hij om vroeg. De vader kijkt niet terug naar wat was maar hij kijkt vooruit naar het nu en de toekomst.

De andere zoon daarentegen begrijpt het niet wat op zich heel begrijpelijk is, maar als we verder kijken dan is het niet aan ons als zoon om te oordelen maar aan de Vader, aan God om te oordelen. En hij oordeelt dat het goed is, Hij, de Herder, heeft een schaap terug gevonden. Jezus zoekt ons in naam van God met één doel: dat wij terug komen bij Hem. Hij stierf voor ons, Zijn dood is ons leven en als wij Hem zoeken, terug keren naar hem dan wil Hij klaar staan voor ons.  
 Wie de Heer zoekt ontbreekt het aan niets.

*Martijn*

Zondag 21 maart 2010  
 Voorganger: Jaap Boeschoten  
 Thema: hardnekkig of standvastig

Vooraf aan de dienst oefenen we met elkaar een nieuw lied. Iets wat wel vaker gebeurt als Jaap Boeschoten voorgaat :-). In het kader van het thema van deze dienst 'hardnekkig of standvastig', was dat deze keer: *'Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt. Mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar. Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik. Niet waar.'* (tekst Huub Oosterhuis).

Ook in het tekstgedeelte uit Exodus 9, waarin een van de 10 plagen (hagel) centraal staat en Farao hardnekkig blijft volhouden dat hij het volk niet laat gaan zelfs nadat hij eerst onder het geweld van de plaag gezwicht lijkt te zijn, komt het thema naar voren. De Farao lijkt onverzettelijk of onbekeerlijk. Zelfs een grote dreiging lijkt geen verandering te brengen. Het lijkt hopeloos. De Farao maakte zijn hart zwaar en ook staat er op een gegeven moment 'de Heer verhardde zijn hart en hij weigerde de Hebreeërs te laten gaan'.

Een ander staaltje van 'hardnekkigheid' komen we tegen in het tekstgedeelte uit Lucas 20. De eigenaar van de wijngaard is op reis en verpacht de wijngaard aan enkele wijnbouwers. Vervolgens stuurt hij drie keer een knecht om zijn deel van de opbrengst van het land te innen. Elke keer wordt de knecht door de wijnbouwers afgeranseld en de wijngaard uitgezet. Als laatste stuurt de eigenaar zijn zoon. De zoon wordt door de wijnbouwers gedood in de hoop dat de erfenis nu voor hen zou zijn. Deze gelijkenis wordt door Jezus verteld om de toehoorders te confronteren met de betekenis van een profetie: 'Wat betekent dan wat er geschreven staat: "De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden" "Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd"'

In deze gelijkenis worden wij aangesproken: Hoe gaan wij met de Mensenzoon om? Wij zijn van nature ook halsstarrig. Dat hebben we in ons. Maar tegelijkertijd is er in ons ook het vermogen tot volharding en kunnen wij ons laten spiegelen door de volhoudende liefde van God. De eigenaar van de wijngaard hield vol. Hij stuurde drie knechten en later zelfs zijn zoon. Laten wij onze halsstarrigheid omzetten tot volharding, volharding in liefde. De standvastige liefde van God kan ons veranderen en tot mensen maken die toekomst hebben en openstaan voor de wereld om ons heen.

Het nieuwe lied eindigt met het vers: *'Hoor, roept Gij in mijn oren en jaagt de angst uiteen. O stem door merg en been verwek mij uit het graf, uw mens opnieuw geboren - o toekomst, laat niet af.'*

*Marjanne*



## Regelrecht uit de raad

De maand maart was een drukke maand voor de raad. We kwamen verschillende keren bijeen. Allereerst natuurlijk in verband met de reguliere zaken, zoals bestuurlijke, organisatorische en financiële aangelegenheden. Daarnaast heeft de Bestuurlijke Raad samen met de beide voorgangers teruggekeken op de laatste vijf jaar. Met name hebben we vastgesteld hoe hun takenpakket en de invulling daarvan zich heeft ontwikkeld. Een belangrijke bevinding is dat de scheiding tussen het werk van pastoor en van liturg niet zo zwart-wit is het als op papier lijkt. Veeleer is er sprake van een praktijk waarbij beide voorgangers hun weliswaar eigen aandachtgebied hebben, maar dat een verantwoorde invulling hiervan onvermijdelijk met zich meebrengt dat zij zich ook op het andere domein moeten begeven. Zo kan een voorganger zich na een dienst (=liturgie) niet doof houden voor de reactie die dit bij bezoekers oproept (=pastoraat). Omgekeerd kan het zeer zegenrijk zijn als een voorganger zaken uit de pastorale praktijk in de zondagochtendienst aansnijdt. Kortom, pastoraat en liturgie zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Ook hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat de organisatorische constructie (voorgangers op afstand van de raad en contact via coördinatoren) in de praktijk averechts uitwerkt. We zullen de gemeente op de Algemene Jaarvergadering op 18 april dan ook voorstellen om e.e.a. anders te organiseren.

Inhoudelijke zaken kwamen aan bod op een speciale raadsvergadering op zaterdag 6 maart waar de Combiraad onder leiding van Carla van Weelie eveneens begonnen is met een evaluatie van de afgelopen vijf jaar. Het is immers vijf jaar dat we volgens het Silo In De Steigers-plan werken. Alle onderdelen van het gemeentelijk werk passeerden de revue. Pastoraat, Diaconaat, Samenkomsten en liturgie, Catechese en Apostolaat. Daar waar deze evaluatie eveneens het afgelopen jaar raakte, vindt u de resultaten terug in de verslagen van de verschillende taakvelden in het Jaarboekje 2009\*.

Er gebeurt veel in onze gemeente. Veel mensen zetten zich van harte in en velen nemen deel aan de activiteiten. Daarnaast blijven er ook kansen onbenut die we met wat meer menskracht en initiatief zouden kunnen verzilveren. Hierover werd gesproken en het staat op de agenda van de jaarvergadering van 18 april. Het streven van de raad is om na de zomervakantie met een uitgebreidere bezetting verder te gaan. De Combiraad heeft namelijk tot de zomervakantie haar medewerking toegezegd.

Naast deze bezinning was er, samen met onze administrateur Willem Jan Stuut, de voorbereiding van de Financiële Jaarvergadering. Aan de hand

van zijn duidelijke verslag en uitleg, kon de raad op basis van de resultaten over 2009 van harte instemmen met de begroting 2010, zoals door Willem Jan opgesteld. De raad is erg blij met de deskundige inzet van Willem Jan gedurende meer dan tien jaar.

In de Financiële Jaarvergadering van de gemeente op 24 maart gaf de kascommissie aan de cijfers zijn goedkeuring. Vervolgens werden de resultaten over 2009 naast de begroting van 2009 gelegd en is de begroting voor 2010 besproken. De jaarrekening is afgesloten met een tekort dat aanzienlijk lager is dan vorig jaar is begroot. Een mooi resultaat!. We hopen de stijgende lijn van vrijwillige bijdragen in 2010 te kunnen vasthouden. De gemeente op de Financiële Jaarvergadering bijeen beveelt de Algemene Jaarvergadering van de gemeente met algemene stemmen aan om de penningmeester over 2009 decharge te verlenen en de begroting 2010 te aanvaarden.

\* Het jaarboekje 2009 wordt als bijlage bij Regelrecht van april uitgereikt. Ook wordt het digitaal per e-mail aan ons adressenbestand verzonden.

Namens de raad  
*Harryet Eijkman*

## Een pastoraal moment

### *Weet ú wat vrede brengt?*

Aanstaande zondag ga ik voor in een andere gemeente. Het is dan Palmzondag en in vele gemeenten zullen wel dezelfde Bijbelteksten gelezen worden. Het bekende verhaal over Jezus die op een ezelsveulen de Olijfberg afdaalde op weg naar Jeruzalem. Wat mij, nu ik bezig ben met de voorbereiding, steeds weer treft, zijn de woorden van Jezus die Hij spreekt als hij in de verte Jeruzalem ziet liggen: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen.'

Vrede. In de oude vertaling staat: 'Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient.'

In het O.T. gebruikt de Bijbel het woord 'shalom' voor vrede, maar 'shalom' heeft meerdere betekenissen. Het woord 'vrede' geeft één van de vele aspecten van het menszijn weer en dan vooral het menszijn in zijn sociale

verbanden. Het streven naar vrede zit als het ware in- gebakken in de mens, zoals gerechtigheid, liefde en vreugde. In Psalm 85:11 staat Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Vrede een zoveel zeggend woord en een situatie waar mensen naar snakken. Vrede kan betekenen 'wees maar gerust' of het wordt gebruikt als wens dat het iemand goed zal gaan 'Ga in vrede'. Vrede als genadegave van God voor de mens die gehoorzaam is aan Zijn geboden (Jes. 48)

In de Bijbel merk je dat 'vrede' steeds meer een begrip van Gods toekomstige heilshandelen wordt. Dit vind je terug bij de latere profeten. De Messias wordt 'Vredevorst' genoemd. Vrede wordt verbonden met de Messias. De Messias die komt, de ware Koning die de definitieve vrede brengt. Hij is vrede en geeft vrede. (Zach.9) Zo zal je als je Jesaja leest, merken dat 'sjalom' steeds meer de betekenis van heil en gerechtigheid krijgt en op die manier de overstap naar het N.T. wordt gemaakt. Jezus schenkt ons zijn vrede. In Hem alleen kunnen wij vrede hebben (Joh. 16:33). Wij ontvangen vrede door het offer dat Jezus bracht, want dat offer brengt verzoening. Jezus ging de weg van verzoening, van plaatsbekleding; Hij kocht ons vrij en bracht ons vrede.

Zo rijdt Jezus daar op een ezelsveulen en om Hem heen staan juichende, zingende mensen. Jezus is erbij, Hij is onder de mensen, maar tegelijkertijd is Hij op weg naar het einde dat voor ons een nieuw begin zal worden. Niemand ziet wat Jezus innerlijk moet doormaken. Twee heel verschillende werelden, die van de buitenkant en die van de binnenkant. Zo heeft ieder mens een buitenkant die voor iedereen zichtbaar is en een binnenkant die de meeste mensen niet zullen zien of kennen. Aan de buitenkant lijkt alles zo mooi, maar diep van binnen kan het stormen. In de mens is de vrede soms ver te zoeken. Soms ligt je leven volledig overhoop; er kan woede of verdriet zijn. Veel mensen zijn op zoek naar rust, naar vrede. Oh, zegt Jezus, verstond u maar wat u tot vrede dient. Jezus laat in zijn levenslessen zien dat echte vreugde verborgen ligt in het verdriet. Een graankorrel moet eerst sterven voordat het vrucht kan dragen. Mensen die uit alle macht proberen het verdriet te verdringen, weg te stoppen, zullen moeite hebben om de echte vreugde te gaan ervaren. Uit pijn kan iets goeds voortkomen. Deze twee kanten van het leven zien we in het verhaal van de intocht: we zien de vreugde in het verlangen naar bevrijding, naar de nieuwe Koning, en tegelijkertijd zien we Jezus die weende. Pasen kan niet gezien worden zonder het lijden. Jezus redt ons uit ons lijden. Hij is er als we verdriet hebben, Hij troost en sterkt ons; Hij is het die ons rust en vrede schenkt, want Hij wil dat het goed gaat met ons. Op momenten dat het zwaar is, dat we het moeilijk hebben, is het goed om de Psalmen te lezen. Jezus spreekt door de Psalmen tot ons hart. Wij mogen het uitschreeuwen, zoals het gebeurt in

de Psalmen, maar dan lezen we ook dat de Heer onze rots is, onze burch bij wie wij mogen schuilen. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer. Hij is een schild voor alleen die bij Hem schuilen.

Moge de Here God, u rust en vrede schenken en moge Pasen voor u ook een keerpunt zijn in uw leven. Zijn duisternis is ons licht geworden en zijn dood ons leven.

*Willemijn Bakkes, uw pastor.*

## AFSCHEIDSRITUELEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN



In het kader van de serie avonden over **Rituelen, Spil of Spel ?** Georganiseerd door de Utrechtse Buurkerken.

***Afscheidsrituelen in bijzondere omstandigheden, zoals bij: Eenzame Uitvaarten, vanuit een Hospice of als het lichaam aan de wetenschap wordt afgestaan.***

Plaats: Geertekerk, Geertebolwerk Utrecht

Tijd: Dinsdag 27 april 20.00 uur 2010  
Kerk open vanaf 19.30 uur

## Uitnodiging

voor leden en huisgenoten, vrienden en bekenden  
van baptistengemeente Silo Utrecht

### Jaarvergadering 2010

Zondag 18 april is de jaarvergadering van Baptistengemeente Silo, aansluitend aan de dienst waarin voor gaat Hans Baas. Na de dienst is er een korte koffiepauze, waarna we elkaar aan de vergadertafel ontmoeten.  
Kom ook, praat mee, denk mee, luister mee.

Wanneer: zondag 18 april  
Voorganger: Hans Baas  
Waar: Silokerk  
Tijdstip: 10.00 tot 11.00 uur dienst  
11.30 tot 13.30 uur jaarvergadering

Voor wie:

- Leden: als lid heeft u formeel spreekrecht en stemrecht.
- Huisgenoten: als huisgenoot heeft u formeel spreekrecht. Bovendien kunt u volop participeren.
- Vrienden en bekenden van Silo: als vriend of bekende heeft u geen formele status. Wel ervaren wij met u als min of meer regelmatige bezoeker van Silo, een speciale band. U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en om deel te nemen!

Vragen? Meer weten? Het jaarboekje 2009 digitaal ontvangen? Neem contact op met onze secretaris,  
Harryet Eykman, [secretariaat@silogemeente.nl](mailto:secretariaat@silogemeente.nl)

## Avondwake Jom Hasjoa te Utrecht

In de Joodse wereldgemeenschap is Jom Hasjoa de dag van gedachtenis aan de zes miljoen Joden die zijn omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze gedachtenisdag is op de 27e Nisan, dat is dit jaar 11 april.

Joden en Christenen komen dit jaar samen op de tweede zondag ná de Jom Hasjoa.

Medewerking wordt onder meer verleend door Tom Fürstenberg, chazan, en Tirtzah Middleton, beiden van de Joods Liberale Gemeente te Utrecht.

Datum: zondag 25 april 2010

Tijd: 19.00 uur

Plaats: de voormalige synagoge, Springweg 162, Utrecht (open vanaf 18.30 uur)

Organisatie: Utrechts Beraad Kerk & Israël (onderdeel van Utrechtse Raad van Kerken)



### Regelrecht digitaal ontvangen?

Dan kan. Stuur nú uw e-mail adres naar het secretariaat:

[secretariaat@silogemeente.nl](mailto:secretariaat@silogemeente.nl)

Doe het nu. Dan ontvangt u ook het Jaarboekje 2009 digitaal, ruim op tijd voor de Jaarvergadering van 18 april. Bovendien heeft u uw Regelrecht dan altijd ruim voor de eerste zondag van de maand.

**Nog EEN KEER NBJB**

KOM EEN DAG  
DE HET BELLE WEEKEND!

**REÛNIE/FESTIVAL**

**HEMELVAARTWEEKEND**

**VR 14 T/M ZO 16 MEI 2010**

**DE STRUBBEN, SCHOONLOO**

VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
GOSPELS MET ANDRÉ BUJVELD	VOLLEYBALTOERNOOI KAMPVUURAVOND	REÛNIEDAG VIERING OM 12:30 UUR

Voor meer info,  
aanmelden en  
het volledige programma:

**WWW.NBJB.NL**

Tel: 058 2801678

## Van achter de tralies weg...

*Regelmatig vragen theologiestudenten mij om eens een kerkdienst in een gevangenis te mogen meemaken. Men verwacht daar een heel speciale liturgie en preek aan te treffen. Maar inhoud wordt minder belangrijk als het om mensen met een gebroken bestaan gaat. Het proces waarin beweging voorop staat, is waar het om gaat. Lees hieronder mee met de verbazing daarover van een beginnend theologe.*

Arjan Noordhoek

### Bijzonder gewoon

ervaringen van een kerkdienst in de Oostvaarderskliniek

Op 13 maart 2010 ben ik naar een kerkdienst in de nieuwe tbs-kliniek van Almere geweest. Samen met een studiegenote heb ik de reis ondernomen. Aangekomen bij de kliniek waren we nog aan het nadenken over hoe het zou zijn. Zouden we het eng, spannend, interessant of zelfs leuk vinden? Zouden we ons goed kunnen voelen? Op ons gemak kunnen zijn?

Na binnenkomst moesten we even wachten op de dominee, Arjan Noordhoek. Het was de beveiligers bij de voordeur al snel gelukt om mij gerust te stellen. Erg open en spontaan zijn we naar binnen gelaten. Samen met de dominee konden we verder de kliniek in. Vanaf dat moment hebben we veel gepraat met de aanwezigen (gedetineerde patiënten, vrijwilligers, ex-patiënten, leden van een naburige kerk). Dit creëerde een ontspannen en informele sfeer.

Het zaaltje kwam mens voor mens vol te zitten en ik keek mijn ogen uit naar de verschillende soorten mensen. Ik moest me er steeds aan herinneren dat ik aanwezig was in een tbs-kliniek. Het gevoel dat ik had bij de aanwezige en binnenkomende mensen was niet anders dan tijdens de diensten in het ziekenhuis die ik zelf ben voorgegaan. Ik voelde me als een vrijwilliger die zelf voor de dienst kwam en meehielp om mensen welkom te heten.

Twee dingen vond ik heel bijzonder tijdens de kerkdienst: het contact en het respect. De dominee maakte contact met alle aanwezigen. De hele dienst door voelde ik me aangesproken. De mogelijkheid om echt aangesproken te worden en te reageren was ook zeer aanwezig. Het contact onderling, van dominee tot aanwezige (en omgekeerd) en aanwezige tot aanwezige, was heel respectvol. Iedereen was zeer geïnteresseerd in elkaar en liet elkaar in zijn/haar waarde. Dit contact en



respect zette zich door na de dienst bij het koffiedrinken en de nagesprekken.

Op de terugreis spraken mijn studiegenote en ik over onze ervaringen. We kwamen tot de conclusie dat het bijzonder is, hoe gewoon het is. Ik heb me erg op mijn gemak gevoeld en voelde me vrij om vragen te stellen en vragen te beantwoorden met de patienten. Het was als een gewone zondagochtend, op de reistijd na dan. Het waren gewone mensen, op hun tbs na dan.

Het was een bijzondere dienst en een bijzondere dag, omdat het niet bijzonder was. Het was gewoon. Het was een kijkje in de wereld die instelling heet en de plek van de kerk daarin.

*Egbertina Bolt*

## Wist u dit?

### *Het krachtigste gebed op aarde*

Het leven dat we leven is als een groot gebouw met veel ramen en deuren.

Elke deur heeft zijn eigen sleutel. Naast die sleutel is er ook nog een looper die op elk slot past. Elke deur kan daarmee geopend worden.

In dat gebouw van ons leven zijn er heel wat kamers en elke kamer heeft zijn eigen herinneringen. Herinneringen aan gebeurtenissen in ons leven. Sommige deuren staan wijd open en kun je de kamer zo inlopen. Andere deuren zijn potdicht. Ze zitten op slot en soms hebben we de sleutel weggegooid. De herinneringen die achter die deuren liggen zijn te pijnlijk. Deze kamers hebben bekende namen: trauma, afwijzing, verraad, misbruik, ontrouw, scheiding, ongevallen en nog veel meer.

Veel mensen gaan door het leven met de gedachten dat die deuren nooit meer opengaan, dat die pijn nooit opgelost kan worden. Pijn veroorzaakt door jezelf of door anderen.

En soms zijn er zoveel deuren dichtgedaan dat het bijna niet meer mogelijk is om in dat gebouw te leven. Ja, soms sijpelt er door de kieren van de deuren of het sleutelgat troep uit die kamers en die roep heet: jaloezie, haat, woede, wrok.

Veel mensen willen die troep wel opruimen, maar dan moeten ze die kamers leegmaken, schoonmaken. Maar ze hebben de sleutel niet meer.

Hoe kunnen ze nu die kamers reinigen? Die looper die op al die sloten past, is het krachtigste gebed dat Jezus bad.

Niemand anders op deze aarde heeft zo verschrikkelijk geleden en is zo vreselijk onrechtvaardig behandeld. Jezus bad: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.' ( Luc. 23:34)

Hoe kan Jezus ons helpen?

Wij mogen Jezus vragen ons te helpen dat gebed te bidden: 'Vader , vergeef het hun.'

Het bidden van dit gebed verandert onze relatie met God; het geeft ruimte voor de kracht van de Heilige Geest in ons leven; het vernieuwt onze ziel; het opent de deur naar Gods genezing en het verandert onze relatie met andere mensen.

De opstanding van Jezus is ook onze opstanding. Met Jezus mogen wij een nieuw leven beginnen. Een leven waarin Hij ons Zijn vrienden noemt en alles met ons deelt en onze Helper wil zijn.

Pasen betekent over het graf heenkijken naar het Licht en Zijn Vrede mogen ervaren.

*Willemijn Bakkes, uw pastor*

## Zendingsdag 2010

Het onderwerp op de zendingsdag was "De kracht van partnerschap". De eerste vraag die dan gesteld kan worden is: wat versta je onder partnerschap. Uitgegaan werd van de definitie:

Partnerschap: "twee of meer mensen of bedieningen, die instemmen om samen te werken om zo een gemeenschappelijke visie te realiseren". De kracht van partnerschap ligt dan in het bereiken van een gemeenschappelijk doel, dat verder reikt dan de capaciteiten van de individuele partners.

Bron: Phil Butler, Well Connected 2005

Met partnerschap als uitgangspunt werd er uiteengezet dat samenwerking met partners uit andere landen en culturen van ons vraagt om onze eigen bekende cultuur waarmee we groot zijn geworden te verlaten. We zijn zelfbewust, assertief en oplossingsgericht. Deze kracht is in het verleden een grote zegen geweest binnen de zending , maar ook vaak een blokkade. Vandaag de dag is de focus verschoven van het westen dat

haar werkers uitzendt naar een wereldwijde zendende beweging. Dit nieuwe tijdperk vraagt om partnerschap waarin vertrouwen centraal staat, in plaats van het ons bekende model van kracht en macht.

Veel missionaire werkers gaan vol enthousiasme naar het zendingsveld om vervolgens te ervaren dat men daar niet altijd met open armen wordt ontvangen. Misschien heeft men al negatieve ervaringen opgedaan met eerdere werkers of is de directe aanpak die in Nederland vanzelfsprekend is daar helemaal niet gewenst. Het is daarom essentieel dat men zich eerst terdege op de hoogte stelt van de cultuur in het desbetreffende land. Als voorbeeld werd genomen Thailand waar nooit direct nee wordt gezegd maar waar men wel tien verschillende manieren heeft van ja zeggen. En zie dan maar als vreemdeling uit te maken welk ja dan ook ja betekent! Hetzelfde geldt voor verhoudingen tussen mensen. Wie is de hoogste in rang en moet altijd worden geconsulteerd? Hoe wijs je mensen terecht? Wat dit laatste betreft, een voorbeeld van een zendingsvrouw die tegen haar schoonmaakster die zij al jaren in dienst had zei: Ik zou graag willen dat je nog een even kijkt of je de kamer nog iets beter kunt schoonmaken in de hoekjes. Tot haar eigen verbazing vertrok de schoonmaakster en kwam niet meer terug. Er was te direct gecommuniceerd en in deze cultuur was het onmogelijk voor de schoonmaakster om weer terug te komen. In het algemeen moet iedere zendingswerker in het begin gaan investeren in de opbouw van relaties. Dit kost tijd en geld maar is van het grootste belang voor het welslagen van het project. Vervolgens moet men samen met de partner overleggen wat brengt ons samen, wat is de uitdaging die we hebben, wat willen we bereiken. Het blijkt vaak dat het doel van de lokale partner heel anders is dan wat men aanvankelijk had gevraagd. Vervolgens moet er consensus worden bereikt over verantwoordelijkheden, communicatie en tijdspad. Dit alles vraagt vertrouwen en daarin zal dus moeten worden geïnvesteerd. Voor de partners die in Nederland contact houden met de zendingswerker betekent dit dat er niet op stel en sprong resultaten kunnen worden verwacht. Belangrijk is ook het hebben van vertrouwenspersonen waar de zendingswerker met zijn tegenslagen en frustraties naar toe kan. Want dat die komen staat als een paal boven water.

Nu het uitzenden van zendingen door de Unie zal worden beperkt en er meer ondersteuning zal worden gegeven aan gemeenten die zelf een of meerdere zendingen hebben, was de zendingsdag van groot belang niet in de laatste plaats doordat er duidelijker werd hoe het partnerschap moet worden ingevuld.

*H.W. Nieboer*

## Regelrecht op het prikbord in Kampala!

*Op 9 maart 2010 ontving ik deze e-mail van Victor, in februari en maart (zonder Bea) in Kampala Oeganda aan het werk voor het African Prisons Project (APP):*

*Arjan Noordhoek*

Beste Arjan,  
Geweldig wat je allemaal over ons schrijft en voor ons doet! Ben hier superdruk en daardoor komt de beantwoording helaas wat in de knel, géén desinteresse, géén ondankbaarheid, gewoon héél erg druk. Het is hier nu vier uur in de nacht en nog aan het werk; er is zoveel te doen... Heel veel gaat verloren omdat het of te lang duurt om gegevens te verzamelen, of er is weer eens geen elektra, of geen internet, en zo gaat het maar door. En dat terwijl we zitten te schreeuwen om geld. Simpelweg: meer geld betekent gewoon dat we meer mensen in de gevangenis kunnen helpen. Bijna iedere dag zitten we wel zonder elektra, soms gelukkig kort, helaas vaak een hele middag en/of avond. Gelukkig heeft Vicky onze huishoudster hier een gasfornuis op flessengas, dus hebben we wel te eten. We zijn al diverse keren naar het kantoor geweest om te klagen, maar dat helpt niet, althans er gebeurt niets; er schijnt een probleem met een lokale transformator te zijn. Zie je zo'n twee à driehonderd meter van ons vandaan lampen branden; zitten wij in het aardedonker. En geen elektra is geen internet. Na een stroomstoring wilde internet niet meer opstarten; gebeld naar de leverancier dat we niet zonder kunnen. Komen ze; geen elektra, gaan ze weer want zonder elektra kunnen ze niets meten. Geeft niet, maar als dat drie keer achter elkaar gebeurt wordt mijn bloeddruk er echt niet beter op. Uiteindelijk alle (straalzender) apparatuur maar meegenomen; blijkt er niets aan te mankeren! Gewoon een draadje in de kabel bij ons in kantoor afgebroken. Zeggen ze hier doodleuk dat ik mij niet zo moet zitten opwinden, want dat helpt in Europa misschien wel, maar hier echt niet. Ja als we nou geld genoeg hadden... En daar zit 'm nou juist de kneep, want dan konden we tenminste een generator kopen... en zo kan ik nog uren doorgaan.

Je hebt zelf gezien hoe het hier gaat: ach Afrika hè. Denk overigens niet dat we de moed laten zakken, maar het is wel teleurstellend, vooral als anderen dan zoveel moeite doen om ons hier te helpen. Hoop dat ook jij blijft helpen; die arme drommels in de gevangenis verdienen een beter leven, dus gewoon doorgaan; niets doen is geen optie! En dat doe ik dus maar, ook al helpen we er maar een paar.

De foto's die ik in Nederland heb laten afdrucken zijn hier verspreid. Heb

onder andere twee pakketjes afgeleverd voor Hospice Africa in Kampala en één voor Mobile Hospice Mbarara. Ze hebben mij beloofd ze te zullen verspreiden; voor de familie van Samuel (hutje in de bergen van Mbarara) heb ik een hele set afdrukken gemaakt. Een fotoafdruk vinden ze hier helemaal fantastisch en dan kunnen ze later aan de kinderen toch nog laten zien hoe hun vader er uit zag; ook al was hij toen al letterlijk doodziek.

Had vandaag zelfs m'n vaste bodaboda-brommerchauffeur (een die me niet super duur laat betalen) die om een foto vroeg.

Overigens mis ik mijn oude Toyota Carib wel; regenseizoen (dagen drijfnat en alles is zo'n tien centimeter dikke blubber!), en dan maar weer met z'n drieën op een brommertje. Maar ik moet niet zeuren, want bij APP heeft niemand een auto.

En de mensen in de gevangenis? Die blijven dan de hele dag in hun cel opgesloten, want anders moeten de bewakers door de blubber achter hen aanrennen als ze willen ontsnappen...



De RegelRecht en je artikel over het bezoek aan de gevangenis in Kampala, nu op de website van de Protestants Geestelijke Verzorging bij

Justitie, hangen hier achter onze secretaresse Gloria (óók super gemotiveerd!) op het prikbord van APP. Alexander is overigens druk met het oprichten van een APP in Kenia en Sierra Leone. En verder maken we goede vorderingen met het opbouwen van de organisatie en de administratie hier in Kampala.

Zo ben ik nu aan het werk om de instroom van vrijwilligers beter te organiseren; we worden overspoeld met aanvragen om bij ons te komen helpen. Ook weer zoiets waar we motivatie uit putten; gelukkig zijn er nog velen die willen meehelpen.

Ga nu (kwart voor vijf) toch nog even proberen te snurken (heb gelukkig rubber oordoppen, dus hoor ik er zelf niets van).

Groetjes mannen; ik mis Bea, maar jullie ook!

*Victor Wildeman vanuit Kampala*

## Waarvoor Silo collecteert

Op 18 april collecteren we voor SOFAK: JONGE MIGRANTENKERKEN  
In de afgelopen jaren zijn tienduizenden asielzoekers naar ons land gekomen.



In de regel verstaan zij geen Nederlands en zijn daardoor op elkaar aangewezen. De christenen onder hen zoeken elkaar op en starten dan vaak een bijbelkring, waarbij zij ook anderen uitnodigen. Als de belangstelling voldoende is toegenomen, zoeken zij een betaalbare samenkomstruimte en stichten een kerkgenootschap. De voorgangers zijn in de regel harde werkers. Zij zien veel zegen op hun arbeid. Inmiddels zijn er - verspreid over het hele land - enkele honderden van zulke kerken, die onderling zeer verschillend zijn. Samen verkondigen zij hier het evangelie in meer dan 75 talen. Tal van vluchtelingen zijn via deze migrantenkerken tot geloof gekomen.

## PROBLEMEN

Door hun situatie hebben de kerkleden met tal van sociale problemen te

kampen. Financieel zijn zij weinig draagkrachtig, terwijl deze gemeenten bovendien meestal kleiner zijn dan de Nederlandse kerken. Een gemeente brengt nu eenmaal kosten met zich mee. Deze kosten gaan hun draagkracht in veel gevallen te boven.

#### TAAK VOOR CHR. NEDERLAND

Omdat er door landelijke kerkverbanden geen structurele financiële ondersteuning aan behoeftige migrantenkerken werd verleend, is in 1995 de stichting SOFAK (ondersteuningsfonds allochtone kerken) opgericht, die drie maal per jaar een nieuwsbrief uitgeeft.

SOFAK verleent steun aan protestantse migrantenkerken door bij te dragen in o.a.

- \* huur van samenkomstruimten;
- \* aanschaf van bijbels;
- \* aanschaf van muziekinstrumenten;
- \* ambtskosten voorganger;
- \* diaconale ondersteuning.

SOFAK ontvangt geen subsidie en verkrijgt haar middelen door giften van particulieren en een aantal plaatselijke Nederlandse kerken. Gezien het aantal aanvragen heeft de stichting dringend behoefte aan meer donateurs.

Op 25 april wordt er gecollecteerd voor de Christian Baptist Church. De Christian Baptist Church is op de Algemene Vergadering van 2006 lid geworden van de Unie. Zij bestaat voornamelijk uit allochtone leden en werd in Amsterdam gesticht door de uit Ghana afkomstige dominee John J. Serebour. De meeste van de 150 leden komen ook uit Ghana. De gemeente wil enerzijds de Afrikaanse vluchtelingen en asielzoekers bereiken met het Evangelie en anderzijds diaconale steun aan hen geven. Zij helpen werkelozen, waaronder moeders met kinderen en sommigen die illegaal in Nederland zijn. De meeste leden leven van een uitkering, toch dragen zij bij aan de nood van anderen. Een financiële steun van ons zal hen daarbij zeker helpen.

## Geen Jaarboekje ontvangen?

Vraag er een aan bij het secretariaat

Harryet Eijkman, tel 033 4944313  
secretariaat@silogemeente.nl



## Uit de Unie

### Theologie studeren?

'Op het Baptisten Seminarium bedrijven ze op een hedendaagse en



**Unie van Baptisten gemeenten in Nederland**

**Aan de slag als**

- > voorganger in een gemeente?
- > legerpredikant?
- > geestelijk verzorger in een ziekenhuis?

**Kies voor een theologiestudie in combinatie met het**

## Baptisten Seminarium

Meer informatie: [www.baptisten.nl/seminarium](http://www.baptisten.nl/seminarium)

uitdagende manier theologie vanuit een gelovig hart.' Sibbele



Meindersma (26) van de baptistengemeente Apeldoorn vult zijn universitaire theologiestudie aan met de dagopleiding van het Seminarium in Barneveld. Ga je komend seizoen ook theologie studeren op universitair of hbo-niveau? Overweeg dan een combinatie met het Baptisten Seminarium. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voor een interview met twee studenten: [www.baptisten.nl/seminarium](http://www.baptisten.nl/seminarium).

### Afscheid en reünie NBJB

Nog één keer NBJB! In het hemelvaartsweekend, van 14 tot en met 16 mei, vindt op de Strubben in Schoonloo een festival en reünie van de NBJB plaats. Met dit weekend wordt definitief afscheid genomen van de NBJB, nu jeugdwerk als taakveld binnen de Unie is opgenomen. Ontmoet vrienden van de kampen, kom volleyballen, bekijk oude foto's en film, maak muziek met André Bijleveld, schuif aan bij het kampvuur en zing wat gospels. Je mag komen kamperen met je eigen tent, slapen in het kamphuis of voor een dagje langskomen. Meer informatie: [www.nbjb.nl](http://www.nbjb.nl).



### Lentefair voor vrouwen

De landelijke dag voor baptistenvrouwen op 17 april staat in het teken van de lente. Op het programma staan onder meer workshops op het gebied van creativiteit (schilderen, bloemschikken en tapas maken) en informatie (Brandwondenstichting en Scharlaken Koord). De ontmoetingsdag vindt plaats in de Bethelkerk in Barneveld. De toegangsprijs bedraagt 15 euro.



**Lentedag voor vrouwen**  
met lezingen, cabaret en workshops

Waar: Bethelkerk in Barneveld  
Wanneer: zaterdag 17 april  
Hoe laat: van 10.00 tot 16.00 uur  
Meer informatie: [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl)

**Unie van Baptisten gemeenten in Nederland**

Meer informatie: [www.baptisten.nl](http://www.baptisten.nl).

### Moeder-kindkamp

Van 24 tot en met 31 juli wordt een 'moeder-kindkamp' op de Strubben in Schoonloo gehouden. Dit kamp is bestemd voor alleenstaande moeders met hun kinderen, die financieel niet daadkrachtig zijn om op vakantie te gaan. Per gezin kost het moeder-kindkamp vijftig euro, ongeacht het aantal kinderen dat mee komt. Kinderen en moeders beleven beide hun eigen vakantie week, maar zullen ook momenten samen delen. Meer informatie: [www.nbjb.nl](http://www.nbjb.nl).

### Data Unie-activiteiten

Landelijke ontmoetingsdag vrouwen	17 april
Afscheidsweekend en reünie NBJB	14-16 mei
Voorjaars-AV en JAV	28-29 mei
Diverse zomerkampen NBJB	17-31 juli

## Regelrecht: nu nog regelrechter



Uw eigen Regelrecht rechtstreeks per mail ontvangen? Dat kan. Stuur nú uw e-mail adres naar het secretariaat:

[secretariaat@silogemeente.nl](mailto:secretariaat@silogemeente.nl)

Doe het nu. Dan ontvangt u ook het Jaarboekje 2009 digitaal, ruim op tijd voor de Jaarvergadering van 18 april. Bovendien heeft u uw Regelrecht dan altijd ruim voor de eerste zondag van de maand.

Regelrecht. Nu elke maand regelrecht per mail