

Met de Advent en Kerst in de rug en het nieuwe jaar voor ons kijken we nog eens terug en heen naar dat wondere geheim van een God die mens wilde worden.

Natuurlijk ging het met Kerstmis niet alleen over Jezus. Ook in ons eigen levensverhaal kunnen we ontdekken hoe we als kind begonnen zijn en wat er van ons geworden is. Waar soms duisternis ons bestaan ging beheersen en we steeds meer gingen verlangen naar het licht van het begin. Terug verlangen, zou je kunnen zeggen.

Profeten gaven duidelijk aan dat het Licht opnieuw zal komen, moet komen, van bovenaf zal komen, omdat het ons niet is gelukt om de aarde aan én in het licht te houden.

En dat we er zelf niet eens op gekomen zijn dat er een nieuw begin gemaakt zou worden, buiten ons verzoek om, buiten onze bedenksels en vragen om: dat is een lastige gedachte.

Het kerstverhaal liet ons zien dat God mens wilde worden. Hoe ongelooflijk dichtbij Hij is en komt. En voor velen nog altijd aan het komen is. En dat Hij van ons vraagt om ook steeds meer mens te worden. Maarwe zijn toch al mensen en kunnen we dat dan nog veel meer worden? En ...hebben we daar God voor nodig, en willen wij dat eigenlijk wel?

Gods weg naar mensen is de weg naar ons en naar onze eigen menselijkheid. Hij werd en wordt in een beestenboel geboren, in een stinkende stal, een vuile wereld, daar gaat het over! Een God die ligt in een voederbak is niet vanzelfsprekend nabij. Wij kunnen Hem op een afstand houden. Hij blijft voor mij ver weg tenzij U en ik het voor Hem mogelijk maken om ons te bereiken. Vreemd eigenlijk. Wij zingen en getuigen van Zijn nabijheid en het is een heel gevecht met onszelf om Hem plaats te geven en voor Hem ruimte te scheppen in ons leven. Dat is dus de vraag: willen wij wel een God die zich niet als supermens maar als medemens aandient? Willen wij mensen wel een God die afdaalt, die als het ware zichzelf naar beneden haalt. Een God die uitmunt in gewoonte en honderd procent medemenselijkheid? Jezus zegt later als hij groot is: je mag gerust tegen Hem vader zeggen, Hij beschouwt jou als zijn kind! Zo dichtbij!

Soms horen we die stem van een afgedaalde God, in onze directe omgeving: als we een kind horen zingen of praten, of zelfs een stem-in-ons als we ontroerd worden door muziek of woorden die ons raken. In ons! Als een zachte liefdevolle stem in ons hart die ons tot onszelf brengt en bij onszelf bepaalt. Die stem en een taal die onze diepste verlangens verwoordt met de taal van ons hart en onze ziel.

Willem Barnard, die bijzonder Utrechtse dichter, gaf vorige maand zijn dagboeken uit, over een periode van 60 jaar, van een mensenleven lang, zou je kunnen zeggen. Hij schrijft daarin:

'zo langzamerhand ben ik genaderd tot het standpunt dat een mens niets meebrengt dan alleen zijn armzaligheid. En juist dat arme is zijn zaligheid. Geen praatjes, niks om op de borst te kloppen, geen heiligheid. Maar als er niets van mij uitgaat, des te meer komt het naar mij toe.....(6 oktober 2005)

En even verderop zegt hij: 'ik ben talloze malen van mijn geloof gevallen, als een kind van zijn hobbelpaard, maar ik ben er telkens weer opgezet' (6 juli 1988).

Willen wij uitblinken in gewoon mens-zijn, niet verheven boven anderen? Dat werd de boodschap van Jezus, een Messias die mensen opriep om 'mensen van de Messias' te worden. De filosoof/ theoloog Levinas zegt het zo:

'een messiaans mens is iemand die zelf rechtvaardig is, die lijdt aan onrecht, die zelf ervaring heeft met onrecht en die zich kan inleven in het verdriet en lijden van de ander. En die zelfs bereid is dat voor een stuk op zich te nemen....'

Wees niet bang! Zo beginnen engelen altijd met spreken tot mensen en daarna komt het, woorden waar je toch weer bang van kan worden. Wees niet bang, ook niet als je met jezelf wordt geconfronteerd. De hele bijbel is een enorme confrontatie met onszelf. Je kunt het ook omkeren: in een confrontatie met onszelf zit iets van God, iets van Licht op je leven en dat is uiteindelijk goed voor je. Hoe beangstigend ook in eerste instantie!

Het kind van Bethlehem zal als Jezus van Nazareth blijken een goddelijke Zoon te zijn.

Met de aard van Zijn Vader. Je leest het aan Hem af! Let maar eens op Zijn eenvoudige leven. Het is geworteld in een vertrouwen dat zich niet laat aanvechten.

Als een bijl aan de wortel van de boom van alles wat zich groot, machtig en belangrijk vindt.

Hij leert ons een messiaans mens te worden, dat is meer mens worden, hier en nu.

Arjan Noordhoek

Afgelopen maand

zondag 29 november eerste advent

Voorganger Wout Huizing
Begeleiding Peter Spreeuwers

De lezingen zijn twee aankondigingen van geboortes: de aankondiging van de geboorte van Samuël en de aankondiging van de geboorte van Johannes.

Lucas, die alles alleen van horen zeggen heeft schrijft een boek.. Hij was er van overtuigd dat er nog dingen te vertellen waren die nog niet verteld waren. Maar hoe vertel je een ander over God, Jezus. Hoe vertel je over ongelofelijke gebeurtenissen over andere dimensies in het leven. In een boekje uit 1888 wordt verteld over Platland, een volk dat alleen maar 2 dimensies heeft, lengte en breedte. Van een derde dimensie weten ze niet tot dat iemand beweert een bol te hebben gezien. Zou er meer kunnen zijn dan jij weet?

Die vraag speelt ook bij de onverwachte ontmoeting van Zacharias en Elizabeth. Lucas zou het boek Samuël er naast gehad kunnen hebben. Beide boeken vertellen hoe God op onvruchtbare bodem nieuw leven geeft. Er worden kinderen geboren. Samuël betekent God heeft gehoord, Johannes betekent: De Heer is genadig. Beide zijn wegbereiders. Staan de priester Eli en Zacharias wel open voor wat van God komt?

Zacharias was een integer mens. Het was stil in zijn huis, hij had geen kinderen. Het ergste wat je als Jood kon treffen. Het is een smet op je bestaan: uit jou geslacht kan nooit de Messias voortkomen.

Als priester kon je eenmaal in je leven je de gelukkige zijn, uitgekozen worden: Hij bid de gebeden voor zijn volken hoort een stem: woorden van belofte: een zoon, niet omwille van Zacharias, maar omwille van het volk. Midden in de geschiedenis wordt de belofte waar. De toekomst van God breekt door. Zacharias is vol schrik, ongeloof. Het lijkt wel dat hij wel gelooft in de woorden van toen, maar niet in de woorden van hier en nu. Hoe zit dat met ons. Staan wij open, geloven we echt dat er ingrijpende dingen gebeuren die je leven veranderen. Hoe merk je iets van God in je eigen leven. Het gaat er niet om dat je elke dag spectaculaire dingen mee maakt. Maar wat zijn de momenten die wij bij ons dragen.

Lucas schreef een boek, Zacharias werd sprakeloos, zwijgt. Geloof je wel wat hij verkondigt?

Elizabeth daarentegen is niet sprakeloos. Ze begrijpt de situatie: God ziet om naar de mensen, neemt de smaad weg.

De laatsten worden de eersten, een wonderlijke geschiedenis. Ontdek Gods aanwezigheid waar liefde is. Dat heeft te maken met Gods Geest

die waait over de aarde. Het is geschied, het geschied en het zal geschieden. Grote dingen gebeuren niet in de macht centra, maar op de kleine plekken op de aarde. Gods geschiedenis begint waar mensen het laten afweten. God spreekt door mensen Als we maar openstaan voor die wonderlijke geschiedenis en ons willen laten raken.

Joke

zondag 6 december tweede advent

Voorganger vanochtend is Piet Brongers. Het thema: de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, door de engel Gabriël (Luk. 1: 26-38). "Wees gegroet, de Heer is met u", zegt de engel als hij aan haar verschijnt. En: "Wees niet bevreesd".

Piet heeft maar een paar van dit soort zinnnetjes nodig om een hele preek aan op te hangen. Zo legt hij een verband tussen het 'Wees gegroet' van Gabriël en het 'Er zij licht' uit Genesis 1. Want, aldus Piet: in beide gevallen brengt God licht in de duisternis. Zijn schepping is een voortdurend proces, niet iets eenmaligs. (net als trouwens onze bekering, zoals mij altijd is bijgebleven uit een preek van Eduard Groen van enige tijd geleden).

Bij 'Wees niet bevreesd' legt Piet uit dat de engel Maria geruststelt, omdat een Godservaring zelden past bij het beeld dat wij tot dan toe van Hem hebben. En misschien geldt dat soms ook wel voor onze ervaring met andere mensen, voegt hij er ondeugend aan toe.

Bij het Avondmaal kwam de uitspraak 'Wees gegroet' terug. Het gedeelde brood is ook een soort licht in de duisternis, een symbool van Zijn genade voor ons, in onze gebrokenheid. Naar aanleiding van deze vergelijking had ik ineens een beeld van onze gemeente als een verzameling van gebroken stukjes, die samen een totaal nieuw en prachtig geheel vormen. Wees gegroet, gemeente van Christus!

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige, Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

Algert

zondag 13 december derde advent

Aan deze dienst werkten mee Willem Jan Stuuat voor zang begeleiding, Algert als lector en Teun van de Leer was in ons midden als gast spreker. Henk had enkele bestuurlijke mededelingen voor ons, waarna de gastspreker de dienst overnam.

Na het votum gebed en enkele liederen gezongen te hebben waaronder het thema lied *Het licht schijnt overal*, met als derde couplet, waar het gaat over de woning van Elisabeth, van waaruit de overdenking mag plaats vinden, met als een rode draad er door heen: Als Gods licht schijnt in alle hoeken, dan worden wij anders.

God de verhevene daalt neer naar het stof, God hoeft zich niet te bewijzen, God doet het gewoon. En zo daalt God neer in het huis van Zacharias en twee mensenkinderen komen in beweging, Elisabeth en Maria. En het licht van God omstraalde hen en konden ze van uit hun stoffelijkheid een loflied zingen, met als inhoud: groot is de Here, dat Hij omgezien heeft naar het stof, we zouden kunnen zeggen omgezien heeft naar het kleine. Ja, het Goddelijke licht is voluit in de wereld gekomen en heersers worden van de troon gestoten en in het licht van God, worden de kleinen verhoogt.

Hier in het huis van Zacharias, word een begin gemaakt, met kerstfeest, het feest van het licht, welke is gekomen in het vlees geworden woord. God daalde zichtbaar neer.

En het licht van God wil schijnen in de verste hoeken van ons leven, ja alles wil het licht bestrijken en door het licht van God welke wij mogen beleven in kerstfeest, worden wij anders

Deze dienst wordt afgesloten met een muzikale meditatie, pastorale mededelingen, voorbede, samenzang en zegenbede

Oeds

zondag 20 december vierde advent

Voorganger : ds. Arie de Boer

Thema : Vom Himmel Hoch.

De kerkzaal is helaas niet helemaal gevuld vanwege het weeralarm. Toch hebben velen het aangedurfd om naar deze 4e adventsdienst te komen. Rike van Beek (die vandaag haar verjaardag viert) steekt de adventskaarsen aan.

De Silo Cantorij heeft vele koralen van Bach en Händel ingestudeerd. We mogen genieten van de vele mooie liederen die ons muzikaal het kerstverhaal vertellen.

De koralen worden afgewisseld door een aantal Bijbellezingen uit Jesaja, Zacharia, Lucas, Micha en Openbaring. De korte meditatie 'Mens worden....' wordt verzorgd door ds. Arie de Boer.

Met kerst zingen we : "Nu zijt wellekome" maar willen we dat eigenlijk wel echt. God is niet vanzelfsprekend dichtbij. Je kunt Hem op afstand houden. Hij blijft ver weg tenzij ik het Hem mogelijk maak Hem toe te laten. God wil zó dicht bij ons komen, in ons wonen en wij mogen Hem zelfs Vader noemen.

Eigenlijk wel vreemd, we willen zijn nabijheid maar het is een heel gevecht om hem een plaats te geven in ons leven. Staan wij dat toe of houden wij dat af. God heeft een teken gegeven van Zijn bijzondere manier van aanwezigheid. Een zwangere vrouw waaruit een kind werd geboren die Gods kind zal zijn. Met de aard van Zijn Vader.

Geloven is een zaak van vertrouwen. Wie leert te vertrouwen, leert zijn angsten af. Hij wil ons helpen een Messiaans mens te worden.

Na deze bijzondere dienst zonder pastorale mededelingen en collecte wordt iedereen gevraagd een mooie mand met 'kerst'azalea te bezorgen bij een oudere of zieke van de gemeente. Hopelijk is dat bij iedereen door de hevige sneeuwval toch gelukt.

Karin

25 december eerste kerstdag

Voorgangers Willemijn Bakkes en Arjan Noordhoek

Begeleiding Peter Spreeuwens

Medewerking Silo Cantorij

Lector Miranda van Laar

Thema: Licht in de nacht ...

De lezingen zijn uit Jesaja 52: 7-10 en Lucas 2:1-20

Willemijn vertelt een verhaal over een broertje en een zusje die graag een kerst willen met veel kaarsjes, lekkers en gezelligheid. Ze hebben een plaatje gezien met daarop een gezinnetje met drie kinderen en ze bidden om een visitejongetje dat er net zo uit ziet als op het plaatje.

Dan belt er bij hen een jongetje aan dat zijn eigen adres niet kan vinden, hij is verstandelijk beperkt. Ze nemen hem mee naar oma die dicht bij woont. Als ze allemaal zitten, begint Loes haar verhaal. Ze vertelt dat ze echt Kerstfeest wilden vieren, precies als op het plaatje. Het verfrommelde blaadje wordt aan omaatje getoond.

'Kijk, oma. Dit ben ik. Dit is Leon, pappa, mamma en u, maar ziet u wel dat er nog een visitejongetje bijhoort. En u had gezegd, dat we alles aan de Heer Jezus mochten vragen en toen...'

'Hebben we d'r samen voor gebeden...' vult Leon aan.

'Maahaar,' gaat Loesje onverstoord verder, 'De Heer Jezus heeft het verkeerde jongetje gestuurd, want hij kan niks.'

'Ik kan best wat.' broemt Jos beledigd. 'Ik kan meziek maken...'

Hij peutert zowaar een mondharmonica uit z'n zak en gaat heel voorzichtig spelen. 'Stille nacht, heilige nacht.'

Verbaasd hoorden de kinderen het aan. 't Is nog mooi ook. Alleen wat langzaam en bibberig.

Wanneer het liedje uit is, slaat Jos zijn mondharmonica uit, bergt hem weer in zijn zak en zegt: 'En nou moet u vertellen... van het kindje in de stal.' Omaatje slaat ontroerd haar arm om Jos en zegt: 'Het verkeerde jongetje? Helemaal niet... Jos heeft gelijk. Er kan geen Kerstfeest gevierd worden zonder het verhaal van Jezus, hè Jos?'

God stuurt zijn engel naar de herders, een in de ogen van de mensen een onbetrouwbaar volkje. God maakt het heil in eerste instantie bekend aan mensen die niet meetellen, die aan de rand van de maatschappij leven, uitschot.

De verschijning van de engel gaat ook hier gepaard met een groot licht!

De afgelopen vier zondagen hebben we gehoord hoe het licht bij de mensen is gebracht en nu is het aan ons wat wij met het Licht gaan doen. Willen wij dat Licht ontvangen?

Er zijn mensen die moeite hebben gekregen met het vieren van Kerstfeest. Zij vragen mij: 'Zie jij het Licht nog in deze wereld vol ellende?' Kerst is veel meer een gezellig samenzijn geworden, gezellig samen eten, vrij zijn, leuke dingen met elkaar doen.

Waar denken we aan als we zingen "Vrede op aarde" als je hoort over de oorlog in Afghanistan en Pakistan; als we horen dat in China, in Rusland

en noem maar op, de mensenrechten nog steeds op grote schaal geschonden worden. Mensen staan elkaar naar het leven.

Er is zoveel ellende, zoveel ziekte, zoveel verdriet, dood en verderf dat veel mensen zich afvragen of je nog wel kunt zingen over 'Vrede op aarde, in mensen een welbehagen'.

Heeft het nog wel zin om Kerstfeest te vieren?

Van ons, christenen, wordt gevraagd om het Licht te brengen op plekken waar het duister is. En dat kan zijn in Afrika, of in Pakistan, Afghanistan of bij ons om de hoek. Jezus klopt op onze deur en vraagt om binnen gelaten te worden en als wij 'ja' zeggen dan vraagt Hij ons ook om samen met Hem op pad te gaan en Zijn liefde, Zijn warmte, Zijn Licht door te geven. Dat is voor ons nu de betekenis van het Kerstfeest. Het Licht van Christus door geven en laten stralen op duistere plekken. Een engel wezen die een bemoedigend woord spreekt tot iemand die het moeilijk heeft. Troost brengen of een glas water aanreiken.

Kunnen we nog zingen: 'Ere zij God in den hoge?'

Betekent dat dat God een God is van ver weg? Is Hij een God hoog boven ons verheven. Nee, God is ook een God van oneindig nabij en dat wordt juist zichtbaar gemaakt door dat Kind in de kribbe. De engelen zingen over vrede en een welbehagen. Je zou het zo kunnen zeggen: God stelt er zijn eer in om dichtbij mensen te zijn. Christus is onze Vrede. Er is vrede gekomen. Er is vrede, zeggen de engelen, want Christus is op aarde. En als je die Christus aanneemt als je Verlosser, dan vind je die vrede. Een vrede die er ten diepste in bestaat dat het goed is tussen jou en God. Een vrede die dan ook uitwerking heeft in de onderlinge relaties. Kerst, dat is: je lege handen laten vullen met Gods vrede, en zelf ook vredebestichters worden. Dat kan door Christus, het Kind in de kribbe, de Vredevorst, Gods eigen Zoon.

Het welbehagen waarover de engelen zingen is Gods liefde voor de mensen. Hij kiest mensen niet uit om wie ze zijn. Hij kiest mensen uit omdat Hij dat Zelf wil, vanwege zijn liefde en barmhartigheid.

De engelen komen het ons vertellen. Ze zeggen het ons voor, zodat we het na gaan zeggen: Glorie aan God in de hoogste hemelen; Hij geeft vrede op aarde. Hij heeft in mensen een welbehagen.

Dat is Kerst.

Dat is Christus.

Gods Zoon.

Onze Heiland.

Amen.

zondag 27 december

Voorganger willemijn Bakkes
Begeleiding Tim Borgdorff
Lector Adry Veen

Wordt 2010 een jaar van verwachting of van vervulling?

Jozef en Maria gingen om twee redenen naar de tempel.

In de eerste plaats om te voldoen aan de voorschriften die golden voor een kraamvrouw. En de tweede reden was, en dat is de belangrijkste: Jozef en Maria wilde Jezus opdragen aan God.'. Dit alles gebeurde overeenkomstig de wet.

Simeon (zijn nam betekent verhooring) is de eerste persoon die uitspreekt dat Jezus 'het heil brengt niet alleen voor het Joodse volk, maar dat het heil een wereldwijde strekking heeft. Maar de komst van Jezus brengt niet alleen heil en zegen, ook zal Zijn komst de 'val van velen' betekenen. Ook Maria zal het leed niet bespaard blijven.

Het is de Heilige Geest die Simeon openbaart dat het kind dat binnen gedragen wordt, de zoon van God is, onze Redder en Heiland.

Welke rol speelt Hanna hier? Noemt Lucas haar omdat ze toevallig ook aanwezig is in de tempel. Zij is een vrouw op leeftijd die na de dood van haar man haar leven volledig toegewijd heeft aan de Heer. Simeon doet hier, geleid door de heilige Geest, een hele grote, belangrijke uitspraak over dit kleine kind Jezus. En Hanna heeft deze uitspraak bevestigd. Dit is haar belangrijke rol: zij bevestigt dat wat Simeon heeft gezegd. Het is waar. Dit kind Jezus is de beloofde Redder, is de steen die God neer heeft gelegd, is het Licht der wereld.

Het zal maar gezegd worden over je kind. En Maria? Zij bewaarde deze woorden in haar hart en overdacht ze.

Donderdag is het de laatste dag van het jaar. Hoe gaan we het nieuwe jaar in, hebben we vertrouwen in het nieuwe jaar of zijn we bezorgd? Zijn wij in afwachting van iets en hopen we dat 2010 duidelijkheid zal verschaffen? Wordt 2010 het jaar waarin we krijgen waarop we hopen?

We zagen hier vier opmerkelijke figuren

Maria, een jonge vrouw die al heel wat heeft meegemaakt en haar staat nog een heleboel te wachten. Maar nergens lees je dat ze bang is en dat zij zich zorgen maakt voor de toekomst. En Jozef? Hij zorgt voor zijn vrouw; hij is de stille kracht op de achtergrond.

Simeon, waarschijnlijk toch ook al een oudere man, gelooft in God en weet heel goed wat God in Zijn woord beloofd heeft. Simeon was in afwachting van de geboorte van Jezus. Hanna heeft na het overlijden van

haar man ervoor gekozen om haar leven te wijden aan God. De dood heeft haar niet van God verwijderd, maar juist nog dichter bij God gebracht. Zij werd een profetes.

Waar herkent u zich in, of heeft u van alle vier wat?

Vier mensen die zich overgeven aan God en Zijn leiding aanvaardden. Die op God vertrouwen en durven zeggen: 'Mij geschiede naar Uw wil.' Dat vraagt heel veel van de mens, want je geeft dan je leven uit handen. God heeft met ons allen een plan en dat plan kan wel eens heel anders uitpakken dan wij in gedachten hebben of waaraan we nu werken. Hoe ziet voor ons 2010 eruit?

Jezus kwam naar de wereld om ons te redden, om ons uit de duisternis te halen en in het Licht te zetten. Jezus die tegen ons zegt: Maak je geen zorgen, want God de Vader zorgt voor je. Dat Simeon de heilige Geest had ontvangen was in die tijd bijzonder, maar voor ons geldt wat Jezus heeft beloofd: 'Ik laat jullie niet als wezen achter; Ik zend jullie de Helper.' Als wij Jezus ontvangen in ons leven, als wij Hem toelaten, dan zullen wij de Geest ontvangen die ons dag in, dag uit zal helpen. Ook dit komende jaar hoeven wij het niet op eigen kracht te doen. Ieder van ons mag bidden om de heilige Geest. En als je bidt, wees je dan bewust dat God luistert en een bidder nooit laat staan. Gods liefde en genade is oneindig groot.

Moge 2010 voor u allen een gezegend en vruchtbaar jaar worden. Een jaar waarin het Licht van Jezus Christus zichtbaar mag zijn voor ons en in ons. Dat Gods Geest u mag leiden, dat u Zijn rust en vrede mag ervaren en dat u mag geschieden naar Gods wil.
Amen

Joke

Zondag 3 januari

Vanochtend zijn we getuige van het debuut van Inge Boef als voorganger / predikant. Op de kop af 28 lentes jong, en onder begeleiding van preekrijger en oude rot in het vak Arjan Noordhoek, geeft ze een indrukwekkend staaltje van haar kunnen in een overdenking met als thema 'Opgewekt leven'. Dit thema werkt ze uit aan de hand van het schilderij 'De opwekking van Lazarus' van Vincent van Gogh.

Van Gogh blijkt een religieus zeer bewogen mens te zijn geweest, die zijn

werkzame leven begon als evangelist onder Belgische mijnwerkers. Hij had weinig geluk in het leven en de liefde, ook na zijn definitieve overstap naar de schilderkunst. Het stormde in zijn leven, hij voelde zich een gevangene, een vreemdeling op aarde die bij weinigen aansluiting vond. Toch kende hij het verlangen om uit deze gevangenschap, dit vreemdelingschap te breken, en hij wist ook via welke weg dat kon. Zo schreef hij aan zijn broer Theo:

“Weet je wat de gevangenschap doet verdwijnen? Elke diepe, oprechte genegenheid. Vrienden zijn, broers zijn, liefhebben, dat opent de gevangenis met soevereine kracht, door een zeer machtige betovering. Wie dat niet heeft, blijft in de dood. Maar daar waar de genegenheid weer opbloeit, daar bloeit het leven weer op”.

Terwijl ik dit schrijf, word ik er weer stil en ontroerd van: ‘...opent de gevangenis met soevereine kracht’. Misschien moet je zelf die (innerlijke) gevangenis van de eenzaamheid een beetje hebben ervaren om de grootsheid, het majesteitelijke van deze woorden ten volle te kunnen bevatten. En dan dat prachtige, tedere woord ‘genegenheid’...

Volgens Inge heeft Van Gogh in Lazarus zijn eigen gezicht geschilderd. Dit bevestigt hoezeer hij zich bewust was van zijn eigen verlangen naar de opstanding naar het volle leven. Naar de liefde die tot leven wekt. De prominent aanwezige zon in het schilderij symboliseert Christus, de belofte van de opstanding. (“Elke dag is er een zon”, zongen we aan het begin van de dienst). Zoals Christus door zijn aandacht en liefde mensen tot leven riep, mogen wij elkaar de hand reiken en elkaar tot leven roepen. Zo openen we het leven in elkaar.

Algert

Trouwdienst

Op woensdag 17 februari gaan Janneke Meerman en Ronald Muller een zegen vragen over hun huwelijk. (Ze zijn een dag of wat eerder op het stadhuis getrouwd). Ze doen dat in hun thuisgemeente Silo in een avondviering, die begint om 19.00 uur en die wordt geleid door ds. Arjan Noordhoek. Allen welkom om dit mee te vieren!

Regelrecht uit de raad

Inmiddels is er een nieuw jaar begonnen, zijn de oliebollen op en heeft het vuurwerk geknald.

De adventsperiode was een mooie tijd van verwachten, met mooie diensten en als afsluiting een prachtige kerstdienst. Nu gaan we weer over tot de gewone gang van zaken.

De raad is blij dat onze pastor Willemijn weer zover opgeknapt is dat zij haar werkzaamheden weer op gaat pakken. Haar oog is weliswaar nog niet helemaal hersteld, maar zij mag van de arts wel weer gaan werken. Daar zij wij heel blij mee. Onze voorganger Arjan Noordhoek heeft tijdens de ziekte van Willemijn taken van haar overgenomen. Ook daar zijn wij als raad heel blij mee, dat het werk doorgaat omdat anderen het tijdelijk overnemen. Nu gaat Arjan genieten van een welverdiend verlof. De maand januari is hij afwezig en worden de zaken overgenomen door Willemijn Bakkes. Als op 4 februari Arjan zijn werkzaamheden weer hervat, gaat Willemijn genieten van een vakantie bij haar dochter en schoonzoon in Amerika. Arjan is dan uitgerust en zal dan de honneurs waarnemen.

Op de raadsvergadering van 16 december zijn ook andere organisatorische zaken aan de orde geweest, zoals de kerstviering en de evaluatie van de Silo in de steigers-structuur. Daarnaast is verslag gedaan van de najaars-AV en de inbreng van Silo daaraan. En tenslotte is vertrouwelijk gesproken over zaken die enkele individuele personen betreffen.

Een nieuw jaar betekent voor enkele zaken ook een nieuw rooster, zoals ons collecterooster. Graag willen we collecteren voor doelen waar we als gemeente een binding mee hebben. Als we denken aan onze opdracht, komen we al gauw uit bij diaconie. Je medemens helpen waar dat kan en zo je geloof handen en voeten geven. Denk aan het initiatief van Dinie van de Riet, de kledinginzameling voor Ghana of aan de projecten die Victor en Bea Wildeman in Oeganda zijn begonnen. Soms is het gewoon een simpele geldelijke bijdrage en op die manier steunen. Heeft u een goede bestemming voor een diaconiecollecte? Laat het de raad weten. De raad kijkt dan zorgvuldig of Silo hierin kan participeren.

Namens de raad
Harryet Eijkman, secretaris

Een pastoraal moment

De kerstdagen zijn voorbij en deze Kerst zal de annalen ingaan als een witte Kerst. We hebben mogen genieten van een mooie, witte wereld, maar helaas heeft een besneeuwde wereld ook zijn negatieve kanten. Vanwege de slecht begaanbare wegen en de negatieve weersvoorspellingen hebben we bij de Kerstviering toch een aantal mensen gemist en dat is jammer. Juist in zo'n dienst wil je graag als één grote familie bij elkaar zijn.

Als u deze Regelrecht in handen krijgt, zitten we alweer in het nieuwe jaar, het jaar 2010. Wat zal dit jaar ons brengen als gemeente? Als we even over onze schouder terugkijken, dan zien we dat de gemeente weer aan het groeien is. Wij zijn blij en dankbaar met de nieuwkomers in onze gemeente. We hoeven als gemeente niet zo snel te groeien, want dan loop je ook de kans dat iemand niet de aandacht krijgt die nodig is om zich thuis te gaan voelen in een nieuwe gemeente.

In Ezechiël spreekt God over slechte en goede herders, maar ook over slechte en goede schapen. De herder van de kudde moet goed voor de schapen zorgen en niet alleen zorg hebben voor zichzelf. Het is slecht van een herder als h(z)ij alleen maar gebruik maakt en profiteert van de schapen. Een herder moet oog hebben voor de zwakke en zieke schapen. Zwakke schapen moeten kunnen aansterken, zieke schapen genezen en gewonde schapen moeten verbonden worden. Schapen moeten beschermd worden tegen het kwade en schapen die afgedwaald zijn of weggejaagd moeten weer thuis gehaald worden. God zegt dat veel van zijn schapen zijn afgedwaald en rondzwerven, hoog in de heuvels over heel het aardoppervlak en er is niemand die naar ze omziet en zich om hen bekommert. God sprak: 'Er zijn zoveel slechte herders en er zijn zoveel schapen verloren gegaan. Daarom stuur ik een goede herder. Hij zal mijn schapen weiden; Hij zal op zoek gaan naar de schapen en ze redden.' Dat wat verdwaald is, wordt weer thuis gehaald. Dit is ook de betekenis van het Kerstfeest. Jezus Christus kwam in de wereld om ons te redden, om te laten zien wat het betekent om een Goede Herder te zijn. Silo mag een plek zijn waar Gods 'schapen' samenkomen en ook daar geldt Gods opdracht om te zien naar elkaar. We moeten niet het gras voor elkaars neus weg willen eten of eerst zelf willen drinken en dan pas aan de anderen denken. Nee, zegt God: 'voor ons als gemeente, de gemeenschap van God, geldt dat we goed en zorgzaam voor elkaar moeten zijn, er niet op uit moeten zijn om de ander kwaad te doen en niemand willen onderdrukken.'

Het is heerlijk om te groeien als gemeente, om nieuwe gezichten te zien, om weer andere mensen te leren kennen, unieke mensen met een eigen inbreng. Daar groeit een gemeente van, dat maakt de gemeente scherp en zet aan tot denken en meedenken. Laten we dit nieuwe jaar ook weer ons beste 'pootje' voorzetten en de nieuwe schapen de ruimte geven om te grazen, maar ook weer niet de onderlinge afstand te groot laten worden want het is de kunst om aan elkaar te wennen en elkaar steeds beter te leren kennen.



W. Steelink, 1856-1926

Een Goede Herder is de Heer, die trouw zijn schapen weidt en voert naar koele waterstromen en weer naar huis geleidt. Al gaan wij door een duistere nacht, God schenkt ons moed en kracht.

Moge u in dit nieuwe jaar Gods nabijheid en liefde ervaren, weet en vergeet niet dat Gods arm niet te kort is om u te helpen en zijn gehoor niet te zwak is om u te horen.

Veel heil en zegen
Willemijn Bakkes, uw pastor

'k Vertrouw maar op Zijn Kracht

*Geschaafd aan alle kanten
Zo liep ik naar de Heer
Vragend of Hij mij wilde genezen
Van al mijn hartezeer.*

*Hij knielde voor mij neer
En maakte al mijn wonden schoon
Ik voelde mij verlost en vrij
van alle smaad en 'hoon'.*

*'k Werd verbonden door de Vader
Met liefde teer en zacht,
Mijn wonden mogen nu helen
'k vertrouw maar op Zijn kracht.*

J. Vlastuin-van Deelen

Een warme groet uit Oeganda

De beste wensen voor 2010 en nog vele jaren daarna! En heel veel dank voor de vele manieren waarop jullie hebben laten merken hoezeer wij ons gedragen mogen weten door iedereen in Silo. Het geeft ons veel moed en energie om door te gaan met vrijwilligerswerk in Hospice Africa en African Prisons Project (APP).

Op nieuwjaarsdag namen wij deel aan een viering op het balkon van de oprichtster van Hospice Africa. Thema was 'Blessings' (zegeningen). Het ging echter niet over de goede zaken die wijzelf graag willen ontvangen, maar over het goede dat wij voor anderen kunnen betekenen. Heel inspirerend! Dat willen wij vanuit Oeganda ook als nieuwjaarswens aan jullie allen meegeven:

Denk in 2010 vooral eens wat je voor een ander kunt betekenen.

De allerbeste wensen van Victor en Bea Wildeman - van der Weerd Kampala Oeganda.

In 2010 collecteren wij voor...

In iedere dienst collecteren we. Tijdens de niet-avondmaalsdiensten is dat tweemaal. De eerste is altijd voor de gemeente en de tweede voor een specifieke bestemming zoals de diaconie, of een bijzonder doel. Denk bij dat laatste aan het Exodushuis, stichting Epafra, USRK, het stiltecentrum; allemaal doelen waar we als gemeente een binding mee hebben. Daarnaast collecteren we voor doelen van de Unie van Baptistengemeenten, omdat we daar onderdeel van zijn en ons verbonden voelen met de Unie en met andere baptisten in binnen- en buitenland. Bovendien krijgen wij regelmatig verzoeken voor geldelijke steun. Deze worden binnen de raad besproken en in een aantal gevallen op het collecterooster geplaatst. Zo is niet zo lang geleden gecollecteerd voor babyvoeding voor Afrika en loopt in december en januari een actie voor twee projecten in Oeganda.

Heeft u suggesties?

Momenteel zijn wij bezig met het vaststellen van het collecterooster voor 2010. Daarvoor kunt u nu een diaconaal doel of een bestemming aandragen. Deze worden dan beoordeeld en zo mogelijk in het collecterooster opgenomen. Daarbij hanteren we een aantal heldere richtlijnen:

is het een initiatief van de Silogemeente; van de Unie van Baptistengemeenten; van een van de kerken of geloofsgemeenschappen waarmee een (samenwerkings)relatie hebben, denk aan de Utrechtse Raad van Kerken of het gedetineerdenpastoraat

is het een project of initiatief waar een of enkele van onze leden, huisgenoten of vrienden nadrukkelijk bij betrokken is

is er tijd / capaciteit / ruimte / menskracht / financiën voor beschikbaar conflicteert het niet met andere acties of activiteiten.

Daarnaast moet het natuurlijk gaan om verantwoord opererende organisaties en ordentelijke initiatieven, maar dat spreekt vanzelf. Heeft u suggesties voor collectiedoelen of diaconale bestemmingen? Wij ontvangen ze graag vóór 1 februari op het secretariaat (secretariaat@silogemeente.nl).

Namens de raad
Henk Boeschoten
Harryet Eijkman

Oeganda-actie december/ januari Uw geld wordt zeer goed besteed

De afgelopen maanden hebben wij in Silo geld bijeengebracht voor verschillende acties in Kampala (Oeganda). Deze zijn op touw gezet door 'onze' Victor en Bea Wildeman die daar tot eind januari 2010 verblijven. Inmiddels is er een bedrag van zo'n € 2.750 bijeengebracht (stand per 3 jan 2010)! Dit is inclusief de speciale inzameling van de eetgroep en bijdragen. Het geld wordt komt zeer goed van pas; het wordt gebruikt voor de volgende doelen:

- Bijbelstudiegroepen in 4 gevangenissen. Start in januari 2010. Benodigd: 160 bijbels in het Lugandees en 40 in het Engels.
- Brei-lessen in de vrouwengevangenis voor 20 personen. Daarvoor zijn wol, breinaalden, patronen etc. nodig.
- In januari start het African Prison Project APP in gevangenissen met een 'life-line' voor gevangenen om weer contact te krijgen met hun familie. Hiervoor zijn fondsen nodig t.b.v. telefoon- en transportkosten.
- Medicijnen, voedsel en drinken voor gevangenen en daklozen die in het ziekenhuis verblijven. Zij zijn niet verzekerd en kunnen geen medicijnen betalen. Bovendien hebben zij geen familie; ze hebben dus niet of nauwelijks toegang tot voedsel en drank.
- Containers waarin een eenvoudige kliniek kan worden ingericht. Het Hospice Africa in Oeganda heeft een dependance in Mbrara, maar beschikt niet over een gebouw en kan slechts met busjes bij de mensen langsgaan. Met omgebouwde containers kunnen zij veel meer mensen veel beter helpen.
- Op 11 december vierden alle patiënten van het Hospice Africa het Kerstfeest. Iedere patiënt heeft een bescheiden cadeautje ontvangen, als teken dat er toch aan hen gedacht wordt.

Actie loopt nog!

De Oeganda-actie loopt tot eind januari 2010. U kunt uw bijdrage dus nog steeds overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: 101892 van Baptisten Gemeente Silo/ Culemborg o.v.v. Oeganda. En bedenkt: uw bijdrage is aftrekbaar voor de fiscus!

Waarvoor Silo collecteert

Op zondag 14 februari collecteren wij voor het Exodushuis

Wat doet Exodus?

Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden, in de laatste fase van hun straf, die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.

Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de tien Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.

Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Meer dan 1500 vrijwilligers zijn actief in het netwerk.

De vier sleutels

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Solide keten

Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een solide keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.

Om voor te bidden ...

Silo is als Stipkerk met meerdere gevangenissen in stad en regio verbonden. Zo zijn er ook banden met de P.I. Zeist, waar vluchtelingen voor hun uitzetting uit Nederland een gedwongen verblijf houden. Justitie-dominee Harma Zuidersma heeft met haar vrijwilligers een netwerk van gebed opgezet, dat maandelijks wordt voorzien van nieuwe 'gebedsintenties'. Zo kunnen ook wij in Silo, als we niet direct met gedetineerde vreemdelingen in contact komen, toch meeleven en zowel de gedetineerden als hun geestelijk verzorgers ondersteuning geven.

GEBEDSINTENTIES voor januari 2010 vanuit de Vreemdelingen-detentie in Zeist

In de maand oktober 2009 ontmoette u Marcus in woord en beeld. In onderstaand bericht vertelt Marcus graag wat meer over zichzelf.

“Wat doe je wanneer je jong bent en je bloed is warm”, een uitspraak van Marcus, die zijn leven als passievol typeert! Afkomstig uit een welgestelde, politiekgeoriënteerde familie uit Iran zoekt Marcus al jong het experiment, geïnspireerd door de verhalen over het huidige regiem. Een leraar die het goed met hem voor heeft waarschuwt hem voor zijn al te kritische mening over de oorlog met Irak in een opstel. Wanneer hij tegen de wil van zijn vader een studie aan de kunstacademie gaat volgen wordt Marcus ook hier de kritische leerling op zoek naar een tegengeluid. Hij oriënteert zich op de soefi's met een gezond tegengeluid waar het de Islam betreft. Het laatste jaar studeert hij ondanks verzet van docenten af op de 'profeet Jezus'. Wanneer Marcus als leider in het bedrijf van zijn vader een filosofisch café organiseert trekt dit de aandacht van de politie. Na een huiszoeking wordt er in het café een wapen aangetroffen. Marcus wordt verantwoordelijk gesteld en gaat voor 1,5 jaar de gevangenis in met als aanklacht 'samenzwering tegen het regiem'. Na zijn vrijlating wordt hij bedreigd en vlucht naar Turkije. Ook daar moet hij vertrekken. In Griekenland leert hij in snel tempo de taal en is hij werkzaam als tolk bij het Rode Kruis. Hier wordt hij betrokken bij een christelijke kerk waar hij zich thuis voelt. Wanneer in Teheran een groot aantal studenten tijdens een studentenprotest wordt vermoord protesteert Marcus in Athene voor de Iraanse ambassade. Korte tijd later wordt Marcus in elkaar geslagen en wordt hij via foto's geconfronteerd met zijn protest voor de ambassade. “De arm van Iran is lang”. Marcus heeft weer geluk, hij weet te ontvluchten en gaat naar Nederland in 2002. Diezelfde lange arm levert hem in Nederland een gebroken kaak en ribben op!

Marcus is in afwachting van uitzetting

Marcus wenst u allen mede namens al de ingesloten en van kamp Zeist en het team geestelijke verzorging een gezegend 2010.

Ds. Harma Zuidersma

African Prisons Project (APP)



I do not have a salary

I do not have a bonus

I do not have a desk

I do not have a company car

But I do have a **passion:**

“To create dignity and hope for people in prison”

Victor H.A. Wildeman

African Prisons Project (APP) volunteer

Uit de Unie

Missionaire dagen

Op zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart worden er vanuit de Unie regionale dagen gehouden met het thema 'Gemeente van binnen naar buiten'. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur en vinden in acht regio's plaats. De missionaire dagen zijn bedoeld voor voorgangers, raadsleden, missionaire, diaconale en evangelisatiewerkgroepen en ieder ander die in missionair gemeente-zijn geïnteresseerd is.

Programmaonderdelen zijn onder meer: in gesprek over missionair gemeente zijn naar aanleiding van een prikkelend praktijkverhaal, waar staan baptistengemeenten als we kijken naar verschillende kenmerken van gemeente-zijn, introductie van een map met praktische werkwijzen en ideeën rondom het thema 'Gezonde gemeente', en praktische workshops over 'Leven tot Gods eer' en 'Missionair gemeente zijn'. Op www.baptisten.nl vindt u meer informatie, waaronder een regio-indeling.

Vacatures

De Unie zoekt: een taakveldvertegenwoordiger Zending & Diaconaat, een jeugdwerker en een Unieraadslid voor de portefeuille Gemeenteopbouw & Evangelisatie. Meer informatie: www.baptisten.nl/vacaturebank.asp.

Data Unie-activiteiten

Baptisme op tv	3 januari
Start TOV - training	16 januari
Regionale missionaire dagen	26-27 februari en 5-6 maart
Landelijke ontmoetingsdag vrouwen	17 april
AfscheidswEEKend en reünie NBJB	14-16 mei

Week van Gebed 17-23 januari

Bidden en getuigen!

Van 17-23 januari 2010 organiseert de Evangelische Alliantie opnieuw de Week van Gebed. Het thema is 'Jij bent mijn getuige'. Rondom dit thema komen christenen in Nederland (en wereldwijd) samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Dit jaar hebben

we als Unie van Baptisten Gemeenten bijgedragen aan de gebedsfolder. Reden te meer om, ook in uw woonplaats, de gebedsweek actief te ondersteunen!

In de komende gebedsweek staan we stil bij ons getuigenis in onze eigen leefomgeving. Hoe zien onze burens, collega's of klasgenoten dat God leeft en in ons leeft?! De gebedsweek is een mooie gelegenheid om het gebed en ons 'getuige-zijn' als gemeente een nieuwe impuls te geven. Maar ook een mooie kans om samen te werken met andere kerken in uw stad/dorp/wijk door gezamenlijke gebedsbijeenkomsten. Verder kunt u bijvoorbeeld samen met andere kerken een diaconale activiteit organiseren, om zo heel concreet te laten zien dat God leeft en dat er christenen zijn die oog hebben voor mensen in uw plaats!



De EA geeft materiaal uit ter ondersteuning van gemeenten, gebedsgroepen, scholen, clubs of voor individueel gebruik. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. Ons kerkgenootschap is actief betrokken bij de redactie van de gebedsfolder voor volwassenen. Samen met vertegenwoordigers van de andere kerkgenootschappen die aangesloten zijn bij de EA (VPE, Rafaël-Nederland, ABC-gemeenten, Leger des Heils en de Kerk van de Nazarener) hebben we het thema 'Jij bent mijn getuige' uitgewerkt. Er is een handleiding voor leiders van gemeenten of (gebeds)groepen en voor nevendienst, kinderclub of zondagschool is er een kinderwerkpakket beschikbaar.

De gebedsweek start op 16 januari met de Nationale Gebedsdag en Prayer de Night die op tal van plaatsen in Nederland zal worden gehouden.

Voor meer informatie kijk op:

- * Week van gebed: www.weekvangebed.nl
- * Nationale gebedsdag: www.nationalegebedsdag.nl
- * Prayer Night: www.prayernight.nl

“Nog 1x keer NBJB”

De 85-jarige Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging die pas is opgegaan in de Unie- geeft in het Hemelvaartsweekend van vrijdag 14 mei t/m zondag 16 mei 2010 het aller...allerlaatste afscheidsfeest /reünie/festival. Het terrein en alle gebouwen van “De Strubben” (Schoonloo-Drenthe) zijn afgehuurd om nog één keer de kampsfeer, de aanraking van geloof en leven, het gevoel van vrijheid en ontmoeting te proeven. We mikken in de programmering op zowel jongeren, oudkampers als volwassenen/jeugd van vroeger.



Programma

(vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur is het toegestaan het terrein te betreden)

Vrijdagavond: Spetterende opening ca. 20.00 uur: “Gospels” met André Bijveld in de grote tent; daarna kampvuur en de gezellige uurtjes.

Zaterdag: Een gevarieerd dagprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen: kinderknutseltent, film&game-tent, tentoonstellingstent, volleybaltoernooi, nachtspel, speurtocht, sing-in, pannenkoeken, veel tijd voor ontmoeting en opnieuw kampvuur.....

Zondag: ca 12.30 uur viering/dienst met medewerking van oud voorgangers/NBJB werkers en daarna gelegenheid voor koffie in de reüniesfeer, tentoonstelling, afscheidsboekje, veel bijkletsen... Tijdens het hele weekend is er een winkeltje open (snacks, koffie, frisdrank, snoep enz...)

Prijzen

Eigen tent / caravan €20,- pp hele weekend

Kamphuis Slaapzaal m/v €25,- pp hele weekend

Kamphuis Slaapkamer 1-, 2- of 4-persoonskamers €35,- pp hele weekend incl.ontbijt

Kinderprijs hele weekend €5, pp hele weekend

Losse kaartverkoop vrijdagavond € 5,- pp

Bij enkele overnachting kleine korting op weekendprijzen

De inschrijving dient vóór 5 mei te gebeuren op www.NBJB.nl

Verder:

- Stuur je NBJB-foto's digitaal naar foto@nbjb.nl
- Schrijf je mooiste NBJB-herinnering en krijg een plekje in de tentoonstelling!

- Sponsor dit festival: giro: 1083307 t.n.v. NBJB te Zwolle o.v.v. “Nog 1x NBJB”.

Infoadres: H.Nobbe,
hbnobbe-skt@hetnet.nl

