

Overdenking

NT. Schriftlezing: Lucas 12. 13-22
door Ds. W. Bakkes

Mijn Liefde is u genoeg

Vanmorgen lazen wij dat iemand een beroep op Jezus deed. Die persoon had problemen met zijn broer over de erfenis. Ik denk dat die persoon heeft gedacht: 'Als er één is die mij kan helpen, dan is dat Jezus wel. Jezus is eerlijk en rechtvaardig en kan alles, doet de grootste wonderen. Naar Hem zal mijn broer wel moeten luisteren.' Maar Jezus reageert heel anders dan hij verwacht had. Jezus doet het niet, Hij weigert, en maakt van deze gelegenheid gebruik om de mensen uitleg te geven over het gevaar van het hebben van aardse bezittingen. Maar misschien wordt deze persoon weldegelijk onrecht aangedaan. Waarom helpt Jezus een andere keer wel mensen aan wie onrecht wordt gedaan en nu niet?

Mogelijk is hier iemand die probeert Jezus voor z'n karretje te spannen. Hij heeft recht op een deel van een erfenis, vindt hij en de verdeling geeft problemen.

Het gaat hier om persoonlijke verrijking, en niet om armoede, een tekort hebben zoals Jezus het bedoelt, maar om een vorm van armoede die mensen hard en bitter kan maken. Hier wordt duidelijk gemaakt hoe iemand aan rijkdom, aan bezit kan hechten.

Is Jezus tegen elke vorm van rijkdom? Nee, dat geloof ik niet, maar wel tegen rijkdom die alleen maar hongeriger maakt naar meer en waar geen oog en liefde voor de naaste is. De Heer is tegen de persoon die zich schatten verzamelt voor zichzelf en niet aan de ander denkt.

Als wij leven naar de wil van God dan zijn wij rentmeesters over alles wat wij ontvangen en goed beheer is niet het op jezelf gerichte beheer, maar juist gericht zijn op die ander die minder of misschien wel niets heeft. God belooft de mens die een ander laat delen in zijn of haar bezit.

Zoals Boaz. Boaz was een man van aanzien en had veel land. Als zijn knechten gingen maaien, werd aan een grote groep, meest vrouwen, de gelegenheid gegeven om aren te lezen. Om aren op te rapen, te verzamelen, die achter gebleven waren. Dit gebeurde meestal met opzet, zodat deze vrouwen thuis een maal konden bereiden voor hun kinderen. Boaz was een goed rentmeester en werd door God beloond en rijkelijk gezegend.

Mogen we dan helemaal niet aankloppen met onze nood bij de Heer?

O, jawel, natuurlijk wel. Wij mogen alles wat ons bezighoudt, waar we tegenaan lopen, wat ons benauwt en slapeloze nachten bezorgt, bij de Heer brengen. En we mogen weten dat de Heer ons hoort en ons zal helpen. Maar Hij gaat niet zorgen voor een dikke bankrekening, geen grote BMW voor de deur, geen aardse goederen die ons in onze ogen hoog aanzien geven en waardoor wij gaan horen bij de grote groep rijken in de wereld. Dat doet de Heer niet, daar waarschuwt Hij juist voor. Vele rijke mensen zijn afgedwaald en hebben de kerk de rug toegekeerd omdat zij het financieel zo goed hebben en zich van alles kunnen permitteren. Ik zeg niet 'alle rijke mensen', maar wel veel.

Ik heb zelf mogen ervaren hoe de Here God helpt. Toen ik, jaren geleden, alleen kwam te staan met twee kleine kinderen, was het financieel bepaald geen vetpot. Het was hard werken om rond te komen. Op een gegeven moment heb ik de Heer gebeden: 'Heer, ik wil zo graag op vakantie kunnen met mijn kinderen. Geen luxe vakantie, gewoon kamperen op een kleine, veilige camping in een mooie omgeving. Geen zwembad, geen disco, maar daar waar we kunnen wandelen, fietsen en misschien wel aan zee?'

Een paar weken later was ik met mijn kinderen op bezoek bij mijn oom en toen we weggingen stopte hij een enveloppe in mijn handen: 'Maak thuis maar open. Dit is voor jullie.' Ik had hem niets verteld over mijn financiële situatie want daar loop je niet graag mee te koop. Toen ik thuiskwam vond ik op de deurmat een brief. In de brief stond: 'Willemijn, wij hebben zo'n grote financiële meevaller gehad en we willen graag dat jij hierin deelt.' Dit waren vrienden van mij en in de andere brief van mijn oom zat ook geld met een begeleidend briefje: Voor de vakantie. Deze twee bedragen hebben het mogelijk gemaakt om een heerlijke vakantie te houden op een camping aan zee en wat hebben we genoten.

Zo werkt de Here God. Ik hield niets over van het geld, maar mijn vertrouwen in en mijn liefde voor de Here God is alleen maar toegenomen.

Zo heb ik in de loop der jaren gezien hoe God werkt bij mensen in grote en kleine dingen, en steeds weer op een andere manier. Je moet het wel willen zien en accepteren dat Hij het op zijn manier doet en meestal niet op onze manier. Hij weet exact wat wij nodig hebben.

Iets terug in de Bijbeltekst staat: 'Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld. Dus wees niet bang, jullie zijn toch veel meer waard dan die mussen?' In Marcus 3 noemt Jezus ons zelfs broeders en zusters, Hij zegt: 'Al wie de wil van mijn Vader doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.' Ja, en zijn wij niet

meer waard dan die 5 mussen, dus maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten, noch over je lichaam en wat je zult aantrekken.' Kijk naar de raven die door God gevoed worden, kijk naar de lelies in het veld hoe mooi die erbij staan.

Ja, maar wat is het moeilijk als je rekeningen moet betalen en je hebt het geld niet, als je uit je huis gezet dreigt te worden, als je ernstig ziek bent of in de steek gelaten wordt. En toch, en toch hoeven wij, zijn kinderen, zijn broeders en zusters niet bang te zijn en toch mogen wij blijven vertrouwen op de Heer, want Hij doet het.

De profeet Habakuk zegt het zo krachtig:

- Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen
- Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, geen schaap meer in de kooien zijn, geen rund meer binnen de omheining staan
- Nochtans, en toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt; God, de Heer is mijn kracht.

Wat spreekt hier een kracht en vertrouwen uit.

'Mijn liefde is u genoeg'

Ik denk dat maar weinig mensen hier volledig "Ja en amen" op kunnen of misschien durven zeggen, want dat betekent dat je volledig op de Heer vertrouwt en je durft over te geven aan Hem die jou zo door en door kent. Is Zijn liefde genoeg voor jou in moeilijke tijden? Wat houdt die liefde in? Geloven wij dat de Heer het echt zal doen? Weet u dat geloof en liefde heel nauw met elkaar verbonden zijn? Geloof wordt ons geschonken door God uit liefde. Daar waar wij de grote liefde van God ontvangen, zal ons geloof steeds sterker worden. **God is liefde !**

Als u van iemand houdt, dan zult u wel begrijpen dat die liefde op een of meerdere ervaringen stoelt. Er is iets gebeurd, over en weer. God heeft als eerste zijn liefde aan ons geschonken, zodat wij konden gaan geloven. En naarmate wij meer gaan ervaren van die liefde, zullen we ook een dieper geloof krijgen.

Kenmerken van Gods liefde zijn:

- Gods liefde is onbaatzuchtige liefde en Zijn liefde weet van geen wijken.

- Gods liefde houdt in: gerechtigheid en recht, goedertierenheid en trouw en bovenal ontferming. Hij laat je niet in de steek en is bewogen over je lot. Hij ziet het en weet het en hoort je.
- Gods liefde is een bruggenbouwende liefde. Hij komt naar je toe, Hij legt verbindingen.
- De liefhebbende mens kan kloven slaan (Mat.5: 43-45 ; 9; 10-13, Luc. 15: 11-32) Gods liefde is een vergevende liefde.
- De liefde van de mens kent bepaalde reserves; tot zo ver en niet verder. Soms kan onze liefde voor iemand benauwend, verstikkend werken, maar Gods liefde maakt ons heel, verrijkt ons en doet ons mogelijkheden zien die wij nooit bedacht hadden. De Here God heeft alleen het goede met ons voor en wil dat we groeien.
- Gods liefde is onuitputtelijk en kenmerkt zich door nederigheid, niets slaafs, maar Hij daalt neer tot de mensen en is vol barmhartigheid.
- Bovenal: Zijn liefde is zo groot dat Hij zelfs zijn eniggeboren Zoon voor ons gegeven heeft.

Zou Hij ons dan, zijn zoon, zijn dochter, zijn kinderen, in de kou laten staan?

Nee, echt niet, maar kunnen wij en willen wij wel ontvangen?

Zoek eerst Zijn Koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Met andere woorden: Ga naar de Heer, leg jouw hand in de zijne, vertrouw Hem je hart toe en vertel Hem wat je bezig houdt. Laat de Heer zelf met een oplossing komen, want Hij weet precies waar het probleem ligt en Hij zal helpen.

Ik zie hoever ouders kunnen gaan in hun liefde voor hun kind, wat zij bereid zijn om te geven, zoals de vader die zijn nier geeft aan zijn zieke dochtertje. Weet dan dat de liefde van de Heer oneindig veel groter is en dieper gaat dan de onze. Zijn liefde gaat ons begrip te boven.

De Heer nodigt ons uit, Hij staat klaar om te helpen, laat Hem jou zijn liefde schenken en leer vertrouwen in zijn liefde. Zijn liefde is zoveel meer dan wij kunnen bedenken en vergeet niet God is Liefde.

“Mijn liefde is u genoeg, maak u geen zorgen, maar vertrouw u aan mij toe en Ik zal het doen, spreekt de Heer.

Amen