

Baptistengemeente Utrecht Silo
Zondag 7 februari 2016, 6e zondag van Epifanie, met viering Avondmaal
Thema: Je komt als geroepen!
Schriftlezingen: Jesaja 6:1-8; Lucas 5:1-11
Spreker: Kirsten Timmer-Groeneweg
Begeleiding: Willem Jan Stuu
Lector: Joke van Laar
Met medewerking van: Davina Vrouwenkoor, o.l.v. Frank van der Velden

Introductie thema

Je komt als geroepen! Een uitdrukking die we in onze taal vaak gebruiken. Vaak omdat we het net over de persoon in kwestie hebben of omdat we juist op dat moment zijn hulp goed kunnen gebruiken. Is dit herkenbaar? ... Vandaag bekijken we deze uitdrukking vanuit een ander perspectief: aanwezig zijn als geroepene door God. Waar denkt u aan bij geroepen worden of zijn door God? ... Is zo'n roeping spectaculair of juist in stilte? ...

Vandaag is het de 6^e zondag van Epifanie. Epifanie betekent verschijning. In de christelijke traditie gaat het dan vaak om het verschijnen van God aan mensen. Zo ook in de twee lezingen van vandaag: God verscheen aan de profeet Jesaja en aan joodse vissers. De geroepenen werden op verschillende manieren door de Almachtige opgeroepen tot een taak, tot het aannemen van een opdracht en verantwoordelijkheid. Roept die hoogste Heer vandaag ook mensen? Zo ja, hoe kunnen wij als geroepenen dan in het leven staan?

Introductie

Het is maart 1995 – bijna 21 jaar geleden – en in de IJsselhallen in Zwolle vindt een grote zendingsdag plaats gericht op jongeren. Een 20-jarige studente van de Evangelische Theologische Hogeschool heeft geen idee welke van de drie richtingen ze aan het eind van dat studiejaar zal kiezen: docent godsdienst, pastoraal werk of zending. Ze loopt langs de kraampjes van de verschillende zendingsorganisaties en luistert dan naar de hoofdspreker. De boodschap klinkt vanuit Jesaja 6 – Missions: wherever, whenever, whatever the cost! Zending: waar ook maar, wanneer ook maar en tegen elke prijs! Die boodschap kwam binnen en vanaf dat moment was ik (ja, ik was die studente) er ongeveer 7 jaar van overtuigd dat ik geroepen was om ergens in de rimboe de bijbel te vertalen en mensen te vertellen over Jezus. Langzaamaan kwam ik tot de ontdekking dat

waar elke christen ook gaat en staat, dat zij dat doet als geroepene. Voor sommigen betekent dat inderdaad gaan naar het einde der aarde, voor velen betekent dat geroepen zijn in de vertrouwde omgeving. Ik kom als geroepene, u komt als geroepene. Sommigen worden, net zoals Jesaja, geroepen in een visioen; anderen, net zoals de vissers over wie Lucas schrijft, tijdens hun alledaagse bezigheden.

Jesaja en Lucas lezingen

Zowel Jesaja als Petrus, Jakobus en Johannes waren joden en dus vertrouwd met het joodse geloof en de tradities. Jesaja stamde waarschijnlijk uit een priesterlijk geslacht en de andere drie mannen waren vissers. De primaire roeping om God lief te hebben boven alles en de medemens als henzelf was hen niet onbekend. In beide gebeurtenissen komt er dan een specificatie van hoe hun roeping van volgeling zijn praktische invulling krijgt.

Jesaja moet een boodschap van ramspoed en tevens troost doorgeven aan zijn volk dat daar helemaal geen oren naar heeft; de drie vissers worden vissers van mensen en ondervinden daarbij de nodige tegenwerking. Opvallend is dat in beide situaties de hoofdpersonen vrijwillig 'ja' zeggen. In Jesaja 6 vraagt God: "Wie zal ik zenden?" Jesaja biedt zichzelf aan: "Hier ben ik. Zend mij!" Jezus zei tegen de drie vissers: "Van nu aan zullen jullie vissers van mensen zijn." Het antwoord van het trio: "Zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem." Volledige toewijding en vertrouwen zonder precies te weten wat de gevolgen waren.

Toepassing roeping in ons leven

Os Guinness, een Engelse schrijver en conservatief verdediger van het christelijk geloof, omschrijft roeping als volgt: "Het besef dat God ons tot zichzelf roept op een zo doordringende wijze dat we alles wat we zijn, alles wat we doen en alles wat we hebben investeren of in praktijk brengen met een speciale toewijding en dynamiek als antwoord op Gods roeping van ons." [Herhaal de omschrijving] In de basis zijn we geroepen om volgelingen van Jezus te zijn. Overal waar we gaan en staan komen we dus als geroepen! We kunnen het algemene 'overal' opdelen in vier gebieden: 1. Gezin en familie; 2. de kerk; 3. onze gemeenschap

of buurt; 4. ons beroep of tijdsbesteding. In elk van deze gebieden mogen we in praktijk brengen wat het betekent om geroepen te zijn; als volgelingen van Christus zetten we onze talenten maximaal in om God te eren. We staan hierin niet alleen; als alle gelovigen op deze manier komen als geroepen dan maakt dat een positief verschil in de hele wereld. Wat betekent komen als geroepen concreet voor u, voor jou, voor mij in de vier genoemde gebieden?

Ik kan het niet voor u invullen, maar wil u wel enkele voorbeelden geven.

Hopelijk zetten die u op het spoor van uw eigen handelen in die vier gebieden.

1. Gezin en familie. In mijn huwelijk probeer ik de belangen van de ander voorop te zetten, niet mijn eigen belangen. En als we van mening verschillen, dan doe ik mijn best om haar standpunt te begrijpen. Natuurlijk zijn dit aspecten, die elke relatie nodig heeft. Toch is er voor gelovigen een dieperliggende reden om je relatie goed houden. Christus heeft het ultieme voorbeeld van dienen gegeven dat wij mogen navolgen.
2. De kerk. In de gemeente hebben we allemaal een plek, mogen we allemaal een taak op ons nemen, mogen we allemaal de Heer dienen, ook door middel van onze financiële middelen, die gebruikt worden om Gods werk te doen. In vele gemeenten is het gemiddeld zo dat 80% van de taken uitgevoerd wordt door slechts 20% van de mensen. Een vreemde verhouding, toch? Als elke betrokkene bij de gemeente overtuigd is van het feit dat hij geroepen is, dan toont zich dat ook in actieve deelname in de taken en activiteiten die onderdeel zijn van het gemeentelven.
3. Onze gemeenschap of buurt. Heeft u contact met burens, met mensen in de wijk? Weet u welke behoeften er leven onder de mensen in uw buurt? Nodigt u senioren burens uit voor een ouderen diner? Op welke manier bent u geroepen in uw wijk? Zelf ben ik voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van onze flat om op die manier mijn betrokkenheid en organisatietalent in praktijk te brengen.
4. Ons beroep of onze dagelijkse tijdsbesteding. Werken we als voor de Heer, zoals Paulus schreef, of lopen we de kantjes ervan af? Zijn we als leidinggevend eerlijk en rechtvaardig; zijn we, net als Jezus, dienstbaar in ons leiderschap? En als we geen betaalde baan hebben, hoe besteden we dan onze tijd? Blijkt daaruit dat we onze talenten inzetten als

geroepen door God? Zelf heb ik het voorrecht om minimaal 4 werkdagen per week aan mijn promotieonderzoek te werken. Ik ben me er erg van bewust hoe kostbaar tijd is. Vooral als je, zoals bij een promotieonderzoek, zeer zelfstandig en redelijk geïsoleerd werkt, is het soms een uitdaging om je niet te laten verleiden tot allerlei klusjes die niets met het onderzoek te maken hebben of om niet te verzanden in sociale media. Vooral op zulke momenten van afleiding is het feit dat ik mijn tijd als geroepene wil en mag besteden voor mij de motivatie om toch door te gaan met het onderzoek. Wie ben je, met betaalde of onbetaalde activiteiten, als er niemand kijkt?

In al onze levensgebieden komen we als geroepen! We worden opgeroepen om betrouwbare werkers te zijn (1 Korinthiërs 4:2). Jesaja en de drie vissers waren dat. Daarbij ondervonden ze tegenstand en moeilijkheden. Soms gaven ze de moed op. Toch was dan hun roeping steeds doorslaggevend in het doorgaan. Mogen ook wij op onze eigen manieren als geroepen leven!