

Schriftlezingen: 1 Samuël 24 en Handelingen 26; 9-18

### *Kwaad met goed vergelden.*

Twee heel bijzondere verhalen waaruit blijkt dat God heel anders denkt en handelt dan wij, mensen.

David is op de vlucht voor Koning Saul die hem naar het leven staat. Hij houdt zich verscholen in de rotsspelonken vlakbij Engedi, diep in de woestijn van Juda. Engedi is een onverwachte, verfrissende oase die ligt aan de westzijde van de Dode Zee in Israël. Hier komen woestijn en oase samen, een plek waar levens gered kunnen worden, maar waar ook een grote legermacht zich kan verschansen. Engedi, ook wel Ein Gedi genoemd, was een handige rustplaats voor reizigers om water bij te tanken en voor herders met hun dieren om te rusten en gevoed te worden.

Een plek dus van grote tegenstellingen: rust - onrust / vrede - geweld / goed - en kwaad

Op deze plaats ontmoetten David en de moordlustige Saul elkaar. Saul, de door God gezalfde koning van de Joden. De Joden wilden net zoals de volkeren om hen heen een menselijke koning.

Hier in de woestijn vond David bescherming. Bescherming die hij zo mooi beschreef in Psalm 18:

*Psalm 18* begint als volgt: *Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.*

In deze psalm laat David ons zien hoe hij God ervaart in zijn leven en uit deze psalm kun je opmaken hoe belangrijk de plaats Engedi was voor David.

#### **Ein Gedi - Een Voorstelling van God als Onze Burcht en Onze Rots**

De rotsen vormen natuurlijke mini-burchten en David toonde in de jaren waarin hij voor Saul op de vlucht was hoe gemakkelijk iemand zich hier kon verbergen. Als we dit zien kunnen we ons misschien beter voorstellen hoe David ertoe kwam die psalm te schrijven.

De mannen van David wisten het wel: God heeft je koning Saul in handen gegeven. Dit heeft Hij zo geregeld, dat kan niet anders. Zo'n kans krijg je niet meer. Het is ook te mooi om waar te zijn. David kan zonder probleem toeslaan. Hij heeft er alle recht toe. Saul maakt hem het leven tot een hel. Hij is op de vlucht en moet zich verbergen. Hier zit hij met zijn trouwe makers, midden in de woestijn. Dit is toch niet wat God voor hem wil; Hij had toch andere plannen. Kom op, David, sla toe. Wees een kerel!

Maar David luistert niet naar al die stemmen om zich heen. Hij luistert slechts naar één stem. De stem van God. Op dit moment door het nemen van de beslissing Saul niet te doden, vergold David kwaad met goed en was hij hierin een type van Christus die zijn vervolgers redde en een voorbeeld was voor alle christenen.

Voor de ogen van zijn mannen snijdt David een stuk van de mantel van Saul af als bewijsstuk dat hij heel dicht bij Saul is geweest en een eind had kunnen maken aan deze achtervolging.

*{ De mantel staat in 1 Samuël symbool voor het koningschap. Wanneer de slip van de mantel scheurt, wordt het koningschap afgenomen en hier snijdt David een slip van Sauls mantel af. Zo eigent hij zich het koningschap toe. }*

David peinst er niet over om Saul iets aan te doen. Dat laat hij over aan God. God heeft Saul tot koning gezalfd, Saul is een uitverkorene, God heeft een bedoeling met Saul. En wie is hij, David, dat hij over deze man zal rechtspreken. Nee, dat zal God zelf doen, op Zijn manier en op Zijn tijd.

Wat David Saul verwijt, kunnen wij onszelf ook verwijten. Luisteren wij ook niet te vaak naar wat mensen om ons heen zeggen over een ander? Laten wij ons ook niet te snel en gemakkelijk beïnvloeden door vooroordelen? David zegt: 'Wat ze over mij zeggen, klopt niet. Ik ben niet slecht, ik heb u niets misdaan. Ik zal mijn hand niet opheffen tegen u, de Heer zal zelf rechtspreken. En God doet Saul inzien waar hij mee bezig is en hij barst in huilen uit. En hij vraagt of David hem wil sparen. Wij weten dat Saul zich daarna even koest houdt, maar toch weer in zijn oude fout vervalt, want hij is vervuld van bitterheid en jaloersheid. Voor David blijft overeind staan: 'Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen een gezalfde van God.' Je zult niet ten strijde trekken tegen een mens die door God is aangesteld en op wie Gods hand rust.

Dan gaan we nu naar het Bijbelgedeelte uit het N.T. naar Saul, de Farizeeër die volgens de strengste regels van de Joodse godsdienst heeft geleefd, en vervolgens mensen liet vervolgen die christen waren geworden. Nee, bepaald geen lieverdje. De Joden waren bang voor hem.

En dan roept Jezus hem. Dit gedrag van Saul en die vervolgingen moeten stoppen. Hij heeft Saul nodig om dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk.

Dus geen straf die hij als moordenaar verdiende, zouden wij zeggen. Hij wordt niet verbannen en opgesloten en krijgt geen zware lijfstraffen voor al die ellende die hij veroorzaakt heeft. Het kwaad aangericht door Saul wordt door ingrijpen van God met het goede voor zijn kinderen vergolden.

Wij zouden het wel weten. Slechte mensen, brengen slechte dingen voort. Maar God ziet de mens anders dan wij doen. Hij is in staat om het goede in de mens naar boven te halen, om de talenten die de mens heeft gekregen tot bloei te laten komen. De Heer kan de mens helemaal doen veranderen. Saul wordt Paulus en mag rekenen op Gods bescherming. Paulus moet gaan getuigen en dat moet hij doen voor zijn eigen volk en de heidenen. Nadat Paulus die ontmoeting met de Heer had, was hij gedurende 3 dagen blind; hij at en dronk

niet. Drie dagen van vasten en nadenken over die ontmoeting en bidden. Vasten betekent ruimte maken voor het gebed en je afvragen 'Wat is de Heer met mij van plan'?

Twee verhalen over grote mannen met wie de Here God grootse plannen had, maar ook mannen die struikelden, die op een gegeven moment hun eigen weg gingen en daardoor afdwaalden.

- Saul was zo'n bijzonder man, uitverkoren door God. Hij stak met kop en schouders boven iedereen uit; Hij werd de eerste gezalfde koning. Maar jaloezie en boosheid maakte hem tot een wraakzuchtig mens.
- David, ook geroepen door God, gezalfd door God als koning. Maar ook David gaat de fout in, ook hij struikelde. Wat David in het geheim deed, wordt door God zichtbaar gemaakt. God straft David.
- En dan een man die bloed aan zijn handen heeft, die opdracht gaf tot vervolging en dood. Wordt hij dan niet gestraft? De Heer grijpt in. De Heer heeft grootse plannen met hem. Hij wordt een instrument in Gods handen. We kunnen lezen dat Jezus tot Ananias, die naar Paulus moet gaan, zegt: 'Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen. Ik zal hem tonen hoe hij moet lijden omwille van mijn naam.' Juist deze man, die geen been meer had om op te staan, wordt door de Heer weer op zijn voeten gezet om het Licht van Jezus Christus uit te stralen.

De Here God weegt onze daden. Hij ziet ons, Hij hoort ons, Hij weet waar we mee bezig zijn. Hij kent ook onze moeiten en pijn, onze ziekte en strijd, ons verdriet en eenzaamheid. Hij weet alles. Wij mogen alles aan Hem toevertrouwen, ook onze zonden, ons zondig gedrag. Hij gaat met ons een weg die voor ons vaak nog onduidelijk is.

We zitten in de veertig dagen tijd, een tijd om stil te staan bij het lijden van de Heer. Om na te denken hoe de weg, het leven van Jezus op aarde was en waarom.

Grote mannen Gods kunnen de fout in gaan. Ook zij zijn gewoon mensen. Zij hebben lijden veroorzaakt en hebben moeten lijden. Maar het ergste lijden heeft de Heer moeten doorstaan.

David vertrouwde volledig op zijn God, zijn Rots en Toevlucht, zijn Vesting en Bevrijder. Hij kende Gods stem die hem leerde het kwaad met het goede te vergelden.

Al zouden wij op een gegeven moment iemand willen grijpen in onze boosheid, onderuit willen halen, noem maar op, wij mogen weten en erop vertrouwen dat de Heer alles ziet en hoort en dat wij alles wat ons belemmert om in vrede, om in Zijn vrede te leven, bij Hem mogen brengen. Hij redt en helpt en zal situaties veranderen omdat Hij wil dat zijn kinderen in vrede leven.

Moge deze veertig dagen tijd een tijd van bezinning, van ommekeer, van dichterbij God komen en groeien in geloof en vertrouwen, worden.

Psalm 18:

De God die mij met kracht omgordt,  
Leidt mij op een volmaakte weg  
*Daarom wil ik U prijzen te midden van de volken, heer*  
*Een loflied zingen tot eer van Uw naam.*

*Amen*