

Overdenking door ds. Willemijn Bakkes, Baptistengemeente Silo Utrecht. 25-12-2012

Ontvangen om te geven

Hans vertelde de kinderen een verhaal over een kleinzoon van de herder die een groot verlangen had om de koning te ontmoeten. Het beeld dat hij had van een koning klopte niet met de werkelijkheid en hij was teleurgesteld; hij had zo anders gehoopt. Klopt ons beeld van de Koning of zijn we ook teleurgesteld? Toch keerde de Jongen terug en gaf het kindje Jezus zijn cadeau, een mooi lied en op zijn beurt kreeg het jongetje grote vreugde en blijdschap.

Wat gebeurt er met de herders in het veld? Zij houden de wacht bij de schapen. En dan ineens scheurt de donkere hemel open. Er verschijnt hun een engel en een groot licht omstraalt hun. Geen wonder dat ze geschrokken zijn. Zit je daar rustig in het veld, misschien wel pruimend op een stuk tabak en dan gebeurt er zoiets. Je schrikt je ongelukkig, toch? Maar de engel zegt: 'Wees maar niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen. Nieuws dat het volk grote vreugde zal geven.'

Heeft u zich dat wel eens voorgesteld? U ligt op uw rug in het gras met een grassprietje in uw mond te dromen en dan ineens staat daar een engel voor u in een stralend licht. Je weet toch niet wat je overkomt. Is dit waar of droom ik? En ik kan u verzekeren als u dat dan de volgende zondag in de gemeente zou vertellen, dat er vele mensen zullen zijn die dit niet geloven en er allerlei oplossing voor bedenken.

Maar deze herders geloofden wat de engel zei. Zij hoorden het prachtige zingen van het engelenkoor en zij gingen op pad.

De herders gingen op weg naar Bethlehem:

1. *Op* het gepredikte woord.
2. *In* geloof
3. *Om het kindje Jezus te zien*

Het is de Here God zelf die dit bij de herders teweeg brengt. Hij doet hen geloven en brengt ze naar de stal. Jezus, Gods zoon, kwam naar de aarde zo heel gewoon en werd als eerste door de hele gewone, eenvoudige mensen begroet. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de zoon van God, de Mensenzoon.

De hemel scheurde open, de duisternis moest wijken voor het licht. Hemel en aarde, hoogte en diepte, visioen en werkelijkheid, alles wordt op dat moment met elkaar verbonden, met elkaar vervlochten. Het gaat niet om een hemel waarbij de aarde vergeten wordt, ons leven even als iets minderwaardigs terzijde wordt geschoven. En ook niet om een aarde die van een hemel niet weten wil, zonder hoop, zonder verwachting. Nee, op dat moment worden hemel en aarde met elkaar verbonden.

Helder, groot licht dat verschijnt aan het begin en eind van de heilige Schrift en dan in het midden, daar tussen in, ligt er een kind in de kribbe en is het God die zich met onze wereld verbindt op een unieke wijze. Je zou kunnen zeggen maatwerk tot in de kleinste puntjes, tot in de diepste poriën van ons leven. Een kind, afhankelijk, kwetsbaar, zoals we allemaal begonnen zijn. Daarin is God met ons. Dat is het geheim van Kerst. Hemel en aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kwetsbaar, zeker, maar tegelijk veelbelovend. Want het kind blijft geen kind, maar groeit op tot een volwassen mens, Jezus van Nazareth.

De herders, eenvoudige mensen die een beetje buiten de maatschappij leven, worden als eerste geroepen om het kindje Jezus te begroeten. Zij, herders, uitschot, krijgen de primeur. Zij hebben een engel gezien en de boodschap gehoord en hebben mogen ervaren dat zij iets heel groots hebben meegemaakt. Zij hebben hun redder gezien en dit alles vulde hen met grote dankbaarheid en blijdschap. Voordat zij de Zoon van David, Gods Zoon konden zien, waren zij gezien door God en op weg gestuurd.

En Maria?

Maria, een jonge vrouw van eenvoudige afkomst, is door God, de Heer, uitgekozen om de moeder van Jezus te worden.

Zij is begenadigd, de Heer heeft haar gezien en heeft een groot plan met haar. De Heer heeft haar zijn goedheid geschonken, zijn ontferming. Hij heeft haar zijn gunst geschonken daarom hoeft zij niet bang te zijn. En dan zegt Maria: 'de Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat U gezegd hebt.'

En zo geschiede. Nu ligt ze in Bethlehem in plaats van thuis in Nazareth. Nergens was er plaats voor haar en Jozef en uiteindelijk belandden ze in een stal. De zoon van God, Jezus zoals zij hem moest noemen, wordt in een stal geboren en ligt in een voederbak. Dit zal Maria zich ook wel anders hebben voorgesteld. Maar als je tegen de Heer zegt: 'U wil ik dienen, doe met mij naar Uw wil' dan weet je niet hoe jouw weg zal gaan en waar de Heer je zal brengen. Het komt neer op vertrouwen en geloven dat Hij voor je zal zorgen.

En dan komen er mannen binnen. 'Kijk – dit is wat de engel sprak – hier is een baby in een voederbak. Dit moet hem zijn!'

Er hangt opeens eerbied om de mannen heen.

Ze zijn onder de indruk. 'U bent de Messias, onze Heer. U bent de zoon van David'.

De mannen vertellen Maria en Jozef wat zij meegemaakt hebben. Wij zijn herders, en we hebben engelen gezien. Die stuurden ons naar Bethlehem, om een baby te zoeken in een voederbak. Want dat is de beloofde zoon van David, onze gezalfde Heer.

Maria zal wel meteen terug gedacht hebben aan de woorden die de engel tot haar had gesproken voordat zij zwanger werd.

Die herders zeggen het precies zoals het is: in de stad van David is een redder geboren. Het is juist Gods bedoeling dat Jezus in de stad van David geboren wordt. Hij is de messias, de Heer – de zoon van David! En zij mag de moeder van die baby zijn! God heeft hen niet in de steek gelaten.

Alles wat er gebeurd is en gezegd is door de herders heeft Maria diep getroffen. Al deze woorden bewaarde Maria in haar hart en bleef er over nadenken.

Maria heeft de genade van de Here God ontvangen, zij heeft zijn gunst ontvangen

Maria geloofde en vertrouwde God en heeft het kindje Jezus ontvangen.

Zij mocht de moeder zijn van onze Redder

De Here God heeft grote dingen met haar gedaan
Zij bewaarde alle woorden die gezegd waren en bleef erover nadenken.

Maria is een andere vrouw geworden, zij is moeder geworden van een heel bijzonder kind. Zij heeft dit kindje haar moederliefde en zorg gegeven en naarmate het kindje Jezus groter werd, ging zij begrijpen hoe bijzonder deze zoon was.

Wat kan Kerst voor ons betekenen?

Met Kerst gedenken wij de geboorte van Jezus, Gods Zoon, maar wij weten dat Jezus 2000 jaar geleden geboren is en welke weg Hij is gegaan. Wij kennen het verhaal. Het is goed om Kerstfeest te vieren, maar voor ons geldt dat wij de Heer elk moment van de dag mogen ontvangen. Aan ons is de keus of wij de Heer in ons leven willen toelaten, of wij, net zoals Maria, durven zeggen: 'De Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren naar Uw wil.' Wij weten hoe het Maria is vergaan, maar wij weten niet welk plan de Heer met ons heeft. Mag het kindje Jezus in u geboren worden? Wilt u het uw liefde en zorg geven? Of zijn wij als al die mensen die 'luisterden en verbaasd waren en gewoon weer verder gingen met hun leven?' Mag dit kind ook ons leven veranderen, zoals het heeft gedaan bij de herders en bij Maria en Jozef?

Is het voor ons moeilijker om te geloven en te vertrouwen? De mensen van toen hebben Jezus gehoord en gezien. Ze hebben Hem ontmoet en de wonderen gezien die Hij deed. In Lucas 11,27-28 spreekt Jezus een menigte toe en in die menigte begint een vrouw te roepen: 'Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!'

Maar Jezus zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'

Wanneer ben je gelukkig? Als je een engel ziet? Als jij de moeder van Jezus bent, als Hij gedragen is in jouw schoot en als Hij aan jouw borsten gedronken heeft?

Nee! Want zegt Jezus zelf: Je bent veel gelukkiger als je naar het woord van God luistert en ernaar leeft.

Hoe gaan wij om met het woord van God, met het woord waar we nu vanmorgen bij stilstaan?

Luisteren wij en gaan wij op zoek, zoals de herders deden? Het woord dat ze van de engel hoorden, was een boodschap van God. En ze deden er iets mee – ze gingen naar Bethlehem en ze zochten Jezus! Zij gingen in geloof.

Zoekt en gij zult vinden, zegt de Heer. Als wij Jezus zoeken, zullen we Hem vinden, dan mogen we Hem ontmoeten en dan wordt het echt Kerstfeest. Toen Jezus werd geboren, lag Hij in een voederbak. Maar wij mogen weten dat de Heer door de Heilige Geest in ons hart komt wonen. 'Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Ge zijn ontmoet?'

De Heer laat zich vinden daar mogen wij in geloven en op vertrouwen – God laat ons niet in de steek. Hij komt ons redden. De Redder is geboren!

Jezus kwam naar de wereld en met Hem kwamen goedheid en waarheid, zegt Johannes.

De geboorte van Jezus, zijn komst naar de wereld is direct verbonden met de openbaring van God. Wie God, de Vader, is leert Jezus ons door zijn woord en handelen. God wil ons vullen met vreugde. Op rare en onverwachte manieren doet God wat Hij belooft! De zoon van David is geboren in de stad van David. Een klein kind – Hij is onze Redder!

*Ere aan God in de hoogste hemel! Eer aan God,
ook nu in onze dagen.*

Amen

Onder uw stoel ligt een bal met een pen. Zoals al gezegd is bestaat het thema van deze dienst uit drie delen: waar hoop je op, wat heb je ontvangen en wat heb je te geven. Tijdens het pianospel mag u op de bal schrijven wat u de Heer zou willen geven of waar u op hoopt. Eén woord , één gedachte. Na het pianospel mag u naar voren komen om uw bal in de boom van hoop te hangen.