

Silo 25 mei 2014 3e in serie preken over de Heilige Geest door ds Arie de Boer

Joh 7 en 1 Korinthiers 12

Begeestering!

Ik wil jullie vertellen van een bezoek eergisteren in een verzorgingshuis in Blaricum. Echtpaar 98 en 92 jr oud. Kamer vol bijzondere schilderijen van zijn hand. Meneer vertelde mij iets buitengewoons. Met grote aarzeling en ontroering! (vertellen)...

Eindigde met de woorden: Het is nog niet klaar, er komt nog meer! Alsof het een eerste schildering van vage contouren was, een eerste begin van een schildering. Ik verwacht nog meer

Ademloos geluisterd. Diepe indruk op mij. Werkte als bevestiging voor mijn verkondiging vanmorgen. Het voelde als een soort toestemming.

Heb ik nog een droom/visioen voor u. Ik heb het, dacht ik eerder verteld, maar nu wil ik het vertellen in het verband van de verkondiging

Benedict 5 jr geleden (vertellen) ... Ongelooflijke schoonheid, liefde en vreugde!! De gevangenis voelde na het gezicht niet meer als gevangenis. Zo blij!

Twee krachtige dromen die naar mijn stellige overtuiging betekenisvol zijn niet alleen voor die 2 mensen, maar ook voor mij en ik praat er weer met jullie over. De zegen en de vreugde erover wordt gedeeld. 2 pinksterervaringen.

En ik dacht: Alles wat over de uitstorting van de heilige Geest wordt verteld, Jezus en Paulus later is vervuld van uitgelaten vreugde

Het zal uit je eigen geest opborrelen als uit een waterbron zegt Jezus in Joh 7 stromen, rivieren van levend water en ik denk daar dan bij een rivier die nooit ophoudt: een niet ophoudende stroom liefde in geestkrachtige woorden precies op hun plek, droomvisioenen, een lied wat je zomaar zingt,. Het is allemaal helend voor je ziel en als een dronk fris water als je dorst hebt. Die stroom wil stromen. Je moet die niet willen tegenhouden als die zich aandient.

Over 2 weken zullen we zulke dingen lezen in Hand 2 lezen over de uitstorting van de heilige Geest en de oude profetische woorden van Joël zullen worden gelezen: uw zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten

Wat er op die eerste pinksterdag gebeurde was zeer verontrustend voor toeschouwers die ervan overtuigd waren dat men te veel in het glaasje had gekeken. Pinksteren, een feest voor gekken en dronkaards! Voor overgeestelijke gestoorde geloofsfanatiekelingen!

Men kan de vreugde niet meemaken en dus denkt men met halve garen te maken te hebben. Het week ook zo af van de normale gang van zaken bij een godsdienstige bijeenkomst. Verontrustend en ontregelend!

Dan gaat Petrus rustig uitleggen dat lang geleden in oude geschriften een profeet die in de verre toekomst kon zien deze gebeurtenis werd beschreven: de woorden van Joël die ik zojuist citeerde.

Paulus doet het zelfde: Het is wel goed om dat te weten schrijft hij aan de christenen in Corinthe anders zou je ervan schrikken en zelfs bang worden en zelf ook denken dat je gek bent geworden. Dat zou zo jammer zijn. Dan houdt de stroom op met stromen en de gemeente wordt het windstil!

Paulus spreekt over de gaven van de Geest. Die zijn er om te ontvangen. Daar zorgt de heilige Geest zelf voor tenzij we er nee tegen zeggen. Het zijn liefdesgaven die liefdevol aan jou gegeven worden gegeven en jij mag ontvangen én doorgeven.

Je krijgt ze om ze ook weer in liefde door te geven, want P zegt er nadrukkelijk bij dat de gaven van de Geest ten bate van de gemeente worden gegeven. Niet om wat je krijgt voor jezelf te houden. Kortom als je iets hebt meegemaakt, gehoord, gelezen, gezien iets wat je positief heeft geraakt, aan het denken gezet of ontroerd vanwege de schoonheid ervan.

Ach dan zal je er toch ook graag over praten, omdat het jou goed gedaan heeft en dan mogelijk ook een ander.

Alle gaven van God's Geest hebben, zei ik, één doel: de opbouw van de gemeente. Daar is natuurlijk nog veel meer over te zeggen

Nu nog dat laatste gelezen vers: Wanneer u samenkomt draagt ieder wel iets bij enz. Je mag het je van te voren of tijdens de kerkdienst afvragen of je iets te delen hebt. Dat doen we al af en toe tijdens de open ruimte.

Ik heb gisteren een symbool bedacht wat staat voor de hele preek: Uitdrukking van samen breng je meer de liefde, de vreugde en de schoonheid in beeld dan alleen.

Ik nodig jullie uit te gaan staan en een bloem of stukje groen uit de één van de 4 vazen te nemen en die in de grote vaas op de tafel doen.