

Silo

13 april 2014



Niet als wezen!

Voorganger: *ds. Arie de Boer*

Joh 14, 1-7 en 15-20

2e in serie van 3 preken over de Heilige Geest

Wat zal er het voor de leerlingen geweest moet zijn het gevoel te krijgen dat zij Jezus gingen verliezen, Hun hele leven aan dat van Jezus verbonden. Alles achter gelaten, hun werk en voor een deel hun gezinnen. Jac en Joh lieten hun vader Zebedeus letterlijk en figuurlijk in het schip zitten

Afscheid te moeten nemen: Het ergste, moeilijkste afscheid. Als het definitief is omdat hij/zij van wie je houdt gaat sterven. Jezus heeft er meerdere keren met hen over gesproken dat Hij ging sterven. Dat er niet aan te ontkomen zou zijn.

Vol afgrijzen hebben zij hem aangekeken en hem, Petrus voorop, tegengesproken. Dat kan niet. Dat mag niet gebeuren

Wat moeten wij zonder U beginnen. Wij, Uw beste vrienden. Heer, grote vriend, wij kunnen U niet missen U bent zo belangrijk voor ons. Hij was vader en moeder tegelijk, meer dan hun eigen vader en moeder.

Hun leven is totaal door Hem veranderd. Hun hele toekomst staat op het spel. Zij zullen Hem verliezen

Wij zullen zijn als wezen. En dat is iets afschuwelijks. Geen vader en moeder meer hebben. Als wezen zijn en verweest achter blijven. Als dat gebeurt als je nog heel klein bent is het een ramp. Maar ook als je ouder bent.

Toen mijn ouders vlak na elkaar stierven bijna 20 jaar geleden meer begrip voor dat wees worden. Ik heb nog zo vaak wat willen vragen.

Jezus was hen zo nabij en vertrouwd.

Ik ga zeer binnenkort van jullie heen.

Dan die fantastische woorden: Ik beloof jullie: Jullie zullen geen wezen zijn. Zo laat ik jullie niet achter.

En dan belooft de Heer de pleitbezorger. In de oude vertaling 'de Trooster' Hij heeft het over de heilige Geest.. Ik moet zelfs heengaan. Joh 16. Het is mijn tijd om plaats te maken voor de Geest. Dat is positief uitgedrukt. Ik ga niet heen omdat ik zal worden vermoord, maar om plaats te maken voor de Geest Zijn taak zal zijn: alles wat van mij is jullie bekend maken. Hij zal mij eren in jullie levens, verheerlijken in de O.Vert. Ingewikkelde taal. Het betekent. Door de Geest zul je begrijpen wie Jezus voor je is anno 2014.

De heilige Geest brengt in ons te weeg dat Jezus net zo voor ons kan leven dan destijds 2000 jr geleden voor Zijn vrienden

Eigenlijk zegt de Heer: Door mijn Geest zal ik jullie nog nabijer zijn dan nu. Ik zal altijd in jullie hart leven

Zulke woorden begrijpen wij toch?

Hoe vaak spreekt je eigen vader of moeder nog in je hart, omdat zij daar zolang je leeft voortleven of andere belangrijke mensen in je leven. Alsof ze er nog zijn Het wonder van de H Geest is dat de Heer werkelijk leeft in je hart. Vers 19: Ik leef en ook jullie zullen leven

Jezus is de levende Heer en wij leven met Hem

De heilige Geest is geen vreemde. Hij is de Vader en Jezus nog meer nabij dan destijds voor zijn vrienden. Hij is er altijd bezig ons liefdevol van dienst te zijn. Net zo min als Jezus om over ons te heersen, maar om ons te dienen. Om in ons het nieuwe leven gestalte te geven

Hij bid zelfs in mij vóór mij met onuitsprekelijke woorden die aansluiten bij mijn hart en diepste noden

En zo was zijn heengaan geen ramp. Het is onafwendbaar, maar geen noodlot. Het is de weg verder omhoog naar Pasen en daarna naar Pinksteren

En christen zijn betekent leven van verwachting van nieuwheid en verwondering om dat alles. Niet de dood is de baas. Ik blijf het levende kloppende hart van Gods liefde horen, onverwoestbaar dwars door de dood heen.