

Inleiding:

Zorgen maken is menselijk. We lezen vandaag uit de beroemdste toespraak van Jezus, de Bergrede, Mattheus 6. Concreet wordt hier aangegeven, dat je je nooit moet laten terneerslaan door lasten en zorgen, die misschien in de toekomst zullen komen. Want de waarde van je leven is door God gegeven en dat kan niets of niemand ooit van je afnemen. Dat klinkt heel gelovig en heel christelijk. Maar wie het na vallen en opstaan kan vatten, heeft een van de belangrijkste sleutels in handen voor zijn of haar toekomst.

(Matthéüs 6:25-34):

"Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad."

OVERDENKING

De evangelist Matteüs wil zijn lezers een duidelijk beeld geven van de boodschap van Jezus. Hij beschrijft die, naast de dingen die Jezus heeft gedaan, in een aantal redevoeringen.

De bekendste is de bergrede, met de zaligsprekingen en het Onze Vader als bekendste onderdelen. Het verhaal van vandaag is het begin van de zogenaamde 'gelijkenissenrede'. Hierin spreekt Jezus in gelijkenissen over het Koninkrijk van God dat aanstaande is.

Concreet wordt hier gezegd, dat je je nooit moet laten terneerslaan door lasten en zorgen, die misschien in de toekomst zullen komen. Het spreekwoord 'geen zorgen voor de dag van morgen' lijkt hier heel erg op, maar hier is het niet alleen een positief advies van een goede vriend.

De levensreis...

Jezus spreekt, als een nieuwe Mozes die sprak vanaf de berg waar Hij zojuist de Leefregels had ontvangen. Bedoeld om om te leven en te overleven in die lange Exodus woestijnreis van 40 jaar. Een reis op weg naar een vrij en gelukkig leven, die valt of staat bij het vertrouwen op God die je Bevrijder is. En dus kan je het loslaten van de problemen en het afschudden van zorgen alleen bereiken door Zijn Koninkrijk te zoeken. Met andere woorden je aan Hem over te geven.

Deze week hadden we in Silo de tweede keer een bijeenkomst van een nieuwe Dertigersclub. En ik mag meedoen, ook al ben ik geen 30 meer. Veel dertigers van nu dreigen in een grote dip te komen, als blijkt dat ze met veel idealen en met na een mooie opleiding geen baan kunnen krijgen. En daar zit je dan, met een uitkering of met een baantje in de horeca, ver onder je niveau en ver van wat je beeld wat je van jezelf hebt of had. Wat is dan je waarde, en wie bepaalt dat? Gevangen in een tijd van crisis, waar de samenleving niet meer op jou zit te wachten?

Zo moeten ook de ballingen in Babel zich hebben gevoeld, ze konden niet heen (in Babel waren ze gevangen vreemdelingen en kregen ze geen status of banen) en ze konden niet terug (Sion lag in puin en niemand durfde nog te hopen op teruggaan). En Jesaja mag in naam van de Barmhartige zijn woorden spreken: de Heer is je niet vergeten, je staat in zijn handpalm gegrift, kijk om je heen, je vijand trekt weg, er komen andere tijden...)

Zo hebben we ook met de Dertigers elkaar moed ingesproken, ervaringen met elkaar gedeeld. Samen ontdekt dat onze problemen en zorgen zo vaak na een tijdje ook kansen en zelfs zegeningen kunnen zijn. Om onze problemen tot onze 'dienaren' te kunnen maken, dat vraagt niet alleen positiviteit en moed. Dan komt het er op aan of je ergens nog een geloof hebt bewaard dat er een Vader is, die je draagt en voor je zorgt. Op zo'n manier dat jouw problemen je sterker maken en misschien jou tot zegen kunnen worden, jou, met dat geloof in Gods hulp...

Met andere woorden, bezorgdheid helpt niet, niets, je groeit er ook niet van. En in geestelijke zin al helemaal niet want het leidt allen maar tot angst, nervositeit, onrust e.d. en produceert het tegengestelde van de vrucht van de heilige Geest. Je groeit juist door (zoals de bijbel het noemt) 'te sterven aan die dingen' zodat de Heer je dan verder kan opbouwen, laten groeien door Zijn Geest.

Wat wij wel en niet kunnen..

Dezelfde woorden over het 'bezorgd zijn' staan ook in Lucas 12:26. Daar wijst Jezus op het feit dat je als schepsel zo afhankelijk van Hem bent dat je Hem nodig hebt voor alles. Hij zegt: 'waar jij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zou jij je bezorgd maken over het overige? '

Dit is een hard Woord van de Heer, maar wel de Waarheid. Sinds de zondeval is een van de grote leugens deze dat de mens van alles kan; je hoort dat geschreeuw om je heen, ik ben dit ik kan dat, ik zal zus, enz.. En Jezus zegt : je kunt het geringste niet. Wat bedoelt Hij daarmee?

Voor de zondeval ging alles van een leien dakje bij de mens en zijn partner, in afhankelijkheid van God door de heilige Geest. (Uit Hem, door Hem, tot Hem). De bijbel leert dat je als schepsel alleen in afhankelijkheid van Hem en door Hem goede dingen kunt doen. Maar dat is dan wel Zijn werk. Wij kunnen niet het geringste goede doen los van Hem. Als schepsel zijn wij nergens zonder Hem, want in Hem is dat wij leven bewegen en ademen (zo zegt de apostel Paulus het). Proberen we echter wel de dingen zelf te doen, alsof we het zelf moeten doen, alsof we er alleen voor staan....., dan zijn we terug bij het moment van die zondeval, dan ontkennen we dat er ooit een God is geweest die tot ons is gekomen in die Ene Zoon, die leraar, Is de tweede Mozes, die ons de weg opnieuw heeft gewezen, ten koste van zichzelf.

Dan vallen we terug in wat in vers 32 wordt genoemd 'het zoeken van de heidenen'. Die moeten en willen immers voor zichzelf zorgen. Dan is het logisch dat jij je veel zorgen moet maken. Zorgen maken is een heidens werk. Maar wie gedoopt zijn in Zijn naam, die worden verzorgd door de Heer: dat is Zijn zorg. En Hij weet wat wij nodig hebben.

Het doet mij denken aan mijn jeugd in Den Haag, waar ik een jeugdpredikant tijdens een preek een vies, verkreukeld biljet van honderd gulden in een glas water zag stoppen. Hij haalde het briefje er weer uit, het was dan wel flink toegetakeld, maar nog steeds honderd gulden waard. Iedereen begreep wat hij wilde zeggen, en ik weet het zo veel later ook nog.

Zo'n geloof, al is het maar nog zo klein, kan niets of niemand ooit van ons afnemen. In God kunnen wij alle bevestiging vinden die we nodig hebben, juist als mensen of goedbetalende banen dat niet kunnen geven.

Zie jezelf zoals God je ziet, niet zoals de wereld naar je kijkt. Het klinkt zo cliché, zo... christelijk. En toch denk ik dat als wij dit kunnen begrijpen, wij een van de belangrijkste sleutels hebben voor onze toekomst.

"Ik zou nooit op het idee zijn gekomen om naar Afrika te gaan om daar te helpen , als ik niet hier in Nederland zou zijn vastgelopen" zei een van de Dertigers.

Misschien moeten we eerst wel een stel zekerheden en vaste denkpatronen verliezen voordat we echt open staan voor woorden die ons oproepen om eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken. Om dan te kunnen horen en geloven dat we al het andere bovendien zullen ontvangen.

'Kleingelovigen, maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden...

Wees dus niet bezorgd....

