

Bijbelteksten: Jesaja 60, 1-6, Matteüs 2; 1-18

THEMA: Oog voor de sterren

Vanmorgen hebben we een heel bekend Bijbelgedeelte gelezen; het verhaal over de drie wijzen uit het Oosten. Dit verhaal vinden we alleen in het boek Matteüs en al eeuwenlang heeft dit verhaal vele theologen en andere wijze mensen bezig gehouden. De wijzen kregen een naam, ze werden steeds meer ingekleurd, men hield zich bezig met hun afkomst en de plaats waar ze vandaan kwamen. Boeiend om te lezen hoe men naar beste eer en geweten deze drie bijzondere mannen een plek wilde geven zodat het verhaal misschien wel begrijpelijker zou worden. Er zijn geleerden die zeggen dat ze uit Babylonië moeten komen, want hoe anders zouden zij weten van de geboorte van een koningskind, een heel bijzonder koningskind. Dit lezen we in de profetieën en visioenen van Daniël die ook ooit eens hun leider was. (Dan.2:48)

Deze geboorte van een joodse koning hield deze drie wijzen blijkbaar ook bezig.

Ja, misschien zou deze koning ook voor hun van betekenis kunnen zijn.

Maar vanmorgen gaan we ons niet bezighouden met de afkomst van de wijzen, maar met de betekenis van het verhaal. Wat gebeurt hier, waar speelt het zich af en waarom zijn deze mensen erbij betrokken?

- Als eerste zien we dat drie wijzen uit het Oosten naar Jeruzalem gaan om te vragen waar het koningskind is. *Waarom leidt de ster hen naar Jeruzalem?* God zelf geeft hen deze aanwijzing, maar Hij weet toch dat Josef en Maria en het kindje Jezus in Bethlehem zijn?
De wijzen zijn naar Jeruzalem gestuurd omdat Jeruzalem de stad van David is, de koningsstad en omdat de Here God de wijzen gebruikte als signaal voor Jeruzalem. De wijzen vroegen naar de koning, zij vroegen het aan Herodes, die het op zijn beurt weer aan de overpriesters en de schriftgeleerden vroeg. Op deze manier maakte God de geboorte van zijn zoon bekend aan heel veel belangrijke mensen. De geestelijken wisten waar de koning geboren zou worden, want zij kenden de Tora, zij wisten wat de profeten jaren geleden al voorzeggd hadden. In het boek Micha wordt de geboorte van het kindje Jezus aangekondigd. De profeet Micha leefde ongeveer 700 jaar voor Christus. Zolang van tevoren heeft God dit grote, belangrijke gebeuren al voorspeld en de priesters en schriftgeleerden kenden deze tekst uit hun hoofd. Ook de profeet Jesaja kondigt de geboorte van Immanuël aan.
- En nu gebruikt God deze drie mannen als boodschappers en wat deden de mensen in Jeruzalem hiermee? Niets, behalve dat Herodes heel bang werd. De geleerden gingen er waarschijnlijk vanuit dat de geboorte van de koning wel in heel Israël zou opvallen en niemand heeft gedacht dat Hij nederig en onopvallend geboren zou worden. En nu komen heidenen vertellen dat de koning is geboren.
- De ster leidt de drie mannen verder naar Bethlehem waar zij het kindje vinden. Zij brengen het eer en geven Hem hun gaven, kostbaarheden die je aan een koning schenkt, maar Jeruzalem schittert door afwezigheid. Niemand is

meegekomen, niemand hecht verder geloof aan de boodschap van de drie wijzen uit het oosten.

De herders kwamen en deze drie mannen en verder niemand. Uit Jeruzalem is niemand gekomen en uiteindelijk zal deze stad de zoon van God ook verwerpen. God heeft deze drie wijzen gebruikt om de geboorte van Jezus bekend te maken aan, zeker in die tijd, heel belangrijke figuren, maar zij hebben het niet begrepen en er niets mee gedaan.

- God leidt de drie mannen ook weer naar huis. De mannen, heidenen, geloven in wat de engelen hun in hun dromen vertellen en zeggen wat ze doen moeten. Zij hebben God gehoorzaamd vanaf het eerste moment dat zij de ster, die bijzondere ster, zagen.

Kort daarop krijgt Jozef een opdracht. Hij moet met Maria en het kind vluchten naar Egypte. Gelukkig gelooft Jozef ook de woorden die de engel tot hem spreekt.

Maar wat vraagt God véél van deze mensen:

- De jonge vrouw Maria werd zwanger toen ze nog verloofd was. Jozef moet dit alles ook maar accepteren.
- Geen gezellig kraambed, bezoek, cadeautjes, verwend worden en genieten van je kindje. Nee, een stal en een kribbe als wieg. Beesten om je heen en wie komen op kraamvisite: herders, het uitschot van de maatschappij en stik vreemde mannen uit het Oosten. Gelukkig brachten die nog mooie geschenken mee voor Jezus.
- En als klap op de vuurpijl moet je ook nog vluchten. Vergeet niet dat het een hele lange reis naar Egypte is. Er was geen luxe vervoer, nee te voet en op een ezel. Weet u hoeveel kilometers dat is? Als je een rechte lijn trekt is het al meer dan 250 km en door de woestijn. Geen idee hoe lang ze er over gedaan hebben, maar het zal geen gemakkelijke tocht geweest zijn.
- En uiteindelijk moeten ze ook weer terug en is de kust nog steeds niet veilig, want ze moeten naar Nazareth.

De profeet Hosea heeft meerdere keren over de terugkeer van het volk Israël uit Egypte gesproken en uiteindelijk ook over het komen van een eigen kind uit Egypte. God spreekt: "Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb ik mijn eigen Zoon geroepen."

Heel Matteüs 2 is voorzeggd door meerdere profeten die leefden zo rond 750 jaar voor Christus. In Matt. 2 is alles in vervulling gegaan en wat hadden de joden het zich anders voorgesteld.

Wat kunnen wij hiervan leren?

- God doet wat Hij heeft gezegd. Zijn Woord is ja en amen.
- Hier zien we weer de realiteit van Gods denken en doen en dat bij Hem de tijd geen rol speelt. Wij denken in minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren en eeuwen, maar God niet. Maar Hij zal uiteindelijk doen wat Hij voorzeggd heeft en voor ons vaak heel onverwacht. Gods gedachten en handelen is zo geheel anders dan ons denken en doen, gaat zo veel verder en is zo veel meer omvattend dat wij er vaak niet bij kunnen.
- Daarom is het zo belangrijk dat je de Bijbel leest en terug leest, bestudeert want dan ga je Gods handelen steeds meer begrijpen.
- Hoe belangrijk is het niet om de stem van God te leren verstaan en te gehoorzamen. God heeft ons nodig voor zijn plannen. God sprak tot de

herders, tot de wijzen, tot Jozef en Maria door engelen en zij allen hebben Hem geloofd en vertrouwd.

- De Heer geeft ons stap voor stap een aanwijzing en altijd op een wijze en een moment waarop wij het niet verwachten, maar in woorden en vorm die voor jou en mij persoonlijk begrijpelijk zijn. God weet wat je aankunt en als je net zoals Maria wil doen wat de Heer van je vraagt, zal Hij je de aanwijzingen geven. I

Ik zal u een voorbeeld uit mijn leven geven hoe God met je bezig kan zijn. Al een half jaar voordat mijn dochter Carin besloot om als kinderarts naar Afrika te gaan, heeft de Heer mij dat duidelijk gemaakt. Steeds weer kwam haar vertrek in mijn gedachten en de eerste keren werd ik er verdrietig van, maar naarmate ik er langer mee bezig was, werd ik er rustiger onder. Toen zij het me, heel voorzichtig, trachtte te vertellen, zei ik: 'Lieverd, ik weet het al. De Heer heeft mij voorbereid op jouw vertrek en het is goed. Ja, de Heer weet dat ik erg veel moeite heb om mijn kinderen en geliefden los te moeten laten en Hij helpt mij daarmee. Zo liet Hij mij op een hele bijzondere manier weten hoe ziek Fons was. De artsen wisten het nog niet en voor Fons en mij werd het duidelijk dat we vanaf dat moment nog maar 6 maanden zouden hebben. God heeft ons wonderbaarlijk geholpen en die 6 maanden waren mooie maanden. Zo wil Hij ons allemaal helpen. Wij krijgen niet allemaal een bijzondere ster te zien, maar God geeft ons wel tekenen en aan ons is het om ze te leren zien en verstaan. Daarom is het zo belangrijk om de Heer goed te leren kennen en dagelijks met Hem in contact te staan.

Weet dat God van je houdt en om je geeft en weet wat je nodig hebt om te groeien en gelukkig te zijn. Hij wil uitdelen, maar willen wij ontvangen? Durven wij aan het begin van dit nieuwe jaar tegen de Heer te zeggen: 'Heer, God, U wil ik dienen; doe met mij naar uw wil.' Ik verzeker u dat uw leven gaat veranderen, alleen weet ik niet hoe.

De God die sprak tot Jesaja, tot Micha, tot Daniël en Hosea is dezelfde God die nu spreekt tot ons. God is trouw, Hij laat niet los wat Hij is begonnen. Hij wil ons zijn liefde schenken en onze Herder zijn.

Al is God nog zo ver weg, al is Hij nog zo hoog verheven, Hij ziet je en helpt je. Nog voordat jij Hem hebt aangeroepen, heeft Hij geantwoord.

Amen